



## *Í thư mục tử* Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

**D**ựa vào giáo huấn của Công đồng Vaticanô II trong sắc lệnh truyền giáo “Ad gentes” (Đến muôn dân), Đức Cha Giuse Đình Đức Đạo viết :  
“Những công tác chính yếu qua đó các sứ giả Tin Mừng đi khắp nơi trên thế giới đề rao giảng Tin Mừng và thiết lập Giáo Hội giữa các dân tộc và các nhóm người chưa tin vào Chúa Kitô, thường được gọi là công tác truyền giáo và hơn nữa được thực hiện tại những miền đất được Tòa Thánh công nhận” (AG 6).

Theo sắc lệnh “Ad Gentes”, công việc truyền giáo là công tác tông đồ đối với anh chị em chưa biết Chúa Giêsu. Vì vậy, tiêu chuẩn để xác định việc truyền giáo không phải là tiêu chuẩn kinh tế (người nghèo hay giàu), xã hội (người bị bỏ rơi, bị áp bức), chủng tộc (sắc dân), nhưng là tiêu chuẩn Đức Tin, có nghĩa là đã hay chưa tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ.

Mục đích cụ thể là rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài để người ta biết và tin theo Chúa Giêsu và sau đó, qui tụ tất cả thành những cộng đoàn của những người tin vào Chúa. Đó cũng chính là thiết lập các giáo hội địa phương và củng cố để trở thành những giáo hội địa phương trưởng thành.”

Như thế công đồng Vaticanô II giúp chúng ta hiểu chính xác hơn về việc truyền giáo. Trong xã hội đa dạng ngày hôm nay, “mỗi người lại gán cho việc truyền giáo một ý nghĩa khác nhau... Chẳng hạn, người thì đồng hóa việc truyền giáo với việc phục vụ người nghèo, người khác thì đồng hóa việc truyền giáo với việc đối thoại liên tôn hoặc thu hẹp công việc truyền giáo vào công tác hội nhập văn hóa.” Xác định lại ý nghĩa và mục đích của công việc truyền giáo để chúng ta hiểu hơn đâu là truyền giáo và đâu là những việc hỗ trợ cho việc truyền giáo.



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

20/10/2019 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN C

### CỨ KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

**“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18)**

**Suy niệm:** Các sách Tin Mừng nói rất nhiều về việc cầu nguyện, không chỉ thuật lại những lời giáo huấn của Chúa Giê-su thúc giục chúng ta cầu nguyện, mà còn cho thấy chính Ngài là mẫu gương cầu nguyện cho các môn đệ. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện cách kiên trì. Và chính Ngài nêu gương cầu nguyện trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trước những biến cố quan trọng của đời sống. Ngài cầu nguyện không chỉ để cầu xin nhưng để kết hiệp mật thiết với Cha, để nhận biết thánh ý Cha, để chúc tụng, ngợi khen Cha... Ngài cầu nguyện không chỉ cho bản thân mình nhưng còn cho các môn đệ và những người khác, kể cả những người thù nghịch, những kẻ bắt bớ và giết hại Ngài. Có thể nói rằng, trong suốt cuộc sống tại thế của Chúa Giê-su từ đầu cho đến những giây phút cuối cùng trên thánh giá, Chúa vẫn coi cầu nguyện là chính lẽ sống của Ngài.

**Mời Ban:** Đức tin và sự kiên trì cầu nguyện liên hệ mật thiết với nhau và cũng là điều kiện tiên quyết để lời cầu nguyện được nhậm lời. Bạn hãy dành ít phút kiểm điểm lại việc cầu nguyện của bản thân và ý thức tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời sống của người Ki-tô hữu như thế nào.

**Sống Lời Chúa:** Kiên trì cầu nguyện trong việc đọc kinh sáng tối, mà còn trong cả cuộc sống bằng việc hướng lòng lên Chúa với một lời nguyện tắt trước khi bắt đầu một công việc gì.

**Cầu nguyện:** *Chúa ơi, xin giúp con kiên trì cầu nguyện cách chân thành, với tất cả tấm lòng của con. Amen.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### ❖ Mục vụ Giới trẻ: chương trình 3 năm của Giáo hội Việt Nam

HDGM Việt Nam đã kết thúc Đại hội lần thứ XIV tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng từ ngày 30.09 đến 04.10, với sự tham dự đầy đủ các

giám mục của 27 giáo phận, cùng với sự hiện diện của Đức TGM Marek Zalewski, Đại diện của ĐTC tại Việt Nam.

Một trong những công việc chính yếu của kỳ họp lần này là bầu ban thường vụ và chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HĐGM nhiệm kỳ 2019-2022. Theo đó, thành viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2016-2019 được bầu lại trong nhiệm kỳ mới, và chỉ thay đổi một số chủ tịch của các Ủy ban.

Đồng thời, HĐGM cũng ra một thư chung gửi cộng đồng dân Chúa về định hướng mục vụ ba năm tới (2020-2022), theo đó, Mục vụ Giới trẻ là chủ đề được chọn. HĐGM đã phát thảo 3 bước để đồng hành với người trẻ: (1) lắng nghe cuộc sống của người trẻ với những thuận lợi và thách đố đối với người trẻ tại Việt Nam hôm nay; (2) cùng với người trẻ phân định thánh ý Chúa dưới ánh sáng của sứ điệp Tin Mừng; (3) giúp người trẻ hành động để sống tuổi trẻ cách phong phú.

Với những bước được vạch ra, HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện. Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

Một cách chi tiết năm 2020, các giám mục cùng với Đức Thánh Cha trong Tông huấn *Christus Vivit* “mời gọi các bạn trẻ chiêm ngắm tuổi trẻ của Đức Giêsu để lớn lên và trưởng thành cách toàn diện theo gương của Người.” Đồng thời, các giám mục đề nghị các mục tử, những người làm công tác mục vụ giới trẻ, đặc biệt là cha mẹ đồng hành để giúp các thanh thiếu niên lớn lên và trưởng thành theo năm khía cạnh: thể lý, tâm lý, tâm linh, văn hoá và phân định ơn gọi.

Kết thúc thư mục vụ, các giám mục ngỏ lời với các bạn trẻ Công giáo tại Việt Nam với hình ảnh của hai người trẻ trên đường Emmaus, là: (1) đến với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và lãnh nhận Thánh Thể; (2) “đến với cộng đoàn Giáo hội ở nơi các con đang sinh sống, học hành, làm việc”; (3) và cuối cùng là “mạnh dạn kể lại cho các bạn trẻ khác về kinh nghiệm đức tin của mình, kể bằng lời và bằng chính cuộc sống tốt lành của các con.”

### ❖ **Bắt đầu án phong thánh cho cha mẹ của thánh Gioan Phaolô II**

Hội đồng Giám mục Ba Lan đã đồng ý bắt đầu tiến trình phong thánh cho ông Karol Wojtyła và bà Emilia nee Kaczorowska, cha mẹ của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Ngày 10.10 vừa qua, các Giám mục Ba Lan đã thông báo bắt đầu bước thứ nhất trong tiến trình phong chân phước cho ông Karol Wojtyła, cha của thánh Gioan Phaolô II và bà Emilia nee Kaczorowska, mẹ của ngài.

Bước tiếp theo sẽ là xin Tòa Thánh bắt đầu tiến trình phong thánh ở cấp giáo phận, cụ thể là tại tổng giáo phận Krakow.

Ông Karol, một trung úy quân đội Ba Lan, và Emilia, một giáo viên, đã kết hôn tại Krakow ngày 10.02.1906. Ông bà sinh được ba người con: Edmund năm 1906; Olga, chết ngay sau khi sinh; và Karol con, tức là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, năm 1920.

Gia đình ông bà Wojtyla được biết như là một gia đình Công giáo đạo đức trung thành và từ chối chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng vào thời đó. Chính gia đình đã có ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến sự phát triển tâm linh và trí tuệ của vị Giáo hoàng tương lai.

Bà Emilia được giáo dục tôn giáo khi theo học tại trường các nữ tu Tình yêu Chúa. Bà là điểm tựa đức tin cho gia đình. Bà chăm sóc gia đình và hai con Edmund và Karol với tất cả tình yêu và sự tận hiến. Bà qua đời vì một cơn đau tim và suy gan vào năm 1929, một tháng trước khi cậu bé Karol con tròn 9 tuổi.

Sau khi bà Emilia qua đời, ông Karol một mình chăm sóc hai con trai. Ông là một con người cầu nguyện và đã thúc đẩy cậu Karol con phải siêng năng và chăm học. Người cha này cũng đảm nhận những công việc gia đình như may quần áo cho các con trai. Thánh Gioan Phaolô II đã kể rằng ngài thấy cha mình quỳ xuống và cầu nguyện ngay cả vào ban đêm. Chính cha ngài là người đã dạy ngài lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, là lời kinh đã đồng hành với ngài cho đến cuối đời.



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

### **❖ Quyên góp tiền cho quỹ truyền giáo của HĐGM Việt Nam.**

Chúa nhật 20.10, Chúa nhật truyền giáo, theo lời kêu gọi của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn, Giáo xứ sẽ quyên góp tiền cho quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Xin cộng đoàn quảng đại giúp đỡ.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Cô Tho: 100kg gạo. Giuse Hậu. Shop ve chai: 10.000.000đ. Cộng đoàn LCTX: 2.000.000đ.