



NỘI SAN LỬA MÈN THÁNG 09 - 2023



Xin gửi về địa chỉ

noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài vở**

Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**

Chị Thủy: 0933.577870

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Sống mật thiết với Chúa	02
❖ Suy niệm lời Chúa tháng 09.2023	04
❖ Chuyên đề tháng 9: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi	12
❖ Huấn luyện Tông đồ tháng 9.2023	14
❖ Câu truyện tuyên giáo	19
❖ Làm sáng Danh Chúa	22
❖ MVGD: Ngôn ngữ tình yêu	27
❖ Tiếng Việt: Lo lắng hay Lo liệu	29
❖ Trang Thanh niên	30
❖ Trang Thiếu nhi	32
❖ Trang sức khỏe gia đình	35
❖ Bên sông có Mẹ - Về lại Hồ Trư	38
❖ Đón Chúa về với gia đình	43
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	49
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	53
❖ Trang ân nhân, bác ái	67
❖ Hiệp ý cầu nguyện	70

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN
Lưu hành nội bộ

SỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA

ĐGM GB. Bùi Tuần



1. Lúc này tôi rất mệt mỏi.

Tôi tâm sự tình trạng đó của tôi cho Đức Mẹ.

2. Đức Mẹ an ủi và hướng dẫn tôi thế này:

Bằng nhiều cách, Chúa đang đánh thức lương tâm con, để con biết lo cái phải lo hơn hết. Đó là con hãy thực hiện điều Chúa Giêsu đã phán:

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong kẻ ấy, thì kẻ ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5).

3. Vâng lời Mẹ,

tôi xin Chúa giúp tôi biết sống mật thiết với Chúa, như cành nho gắn chặt vào thân cây nho.

4. Nhờ vào Thánh Thể và cầu nguyện,

mọi ngày và mọi lúc,

tôi đều sống mật thiết với Chúa Giê-su.

5. *Sống mật thiết với Chúa Giêsu là một thao thức.*

6. Khi sống mật thiết với Chúa Giêsu, tôi thực đã sống như lời thánh Phaolô đã nói:

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

7. Khi sống mật thiết với Chúa: Chúa không đánh động tôi bằng đau khổ, nhưng Chúa đánh động tôi bằng tình yêu.

Sống mật thiết với Chúa: tôi cảm nhận được Ngài che chở, bảo bọc đời tôi. Trong Chúa, tôi hát mừng như vua Đavít:

“Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.” (2Sm 22,3)

8. Sống mật thiết với Chúa tôi nhận được niềm vui.

Vì, Chúa ở cùng tôi, Chúa ấp ủ đời tôi.

9. Niềm vui của việc sống mật thiết với Chúa còn mang lại bình an:

như gà con núp dưới cánh gà mẹ, như trẻ con ngồi trên đầu gối mẹ.

Sự bình an này Chúa đã hứa ban cho những ai sống mật thiết với Ngài:

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em”. (Ga 14,27).

10. Sống mật thiết với Chúa như bài hát Chúa Là Cây Nho - Lm. Ân Đức:

1. Chúa là cây nho, con là cành nho, cũng như muôn cành kết hiệp cùng cây. Chúa muốn con hằng trở sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nho, con là cành nho, Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa. Con muốn con là từ đây như người bạn thân.

ĐK. Để từ đây con xưng Chúa tình thương là Thiên Chúa là Đấng con tôn thờ. Để từ đây sống luôn trong niềm tin một niềm tin thiết tha yêu mặn nồng. Để từ đây con hoan chúc tình thương Ngài đủ thương phận bé thơ thấp hèn. Để từ đây con sẽ là bài ca một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa.

Long Xuyên, ngày 18.08.2023





CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - A (Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)

Chúa nhật 03.09.2023

THÓI ĐỜI

Tu sĩ Giuse Vũ Minh

Từ điển Tiếng Việt giải thích ý nghĩa của từ “thói đời” là cách ăn ở, cư xử không tốt, thường thấy ở người đời. Như vậy, nghĩa của từ này mang chiều kích tiêu cực và dù ở ngữ cảnh nào, hiếm khi tìm được khía cạnh tích cực. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô có nói: “*Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là Thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo*” (Rm 12,2). Vậy “thói đời” được vị tông đồ dân ngoại nhắc đến ở đây là gì? Ta hãy đến với trang Tin Mừng hôm nay.

Đây là đoạn Tin Mừng nối tiếp tuần trước, sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin và được Thầy Giêsu ban cho năng quyền cai trị Hội Thánh, thì lần này, ông lại ra sức ngăn cản Chúa Giêsu đừng lên Giêrusalem để chịu đóng đinh. Chúa Giêsu đã mắng ông và quả trách rằng: “*Con làm có cho Thầy vấp phạm,*



vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”. (Mt 16,22). “Thói đời” chính là chỉ hiểu biết những gì thuộc về thế gian.

Người môn đệ Chúa Giêsu ngày xưa hay chính chúng ta hôm nay có chung một suy nghĩ: Chỉ nhìn thấy những vinh hoa phú quý và mong được dự phần vinh quang cho mình (x. Mt 20,17-28). Thói đời là vậy, ai cũng mơ ước quyền cao chức trọng. Có nhiều người khi được hỏi, nếu có một điều ước, bạn ước gì. Câu trả lời tưởng hài hước hóa ra ẩn chứa một lòng tham vô đáy: Tôi ước có thêm một điều ước nữa. Như vậy, con

người chỉ kiếm tìm cho mình danh vọng, giàu sang. Điều này đi ngược với tinh thần và giáo lý của Chúa Kitô. Hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa nói với chúng ta thái độ để dẫn bước theo Chúa chính là “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”. Thật khó với những ai vẫn còn mang trong mình tư tưởng “thói đời”, nhưng có lẽ sẽ không là rào cản với những ai sống như tinh thần như tiên tri Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất, hãy để Thiên Chúa khuyến dụ mình và hành động nơi mình.

Cuộc sống là những nghịch lý. Vác thập giá của mình là điều khó khăn nhưng ta lại thích trao thập giá và tạo ra thập giá cho người khác. Chúa Giêsu nhiều lần cảnh báo về lối sống giả tạo và ích kỷ ấy, Ngài mong muốn chúng ta hãy can đảm và đón nhận thập giá chính mình như một ân ban, một sự hy sinh và can đảm, một tinh thần khiêm nhường và vị tha. Bởi vì chính Ngài đã nêu gương cho chúng ta trước. Ngài vui vẻ đón nhận Thánh ý Chúa trong sự vâng phục và tín thác. Để rồi, sau khi vác thập giá,

đích đến cuối cùng sẽ là Thánh giá vinh quang.

Một mẫu gương sống động giúp chúng ta biết tập từ bỏ và sẵn lòng đón nhận thập giá đời mình là chị Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu. Bên trong một con người nhỏ bé, có phần nhút nhát lại là một tâm hồn mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và một ý chí kiên định. Chị thánh vui vẻ chấp nhận tất cả những rào cản và thử thách về thể xác, thậm chí nhiều lần phải phân định và đấu tranh làm tinh thần dày vò, đau khổ, nhưng chị đã đón nhận trong yêu thương và niềm vui, trong hy vọng và lạc quan. Đây chính là hình ảnh của một người biết biến những “thói đời” thành tập tính, thói quen hướng thiện: cầu nguyện và yêu mến mọi người bằng thái độ hòa nhã, tin yêu, khiêm tốn.

Từ bỏ chính mình sẽ không còn là lý thuyết nếu ta biết tập sống sẻ chia, cảm thông, cho đi và “cúi xuống”. Hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, ngài cúi xuống để dạy ta bài học khiêm nhường và biết chấp nhận đau khổ, thánh hóa đau khổ và biến đau khổ thành vinh quang đời này cũng như đời sau.



CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - A (Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20)

Chúa nhật 10.09.2023

ĐỘNG CƠ ĐỂ SỬA LỖI

Tu sĩ Giuse Vũ Minh

Một trong những ích kỷ của con người là không thừa nhận lỗi lầm của mình. Đây là thói xấu nhưng hiếm ai quyết tâm sửa, vì nó liên quan rất nhiều đến lợi ích chúng ta. Nhận lỗi tức là thừa nhận mình sai; nhận lỗi là đê hèn; nhận lỗi là xấu hổ, tự ti, mặc cảm, mất mặt với anh em, đồng nghiệp, bạn bè; nhận lỗi là một thất bại lớn.

Chính vì nhận lỗi rất khó nên việc sửa lỗi cho nhau lại càng khó gấp bội. Vì đụng chạm đến nhau. Cuộc sống vốn dĩ đã hay nể nang, tâng bốc, xu nịnh và tung hô nhau, nên cho dù biết lỗi sai, ta cũng không đủ động lực để sửa lỗi cho bạn mình.

Bài Tin Mừng hôm nay là kim chỉ nam cho những ai còn trăn trở việc góp ý cho nhau. Có thể coi lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay là một bài học về sự phạm giáo dục: nghệ thuật sửa lỗi. Bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa dường như đòi hỏi



Êdêkien một sự quyết liệt khi phải chỉ ra lỗi sai của đám dân cứng đầu cứng cổ. Một thái độ không khoan nhượng và chính trực: “Nếu người không cảnh cáo kẻ gian ác, giúp nó từ bỏ con đường gian ác, thì chính nó phải chết vì sự gian ác của nó, nhưng còn máu nó, Ta sẽ đòi người” (Edêkien 33,7-9). Nhưng Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ, cần khéo léo và tinh tế trong việc sửa dạy lỗi lầm của nhau. Vì theo Ngài, động cơ để sửa lỗi chính là yêu thương: “Nếu anh em người lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng người và nó thôi. Nếu nó nghe người, thì người đã lợi được người

anh em. Nếu nó không nghe lời người, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế”. (Mt 18,15-16)

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải can đảm và kiên nhẫn sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau là hành vi bác ái, là giúp anh em mình sống đúng phẩm giá làm người, là nỗ lực đưa anh em mình trở về nẻo chính đường ngay. Sửa lỗi là nâng bước anh em chứ không gièm pha hay làm anh em xấu hổ. Thế nên, sửa lỗi anh em trong đức ái không có nghĩa là dò xét, vạch lá tìm sâu, bé xé ra to, ít xít ra nhiều. Càng không được kể lỗi lầm của anh em cho bất cứ ai, mà cần ý thức rằng “nhân vô thập toàn”, là người ai cũng có lầm lỗi, là người ai cũng có khiếm khuyết, nên cần cảm thông hơn là kết án, giúp họ làm lại cuộc đời hơn là tẩy chay. Đó mới chính là tình yêu thương, là động cơ tốt lành, thiện hảo.

Đề động cơ sửa lỗi cho anh em của chúng ta được thêm vững vàng, lời khuyên chí lý của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai giúp ta định hướng việc làm của mình: Hãy cùng nhau thực hành tình tương thân tương ái. Bốn phận duy nhất, món nợ duy nhất mà chúng ta phải có đối với anh em đồng loại là Đức Ái. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Cười người hôm trước hôm sau người cười”. Chính mình cũng cần được sửa lỗi và đón nhận lời khuyên nhủ của người khác để hoàn thiện hơn. Vậy nên, cùng nhau sửa lỗi trong tình huynh đệ, thân ái và chấp nhận nhau chính là việc làm mà thánh Phaolô mong muốn. Hơn nữa, chân thành sửa lỗi cho nhau là thái độ sống trung thực, nghĩa khí, thể hiện một khía cạnh tuyệt vời của luân lý Kitô giáo là một lương tâm ngay thẳng, chu toàn lẽ luật trong vui vẻ, thanh thoát. Từ đó, mỗi tín hữu nói chung và đoàn viên GDPTTTCG nói riêng sẽ thẳng tiến hơn trong đời sống cầu nguyện, để xin Chúa giúp ta nhận ra lỗi lầm của mình trước khi muốn sửa sai lỗi phạm cho người khác.



CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - A (Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35)

Chúa nhật 17.09.2023

THA THỨ ĐÍCH THỰC

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Sự tha thứ, theo tinh thần Kitô giáo, là con đường dẫn chúng ta đến tương quan mật thiết với Thiên Chúa và tương quan thân hữu với người khác. Vì lẽ đó, nhiều thông điệp về sự tha thứ ra đời, kêu mời người tín hữu hãy sống tinh thần tha thứ. Chẳng hạn: Sứ điệp hòa bình của Thánh giáo hoàng Phaolô VI năm 1975 'Sự hòa giải, con đường dẫn đến hòa bình'. Sứ điệp hòa bình của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II cho ngày quốc tế hòa bình năm 1997 với chủ đề 'Hãy tha thứ và lãnh nhận hòa bình'. Năm 2002, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II lại tiếp tục chọn chủ đề tha thứ cho ngày hòa bình thế giới với khẩu hiệu 'Không có tha thứ thì sẽ không có hòa bình'.

Tha thứ là một hành động bỏ qua lỗi lầm, không cố chấp với kẻ đã xúc phạm đến mình. Trong Kinh Thánh, tha thứ được hiểu theo nghĩa là 'buông ra', giống như người chủ không bắt con nợ của mình phải thanh



toán và hoàn trả số tiền nợ đúng kỳ hạn. Vì vậy, Chúa Giêsu đã đồng hóa sự tha thứ bằng cách xóa sạch số nợ cho người đầy tớ trong dụ ngôn hôm nay. Thế nhưng, người đầy tớ vừa được nhà vua tha nợ lại thẳng tay đòi cho bằng được số tiền người bạn đồng liêu đã vay nợ anh ta.

Luật Cựu ước quy định rằng 'mắt đền mắt, răng đền răng' (Lv 24,20). Theo truyền thống của các Rabbi Do Thái, sự tha thứ chỉ giới hạn đến ba lần. Thánh Phêrô vượt qua giới hạn của luật Cựu ước và các Rabbi, khi hỏi Chúa Giêsu phải tha thứ đến bảy lần, một con số vốn được coi là tượng trưng cho sự hoàn hảo. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không

chấp nhận và đòi hỏi phải tha thứ đến 'bảy mươi lần bảy'. Đây là cách nói diễn tả bằng con số, nhưng không thể hiểu theo cách tính của con số. Theo Chúa Giêsu, tha thứ khởi đi từ đức ái vô điều kiện, không tính toán và không giới hạn. Nói cách khác, tha thứ hệ tại tình yêu sâu thẳm của người tín hữu để chấp nhận người khác với những điều tốt, và ngay cả những khiếm khuyết, bất toàn của họ.

Quả thực, lý do để tha thứ không hệ tại ở người có lỗi biết ăn năn sám hối, và cũng chẳng ở nơi kẻ bị xúc phạm vốn có lòng quảng đại bao dung, nhưng là do tình thương bao la của Thiên Chúa như trong dụ ngôn. Đọc qua dụ ngôn, chắc hẳn độc giả cảm thấy bất bình với cách ứng xử hà khắc của tên đầy tớ với người bạn đồng liêu của anh ta. Chúa Giêsu nêu bật sự khác nhau giữa hai món nợ và hai cách ứng xử của chủ nợ để cho thấy lòng nhân từ hải hà của Thiên Chúa và lòng dạ gian ác của con người. Đặc biệt, dụ ngôn muốn gọi đến chúng ta thông điệp về sự tha thứ chính là tình thương của Thiên Chúa với tội nhân, chứ không phải vì chúng

ta biết nhận ra thiếu sót mà xin lỗi hay cao thượng đến độ không chấp nhất lỗi lầm của kẻ đã xúc phạm đến mình.

Chúa Giêsu đã khuyên chúng ta nếu biết tha thứ cho người khác thì chúng ta cũng được Thiên Chúa tha thứ. Sách Huấn ca trong bài đọc thứ nhất đã nói đến giá trị của lòng quảng đại tha thứ 'Hãy bỏ qua điều sai trái của kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha' (Hc 28,2). Như vậy, để được tha thứ, mỗi chúng ta cần biết tha thứ cho người khác. Sự tha thứ cho phép chúng ta vượt thắng cơn giận dữ và lòng hận thù. Đồng thời sự tha thứ có thể chữa lành những vết thương tinh thần, mang lại niềm vui hòa bình và tình yêu vô biên mà chỉ nơi Thiên Chúa mới có và trao ban.

Tóm lại, tha thứ đích thực là nền tảng của đời sống kitô hữu. Tha thứ đích thực giúp chúng ta đi vào một thế giới của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu bạn muốn có bình an, hãy tha thứ trước vì 'tha thứ để có hòa bình, tha thứ để lãnh nhận hòa bình và tha thứ để có thể hưởng hòa bình'.



CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - A (Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a)

Chúa nhật 24.09.2023

LÒNG TỐT CỦA THIÊN CHÚA

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Nghe qua một lần bài Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn nhiều độc giả cảm thấy bất bình về cách trả công của ông chủ vườn nho. Thế nhưng, nếu suy niệm thật kỹ, chúng ta sẽ cảm nhận được lòng tốt của ông chủ đối với mọi người làm thuê hơn là sự bất công với những người thợ vào giờ đầu tiên.

Trước hết, Thánh Matthêu viết câu chuyện trên để nói với những người biệt phái và luật sĩ rằng Thiên Chúa luôn quảng đại với những người công chính và ngay cả những người tội lỗi. Người công chính được hiểu như những người thợ làm vườn nho vào giờ đầu tiên trong ngày. Trái lại, người tội lỗi là những người làm vườn nho vào giờ sau hết. Hơn nữa, Thánh Matthêu cũng muốn ngỏ lời với cộng đoàn Kitô giáo gốc Do Thái lúc bấy giờ luôn đặt ra vấn nạn về chỗ đứng của dân ngoại. Theo đó, những người Do Thái được xem như những người thợ làm việc đầu tiên, còn những tín hữu gốc lương dân là những người thợ làm giờ cuối



cùng trong ngày. Tuy vậy, những người thợ đầu tiên sẽ không mất phần thưởng của họ vì đã được ông chủ thỏa thuận lúc ban đầu. Và họ không có lý do nào để than phiền hay trách cứ về cách cư xử và trả công của ông chủ. Nói cách khác, lòng tốt của ông chủ đã khiến những người thợ đầu tiên tỏ ra bực tức, ghen tỵ.

Trọng tâm của dụ ngôn nhấn mạnh đến lòng tốt và sự quảng đại của Thiên Chúa đối với tất cả những người làm thuê. Câu chuyện lôi cuốn độc giả bởi những tình tiết bất ngờ và kịch tính. Thiên Chúa không đối xử công bằng với chúng ta theo cách tính toán thông thường của con người, nhưng lại quảng đại và

nhân từ theo như bản chất vốn có của Người để chúng ta được ơn cứu độ.

Ông chủ tìm kiếm những người đầu tiên vào làm vườn nho với sự thỏa thuận rõ ràng 'một quan tiền mỗi ngày'. Vào thời Chúa Giê-su, tiền lương thông thường của một người làm việc là một quan tiền, đủ để nuôi sống bản thân. Sự thỏa thuận này rất quan trọng để giải quyết nút thắt của câu chuyện. Những người được gọi kế tiếp được ông chủ hứa hẹn trả tiền công cách hợp lý. Riêng những người cuối cùng, khi được mời vào làm việc, ông chủ không nói chi cả về việc lương bổng. Việc thuê thợ vào làm những giờ cuối cùng trong ngày thật khác thường, khiến độc giả thắc mắc và chú ý. Như vậy, thời gian làm việc của mỗi nhóm người chắc chắn sẽ khác nhau. Chi tiết này cho thấy Thiên Chúa rất kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, nhất là tội nhân. Người không quản ngại, ra sức tìm kiếm, kiên trì mời gọi và còn hứa ban phần thưởng cho những ai biết làm việc theo công sức của mình.

Cách trả lương của ông chủ cũng bất ngờ khiến độc giả và những người thợ đầu tiên ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Thay vì trả công cho những người vào làm từ sáng

sớm trước, rồi mới tới những người sau cùng. Đáng này, ông chủ trả công đầu tiên cho người vào làm sau rốt, rồi mới tới những người thợ đầu tiên. Có lẽ tác giả muốn cho những người làm giờ đầu tiên chúng kiến tận mắt những người làm giờ sau cùng lãnh lương như thế nào. Nút thắt của câu chuyện được bung ra khi mọi người thợ, bất luận đầu tiên hay sau cùng, đều nhận được một quan tiền. Cách trả lương của ông chủ khiến những người thợ đầu tiên tỏ ra khó chịu và phản đối. Thế nhưng, ông chủ đã khẳng định đây là lòng tốt của ông đối với những người thợ cuối cùng, cũng như cách trả lương công bằng cho những thợ đầu tiên là đúng đắn theo như đã thỏa thuận.

Tóm lại, lòng nhân từ và quảng đại của Thiên Chúa không giới hạn và đo lường bằng công trạng của con người. Trái lại, lòng tốt của Thiên Chúa dành cho những ai thành tâm tìm kiếm và làm việc theo tinh thần mời gọi của Thiên Chúa. Những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta hơn là công sức chúng ta dành cho Người. Đó là ân huệ nhưng không mà chỉ nơi Thiên Chúa, Đấng tốt lành và nhân từ, mới có và ban thưởng cho chúng ta.

LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI (Ngày 15 tháng 9)

I/ NGÀY LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI

Ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi có từ thế kỷ 12. Lễ được các đan sĩ Xitô và Servites rao truyền đặc biệt, đến nỗi vào thế kỷ 14 và 15, lễ đã được cử hành trong nhiều giáo phận Công giáo. Năm 1482, lễ được thêm vào Sách lễ với danh hiệu "Đức Mẹ Sầu Bi." Đức Bênêđictô XIII đã thêm lễ này vào Lịch Công giáo Rôma năm 1727 vào ngày thứ Sáu trước Chúa Nhật Lễ Lá. Năm 1817, Đức Piô VII - chịu đau khổ trong cảnh lưu đày nhưng cuối cùng được giải thoát nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria - đã mở rộng ngày lễ này cho Giáo hội hoàn vũ. Năm 1913, Đức Giáo Hoàng Piô X ấn định ngày này vào ngày 15 tháng 9.

II/ Ý NGHĨA TƯỢNG ĐỨC MẸ SẦU BI



Bức tượng khắc họa hình ảnh Đức mẹ Maria ôm thân thể Chúa Giêsu trong vòng tay của mình, nhưng khác với các tác phẩm khác cùng chủ đề, Pietà của Michelangelo không có sự oán hận, không có nỗi đau quặn thắt, mà có chăng chỉ là sự thanh thản, bình yên, thánh khiết, vô oán vô hận, thể hiện ra trí huệ vô hạn vượt trên mọi xúc cảm của con người...

Đây là một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Michelangelo và cũng là tác phẩm duy nhất mà ông để lại chữ ký của mình.

Đức Mẹ Sầu Bi có nghĩa là Đức Mẹ đau khổ, thương khó, thống khổ... Đức Mẹ là Mẹ Đức Chúa Giêsu, trong cuộc đời 33 năm của Đức Chúa Giêsu, Mẹ đã cảm nhận nhiều nỗi đau thương: Lời tiên báo của ông Simêon. Cuộc chạy trốn sang Ai Cập; Lạc mất Chúa ba ngày; Vác thập tự giá lên đỉnh Calvê; Chúa bị đóng đinh và tử nạn trên thập tự giá; Tháo xác Chúa; Táng xác Chúa.

III/ Ý NGHĨA PHỤNG VỤ

1. Dựa theo giáo huấn Công đồng Vatican II, Giáo hội muốn lòng sùng kính Đức Mẹ của chúng ta hướng về Chúa Kitô. Do đó, Giáo hội muốn chúng ta sùng kính Đức Mẹ đồng thụ nạn với Chúa Kitô khổ nạn để chúng ta noi gương Mẹ, mà kết hợp cuộc đời khổ đau của ta với cuộc đời tử nạn của Chúa Kitô, mong mai sau chúng ta cùng được trường sinh vinh hiển với Người như Đức Mẹ.

2. Trong việc sùng kính và mừng lễ Đức Mẹ Sầu bi, Giáo hội nhắc nhở chúng ta hiểu sâu xa rằng qua Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã trao trời Mẹ Maria cho chúng ta: "Này là Mẹ con", và trời chúng ta cho Đức Mẹ: "Này là con Bà". Như vậy, Đức Mẹ là Mẹ thật của chúng ta, và chúng ta thật là con của Đức Mẹ. Dưới cây Thánh giá, Đức Mẹ đã thực sự sinh ra chúng ta về phần hồn trong nỗi cực độ khổ đau, cũng như mẹ phần xác sinh ra chúng ta về phần xác, cũng trong đau đớn theo án lệnh Chúa đã ra cho tổ mẫu Evà: "Người sẽ sinh con để cái trong đau đớn" (St 3:16). Mẹ Maria hạ sinh chúng ta càng trong đau khổ, Mẹ càng yêu thương chúng ta.

3. Trong mầu nhiệm Đồng thụ nạn của Mẹ Maria với cuộc Khổ nạn Cứu thế của Chúa Giêsu, Giáo hội cũng nhắc nhở chúng ta rằng, nhờ Mẹ mà chúng ta được hưởng ơn Cứu độ đã trào dâng từ thương tích của Chúa.

4. Trong sứ mạng Đồng công của Mẹ Maria với sứ mạng Cứu chuộc của Chúa Cứu Thế, Giáo hội khích lệ chúng ta cũng hãy ý thức sứ mạng của chúng ta, là đồng công với Chúa và Mẹ trong việc cứu rỗi chính mình chúng ta, và cũng trong việc làm tông đồ cứu rỗi người khác.

TẬP NGHĨ TỐT, NÓI TỐT VÀ LÀM TỐT CHO NHAU



1. LỜI CHÚA: Chúa Giêsu phán: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy”. (Mt 7,1-2)

2. CÂU CHUYỆN: TÀO THÁO GIẾT NGƯỜI.

Trong Tam Quốc Chí có thuật lại câu chuyện Tào Tháo do xét đoán sai, đã gây hậu quả nghiêm trọng là sát hại cả gia đình vị ân nhân đã cứu giúp mình trong lúc nguy khốn như sau:

Một lần kia, sau khi hành thích viên tướng quốc Đổng Trác bất thành, Tào Tháo cùng một người bạn thân đã chạy

trốn ra khỏi thành đô trong tình trạng bị triều đình dán cáo thị khắp nơi, ban thưởng 1.000 lượng vàng cho ai bắt được Tào Tháo. Khi chạy đến một khu rừng vắng thì trời đã tối, hai người bị đói lả kiệt sức. Bấy giờ Tào Tháo liền tìm đến nhà một người thân quen tên Lã Bá Xa ở gần đó để xin tá túc. Ông này dù biết Tào Tháo đang bị quan quân truy đuổi, nhưng sẵn lòng đón hai người vào nhà và còn sai gia nhân mổ heo làm tiệc đãi khách quý.

Trong khi chủ nhà ngồi xe ra ngoài chợ mua rượu thì Tào Tháo và người bạn nằm nghỉ trong phòng khách. Ông ta bỗng chợt dạ khi nghe thấy tiếng mài dao, rồi tiếng gia nhân hè nhau: “Trói nó lại”. Rồi có tiếng hỏi: “Giết nhỏ hay lớn”, và tiếng kia đáp: “Giết lớn”. Tào Tháo tưởng gia chủ đang sai gia nhân đến giết mình để báo quan lãnh thưởng, ông ta liền rút gươm và ra ngoài giết hết mọi người trong nhà. Sau khi đã chém giết, Tào Tháo đi xuống nhà bếp kiểm tra tìm kẻ sống sót, thì nhìn thấy

một con heo lớn đang bị trói, bên cạnh là con dao đã được mài sắc, thì mới biết mình lầm: Thì ra, gia nhân trong nhà đang hè nhau bắt con heo lớn giết thịt để thết đãi mình. Nhưng do tính đa nghi xét đoán sai nên đã vội ra tay giết oan cho cả nhà vị ân nhân của mình. Rồi hai người liền vội vã bỏ đi trước khi chủ nhà về tới. Dọc đường gặp chủ nhân đang từ chợ mang vò rượu về, Tào Tháo liền giết luôn vị ân nhân để trừ hậu hoạn.

Chính do thói suy nghĩ hồ đồ dẫn đến xét đoán sai nên Tào Tháo đã phạm phải tội ác vô cùng nghiêm trọng không thể sửa chữa được, là ra tay giết hại cả gia đình vị ân nhân giúp đỡ mình.

3. SUY NIỆM:

Một trong những thói xấu mà chúng ta cần phải cấp thời sửa đổi là thói hay xét đoán ý trái cho người khác. Vậy thế nào là xét đoán? Người ta có thường xét đoán đúng không? Tại sao? Ta cần làm gì để tránh xét đoán oan sai cho kẻ khác?

1) Thế nào là xét đoán?:

“Xét” là cứu xét bao gồm mấy việc: quan sát sự kiện, tìm hiểu nguyên nhân và kết luận đúng sai.

“Đoán” là phỏng đoán và thiếu chính xác.

Vậy xét đoán là những kết luận được rút từ sự phỏng đoán chứ không dựa trên các sự kiện khách quan, rồi kết án theo cảm tính “*yêu nên tốt, ghét nên xấu*”, nên thường dẫn đến kết luận oan sai và hành động cho người khác.

2) Phân biệt hai cách xét đoán đúng và sai:

- **Xét đoán đúng** : Thực ra xét đoán nói chung là một việc tốt, là biểu hiện trí thông minh của một người. Một nhà lãnh đạo cần phải có khả năng phán đoán chính xác khi biết nhìn xa trông rộng, để thấy được hậu quả sẽ xảy ra và tìm cách khắc phục, hầu công việc ngày một ổn định. Hơn nữa, phán đoán tốt còn cần để duy trì an ninh trật tự xã hội. Chẳng hạn khi một vụ án cướp của giết người xảy ra, công an hình sự được điều đến phá án. Điều tra viên trước hết phải cách ly hiện trường để thu thập dấu vết kẻ thủ ác để lại, rồi tiếp tục phỏng vấn thêm các đối tượng liên quan để tìm thêm chứng cứ. Tiếp đến sẽ dùng phương pháp nghiệp vụ loại dần các nghi can để xác định kẻ thủ ác là ai. Để phán đoán chính xác, điều tra viên phải dựa trên bằng

chứng khách quan, rồi còn phải có trình độ nghiệp vụ cao mới hy vọng sớm phá án được.

- **Xét đoán sai:** Tuy nhiên trong thực tế đời thường, chúng ta lại hay xét đoán theo cảm tính chủ quan của mình, hoặc dựa trên thành kiến có sẵn về người khác để kết án họ hơn là dựa trên các bằng chứng khách quan. Kết quả là chúng ta thường xét đoán sai đến 70-80 phần trăm sự việc. Ngay những điều nhìn thấy tận mắt mà nhiều người vẫn xét đoán sai như người ta thường nói: “*Nhìn cò ra quạ!*”, “*Thấy vậy mà không phải vậy*”... phương chi nếu chỉ dựa trên dư luận, lời đồn hoặc tệ hơn lại dựa vào các bằng chứng ngụy tạo do kẻ thủ ác cố tình đưa ra thì sẽ khó tránh khỏi sự xét đoán hồ đồ và kết án oan sai cho người vô tội.

3) Cần tránh xét đoán ý trái cho người khác :

- **Sự phức tạp của các hành vi nhân linh:** Con người ngó hành động bên ngoài người ta có thể nhìn thấy, còn có phần tinh thần là động lực hành động, làm cho tội ác có thể được giảm khinh hay thậm chí vô tội. Do đó chúng ta cần phải thận trọng khi xét đoán hoặc kết án kẻ khác. Vì thế, Đức Giêsu đã dạy các môn

đệ về thói xấu này như sau : “*Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán*” (Mt 7,1).

- **Tránh xét đoán ý trái:** Ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận mình đã nhiều lần xét đoán ý trái cho kẻ khác, nhất là những kẻ mình không ưa, như người đời thường nói: “*Không ưa dựa có dòi!*” và “*Yêu nên tốt, ghét nên xấu*”... Muốn xét đoán tha nhân đúng đắn, chúng ta cần tránh thành kiến, cần lắng nghe nhiều phía và nhất là phải dựa trên các bằng chứng xác thực hơn chỉ dựa vào những lời tố cáo vô căn cứ. Muốn xét đoán đúng cần phải theo trình tự tố tụng như tại tòa án: Đầu tiên quan tòa sẽ nghe *công tố viên* trình bày diễn tiến tội phạm để buộc tội bên bị. Tiếp đến *luật sư bên bị* bào chữa bị can và *luật sư bên nguyên* sẽ phản bác với sự trợ giúp của các nhân chứng. Sau khi nghe hai bên đối đáp, *bồi thẩm đoàn* sẽ họp kín để định tội, rồi *quan tòa* sẽ nhân danh luật pháp đọc lời tuyên án bị cáo là vô tội hay có tội và mức độ chịu hình phạt nặng nhẹ ra sao... Vậy khi xét đoán tha nhân chúng ta có theo các trình tự trên hay không? Ngay cả tòa án dù làm việc nghiêm túc như vậy, mà nhiều khi vẫn bị sai lầm khi đưa

ra những bản án bất công và kết án oan sai cho người vô tội. Do đó, Thánh Giacôbê khuyên tín hữu: *“Chỉ có một Đấng ra Lễ Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?”* (Gc 4,12b).

4) Chúng ta phải làm gì ?

- **Tiên trách kỷ hậu trách nhân:** Mỗi khi mắc phải một sai lầm, chúng ta thường hay đổ lỗi cho người khác. Chẳng hạn khi trong gia đình có đứa con phạm tội ăn cắp hoặc trốn học đi chơi, ông bố thường hay đổ lỗi cho bà vợ đã quá nuông chiều con khiến nó sinh hư. Hầu như xã hội cũng đồng quan điểm qua câu: *“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà!”*. Tuy nhiên trong trường hợp này, lẽ ra ông bố phải tự trách mình: *“Tội quy vu trưởng”* để nhận ra phần lỗi của mình: *“Lỗi tại tôi, vì tôi đã không chu toàn trách nhiệm quan tâm giáo dục con cái. Tôi đã vô trách nhiệm khi phó mặc việc dạy dỗ con cho vợ, dù biết rõ khả năng giới hạn của vợ mình”*.

- **Cần phải nhìn lại mình trước:** Nhiều người thích soi mói và hay lên mặt thầy đời sửa lỗi anh em, đang khi chính bản thân lại đầy những khuyết điểm như người xưa dạy: *“Chân mình*

những lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người”. Đối với hạng người này, Đức Giêsu đã có lời dạy như sau: *“Sao người thấy cái rác trong mắt anh em người, mà chẳng thấy cây đũa trong mắt mình? Sao người dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính người có cây đũa trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đũa khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được”* (Mt 7,3-5).

- **Phải biết đối xử bao dung:** Đức Giêsu muốn chúng ta đối xử bao dung, nhân từ với tha nhân noi gương Thiên Chúa trên trời như sau: *“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha”* (Lc 6,36-37).

- **Tập nghĩ tốt và làm trạng sư bào chữa cho anh em:** Sở dĩ chúng ta hay xét đoán ý trái cho kẻ khác vì chính chúng ta là kẻ xấu. Có người đã nêu ra nhận xét chí lý như sau: *“Nếu bạn hay xét đoán ý trái cho tha nhân về một tội gì thì đó là dấu chứng tỏ bạn đang mắc phải thói xấu ấy”*.

Thực vậy, một người có thói dâm ô tục tĩu, sẽ luôn nhìn và xét đoán người khác dưới lăng kính này: Khi thấy đôi bạn trẻ nam nữ chở nhau trên xe hai bánh là đã vội “suy bụng ta ra bụng người” và cho rằng hai người đang chở nhau đến khách sạn để tình tự!!! Đang khi thực ra họ đang cùng nhau đi làm công tác bác ái thăm viếng người già neo đơn... Do đó, mỗi người chúng ta phải tập nghĩ tốt cho người khác. Khi nghe một người nói xấu về người thứ ba, chúng ta phải làm trạng sư biện hộ cho kẻ bị nói xấu. Làm như vậy là chúng ta sẽ phần nào chặn được dư luận xấu ngay từ trứng nước, sẽ làm cho kẻ hay nghĩ xấu bị mất hứng, để không tiếp tục nói hành kẻ vắng mặt với người khác.

- **Phải năng cầu xin ơn Chúa:** Hành vi xét đoán tha nhân là một việc khó và tế nhị cần phải có ơn Chúa giúp, nên thánh Augustinô đã luôn cầu xin với Chúa: *“Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con”*. Đây cũng phải là lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Chúng ta xin cho mình được biết Chúa để thấy lòng quảng đại yêu thương vô

biên của Chúa; Và cũng xin Chúa cho biết mình để ý thức về sự yếu đuối, bất toàn của mình. Nhờ đó chúng ta sẽ đối xử rộng lượng với lỗi lầm của người khác như Đức Giêsu đã dạy: *“Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dẫn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”* (Lc 6,38).

4. SINH HOẠT: **Hãy cho biết bạn có cảm tưởng thế nào khi bị kẻ khác nghĩ xấu và kết án oan sai cho mình ?**

5. LỜI CẦU:

Lạy Chúa Cha từ bi nhân ái. Xin giúp chúng con tránh hồ đồ khi xét đoán tha nhân. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lần con đã xét đoán ý trái và kết án bất công cho những kẻ con không ưa. Xin cho con biết luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, và tập xét đoán ý tốt cho tha nhân, tập bênh vực chữa lỗi cho kẻ đang bị xét đoán oan sai. Nhờ đó chúng con sẽ được Chúa thương xét xử khoan dung trước tòa phán xét sau này. Amen.



CẦN DỰA VÀO LỜI CHÚA ĐỂ ĐỨC TIN CÓ NỀN TẢNG

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Giáo xứ Sơn La - GP Hưng Hóa

Sau Thánh lễ tối tại nhà xứ, chúng tôi ngồi uống nước và nói vài câu chuyện trong ngày. Khi đang ngồi vui vẻ, thấy điện thoại rung và hiện lên tên của một người quen cũ ở Hà Nội (Hà Tây cũ). Anh là người lao động. Có tính tình đơn sơ, chân chất, vui vẻ và cởi mở nhưng lại có đức tin rất sâu sắc. Anh nói:



- Người quen: Chào cha! Xin lỗi cha gọi điện cho cha muộn bởi nghĩ giờ này mới có thể gặp cha được!

- Linh mục: Không sao anh ơi! Giờ này, mình mới lễ xong và đang ngồi uống nước.

- Người quen: Sao muộn vậy cha!

- Linh mục: Vì phải theo giáo dân! Giờ đó giáo dân mới đi lễ được! Ban ngày, hầu hết giáo dân phải đi kiếm ăn. Hơn nữa, mình phục vụ giáo dân thì điều gì có lợi cho giáo dân nhất là mình làm.

- Người quen: Tốt quá cha! Con xem nhiều những sinh hoạt của giáo xứ cha trên mạng nhưng con không biết nhấn tin nên mới gọi điện. Thật sự ở xa nên không đến thăm cha và giáo xứ được!

- Linh mục: Anh cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho công cuộc truyền giáo của giáo xứ là được!

- Người quen: Quả thật, con rất “phấn nộ” vì những sinh hoạt đó! Sao mà vùng núi lại có thể làm tốt được như vậy!

- Linh mục: Sao lại “phần nộ” hả anh? (Tôi thấy hơi giật mình. Điều gì khiến anh phần nộ?)

- Người quen: Dạ, “ngưỡng mộ” chứ không phải “phần nộ”. Con dùng từ sai. Xin lỗi cha!

- Linh mục: Chẳng hạn những công việc gì?

- Người quen: Đó là chia sẻ Lời Chúa cho các nhóm và chia sẻ Lời Chúa cùng các gia đình!

- Linh mục: Công việc này đâu có gì mới và tồn tại cả trong Giáo hội mà! Hội Đồng Giám mục Việt Nam luôn đề cao và động viên mỗi giáo phận, giáo xứ làm mà! Cách riêng, giáo phận Hưng Hóa, các Đức cha mời gọi mọi thành phần đều chia sẻ Lời Chúa và lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt.

- Người quen: Dạ, đúng. Nhưng có mấy nơi làm đâu cha! Con nói vậy là vì chính con đã cảm nhận lợi ích của chia sẻ Lời Chúa và đọc Lời Chúa trong gia đình.

- Linh mục: Có nhiều nơi trong giáo phận làm anh ạ. Nhưng hiệu quả thì chưa biết thế nào!

- Người quen: Con thấy Hội Khôi Bình cũng chia sẻ một tháng một lần nhưng các hội khác thì hầu như không.

- Linh mục: Cũng tùy từng nơi nữa.

- Người quen: Con thấy chia sẻ Lời Chúa và đọc Lời Chúa là chăm sóc cây từ lúc nhỏ để nó sẽ có cái gốc vừa to, vừa chắc lại vừa khỏe. Khi đã có sức sống đức tin rồi thì hoa trái trong đời sống mới phát triển.

- Linh mục: Anh nói chính xác vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105) và “Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu.” (Mt 7,17).

- Người quen: Còn nếu không dựa vào Lời Chúa mà chỉ dựa vào một số các sinh hoạt bên ngoài thôi thì chẳng khác gì mình bón cây bằng phân đạm. Cây có thể tốt ngọn, tốt lá và sai quả nhưng không bền.

- Linh mục: Đúng vậy anh! Trong mục vụ tại một giáo xứ, chúng ta cần cả hai. Đọc, chia sẻ Lời Chúa và học hỏi Kinh Thánh là mấu

chốt và là nền tảng để trau dồi đời sống đức tin. Các sinh hoạt hội đoàn là những phong trào và là điểm nhấn để sinh động hóa việc học hỏi Lời Chúa. Vì thế, cần phải phong phú hóa, năng động hóa việc học hỏi Lời Chúa mới quan trọng.

- Người quen: Nếu làm được thế thì tốt biết bao!

- Linh mục: Đó là một tiến trình mình cần phải nhắm tới tại một giáo xứ.

- Người quen: Con rất thích chia sẻ Lời Chúa theo nhóm hay theo các gia đình.

- Linh mục: Đó là hình thức các nhóm nhỏ hay còn được gọi là các cộng đoàn cơ bản.

- Người quen: Con không quen lắm với cách gọi này!

- Linh mục: Đúng vì chưa ai nói cho anh biết. Từ thời sơ khai của Giáo hội hình thức này đã có và qua thời gian hình thức này bị mai một đi. Nhưng Giáo hội thấy đó hướng đi mà Giáo hội phải qua nên vẫn hướng cho con cái mình duy trì!

- Người quen: Cách thức cha làm như thế nào tại giáo xứ của cha?

- Linh mục: Trước tiên là phát động phong trào đọc Kinh Thánh. Mỗi gia đình cần có một cuốn Tân Ước hay sắm một cuốn Lời Chúa trong gia đình và đọc hàng ngày. Tiếp đến, đọc Lời Chúa trước Thánh lễ và sau Thánh lễ nữa. Sau đó, họp các hội đoàn chia sẻ Lời Chúa và họp các gia đình gần nhau chia sẻ Lời Chúa nữa.

- Người quen: Vậy thì khó quá! Tốn công nữa!

- Linh mục: Đúng vậy! Đó là một tiến trình dài gắn liền với những khó khăn thử thách nhưng không phải không thực hiện được. Cần duy trì cách đều đặn nữa.

- Người quen: Con sẽ cầu nguyện cho công việc mục vụ của giáo xứ.

- Linh mục: Cám ơn anh nhiều! Muộn rồi để khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé!

- Người quen: Vâng. Chúc cha ngủ ngon!

- Linh mục: Xin chào và tạm biệt!

LÀM SÁNG DANH CHÚA



Từ hàng bánh mì trong chợ, một thằng bé khoảng bảy tuổi chạy vụt ra. Trông nó thật nhếch nhác, áo quần lại bẩn thỉu, còn đầu tóc thì rối xù. Trên tay nó cầm một ổ bánh mì vừa “thó” được và vội vàng tẩu thoát, nhưng người bán hàng đã túm được áo nó. Quá hoảng sợ nó giằng co với người bán hàng rồi ra sức vùng vẫy làm cho tú bánh mì đổ ập xuống. Bao nhiêu giò, chả, tương, ớt... đã trộn lẫn vào nhau. Không những thế, kính của cái tủ vỡ toang làm những ổ bánh mì văng ra lăn lóc trên nền chợ.

Cơn phần nộ đã lên đỉnh điểm, ông chủ hàng bánh mì

**Phaolô Trang lập Quang
Xã. Tùng Lâm - GP Đà Lạt**

túm lấy tóc nó rồi tát vào mặt làm máu mũi nó phụt ra. Như chưa hả giận, ông lấy dây trói nó lại rồi nói như quát:

- Hôm nay tao phải đánh mày cả ngày. Đánh đủ ba trăm roi cho chừa cái tội ăn cắp.

Sở dĩ ông nói như vậy vì ông biết thằng bé cái ăn còn không có, làm sao có thể đền bồi những thiệt hại cho ông, chỉ có đánh và đánh mới làm ông nguôi giận. Còn những người bán hàng gần đó đều thờ ơ, lãnh đạm trước sự đau đớn của thằng bé vì cho rằng trộm cắp là phải trừng trị. Nếu đánh nó không ra trò thì hôm nay là hàng bánh mì ngày mai có thể là họ. Chỉ có đánh cho thật đau để răn đe sẽ làm cho nó sợ thì nó không dám tái phạm nữa.

Những người đi chợ chứng kiến cảnh này đều có những cảm nghĩ khác nhau. Người thì thương hại thằng bé nhưng chỉ nói:

- Nó còn nhỏ dại. Tha cho nó đi!

Nhưng có người lại thờ ơ chẳng quan tâm đến, vì cho rằng không phải chuyện của mình. Riêng Thúy, cô cảm thấy xót xa khi nghĩ thằng bé quá đói nên mới cướp giật bánh mì. Ở tuổi nó chưa thể tự lực cánh sinh, chỉ biết trộm cắp hoặc nhặt nhạnh những gì có thể ăn được để sinh tồn. Chắc chắn nó là một đứa trẻ mồ côi đang thiếu cái ăn, cái mặc trong cảnh đói rét cùng cực mà nay phải chịu đựng những đòn roi để người ta trút cơn giận. Vì thế, khi thấy ông chủ hàng bánh mì đưa roi lên định quất vào thằng bé, thì một niềm thương xót đã trào dâng trong trái tim nên cô hét lớn:

- Em cháu đó! Có hư gì cháu bồi thường.

Ông chủ hàng bánh mì dừng tay lại rồi nhìn Thúy với vẻ ngạc nhiên. Những người đứng quanh đó cũng nhìn Thúy chăm chăm như muốn tự hỏi: Tại sao cô gái này ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tuy không mô đen lấm nhưng mùi nước hoa tỏa ra thơm ngát lại có thằng em đói rách bẩn thỉu? Phải chăng cô

gái này nghèo “rót mồng tơ” nhưng sĩ diện, chỉ biết đua đòi mà chẳng quan tâm tới đứa em?

Rồi mọi người xúm lại, kẻ thì chê bai, người thì chế giễu, thậm chí có người còn nhục mạ cô nữa. Lúc này ông chủ hàng bánh mì nói:

- Bồi thường cho tôi ba triệu rồi dắt nó về.

- Thật sự cháu chỉ có hơn hai triệu!

Một người đứng xem nói lời châm chọc:

-Không đủ tiền bồi thường à? Nghèo mà ăn diện như tây, chắc là tây đui! (tây đui nói lái là tui đây)

Bỗng có tiếng của một người phụ nữ:

- Thúy! Có chuyện gì vậy cháu?

Thấy Thúy đang nói chuyện với ông chủ hàng bánh mì nên bà quay sang hỏi người đứng bên cạnh.

- Chuyện gì vậy cô?

- Em trai con bé này giật bánh mì người ta rồi làm bể tủ kính.

Đó là bà Hằng, một người hàng xóm của Thúy đi chợ ngang đây, thấy người ta tụ tập thành đám đông rồi có tiếng chế nhạo, tiếng nói tiếng cười thật ồn ào nên bà đến gần để xem. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện bà liền nói:

- Con bé này đâu có em trai! Tại sao nó lại làm điều ngớ ngẩn vậy chứ?

Rồi bà quay sang hỏi Thúy

- Sao ách giữa đàng cháu lại mang gông vào cổ? Cháu có biết làm như vậy là mất thể diện không? Không những tổn hại đến phẩm giá mà còn làm cho người ta chê cười. Cháu có biết không?

- Cháu thấy thằng bé này đang đói rách mà còn quá nhỏ chẳng biết làm gì để sống. Chỉ có cách là đi nhặt, đi xin hoặc là cướp giật đồ để ăn. Thế mà mọi người chẳng xót thương lại muốn cho nó một trận đòn làm cháu đau lòng quá.

Bỗng nhiên bầu khí trở nên im lặng lạ thường, không ai nói với ai một lời nào. Phải chăng mọi người đang tự vấn lương tâm. Rồi một người lên tiếng hỏi:

- Cháu giúp thằng bé khỏi trận đòn mà đánh mất thể diện của mình như vậy có đáng không?

- Vì yêu thương mà cháu bị người ta chê cười khinh bỉ. Điều này cháu không xấu hổ chút nào mà ngược lại, cháu thấy lòng mình tràn ngập một niềm vui vì cháu là người Công giáo. Dù có mất một chút thể diện nhưng so với cuộc khổ nạn của Chúa có khác nào một hạt cát trong đại dương mênh mông của tình yêu Chúa.

Mọi người đều ngạc nhiên trước lời tuyên xưng đức tin của một cô gái trông thật yếu đuối, mảnh mai nhưng lại lan tỏa một sức mạnh của tình yêu thương, bác ái mà nhiều thanh niên không dám thể hiện trước mặt mọi người. Điều ngạc nhiên hơn nữa là trong thời đại hiện nay, đồng tiền đã trở nên thước đo của mọi vấn đề và được đưa lên vị trí thượng tôn, nên con người lấy tiền tài, danh vọng làm lẽ sống. Từ đó, chủ nghĩa cá nhân đã phát triển mạnh mẽ làm cho tâm hồn con người đóng kín lại, không còn rung cảm trước cảnh khốn cùng của những kẻ cơ bần. Không ít người Công giáo thời nay cũng

bị cuốn hút theo trào lưu của thời đại, cũng bon chen giành giật, cũng dối trá điêu ngoa... đã bóp méo khuôn mặt nhân từ của Chúa Giêsu. Với lối sống của những con người ấy đã làm người ta phủ nhận Công giáo là đạo của yêu thương. Nhưng hôm nay, trước một cô gái có lòng tin sắt son, tình mến Chúa chân thành đã thực thi luật bác ái yêu thương làm cho mọi người có một cái nhìn tích cực hơn về công giáo. Nhưng một người lại chất vấn:

- Đánh cho nó một trận nên thân để nó sợ rồi không dám cướp giật đồ ăn nữa là điều phải làm. Nếu ngày mai nó lại tái phạm thì cháu tính sao?

- Các cô chú nghĩ xem! Từ trước đến nay nó vẫn sống. Nhưng sống bằng gì? Phải chăng nó đi lượm những thức ăn thừa hoặc đi xin. Trừ khi nó quá đói mà không tìm được cái ăn mới đi cướp giật. Các cô chú có đánh nó thế nào đi nữa thì khi đói nó vẫn tái phạm vì đó là sự sống còn.

- Vậy! Có nghĩa là vẫn để cho nó tự do cướp giật?

- Ý cháu không nói thế! Nếu như có ai mở rộng con tim cứu

mang để nó không còn đói nữa thì sẽ chẳng bao giờ đi cướp giật. Còn không ai có lòng bác ái thì biện pháp cuối cùng là cháu sẽ nhờ người đưa nó vào trại mồ côi.

Lúc này ông chủ hàng bánh mì như đã được đánh động lương tâm.

- Cháu cứ đưa nó về đi! Không có bồi thường gì nữa.

Thúy cảm ơn mọi người rồi dắt thẳng bé đi. Thúy hỏi nó:

- Em còn cha mẹ, anh chị nào không?

Thằng bé lắc đầu rồi nhìn Thúy có vẻ dò xét. Nó định giật tay ra để bỏ chạy nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hiền lành và giọng nói dịu dàng của Thúy nên nó không có một động tác nào để chuẩn bị tẩu thoát. Thúy lại hỏi:

- Em đói lắm phải không?

Thằng bé lại gật đầu. Trong quán ăn khi người ta bưng tô phở lên, thằng bé dáo dác nhìn quanh rồi nhặt một mảnh ni lông nhỏ. Sau đó nó múc hết thịt trong tô cho vào mảnh ni lông ấy rồi gói lại. Quá ngạc nhiên Thúy hỏi nó:

- Em làm gì vậy?

- Cho con Mén!

- Con Mén là con chó hay con mèo?

- Bạn!

Có lẽ sống trong một môi trường thiếu giáo dục nên nó trả lời cộc lốc và chẳng có lời cảm ơn người đã giúp đỡ nó. Thúy theo thằng bé đến xó chợ. Một bé gái khoảng sáu tuổi trông thật nhếch nhác, đầu tóc thì rối xù và bết lại. Có lẽ lâu ngày nó không được tắm gội. Còn áo quần thì dơ bẩn và mặt mũi nó lại lấm lem. Con bé ngồi ủ rũ trông thật thiếu nảo với vẻ mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Chắc là nó đói lắm? Thúy đưa cho nó cái bánh bao nó chụp liền rồi ăn lấy ăn để làm Thúy sợ nó bị mắc nghẹn.

Sau khi hỏi chuyện, Thúy mới biết tại sao thằng bé lại liều mạng xông vào cướp giật bánh mì nhưng không phải cho nó mà để cho bạn nó đang bị bong gân không thể đi kiếm ăn được.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta đều nghĩ rằng, nơi xó xỉnh của những đứa trẻ mồ côi là nơi chất chứa những điều xấu xa tồi tệ, luôn có sự xô xát lẫn nhau để tranh giành miếng

cơm cái bánh. Nhưng có ai ngờ nơi ấy lại có một tình yêu thương nồng ấm, sẵn sàng hy sinh cho nhau và san sẻ từng miếng ăn trong cuộc sống.

Thúy bắt đầu nói về cuộc sống ở trại mồ côi làm chúng rất thích thú và những nụ cười được nở trên môi hai đứa trẻ bất hạnh.

Trên cõi đời này có biết bao người đang lâm vào cảnh cơ cực khốn cùng rất cần mọi người chung tay giúp đỡ. Được mang danh là đạo yêu thương chúng ta hãy thực thi lời Chúa, vì lời Chúa là lời của yêu thương. Để thực hiện điều này chúng ta phải chuyên cần suy gẫm Thánh Kinh và lắng nghe tiếng Chúa, để lời Ngài thấm sâu vào con tim, rồi từ con tim dẫn đến đôi tay biết hành động. Không ai nhìn thấy Chúa nhưng chỉ nhận biết Chúa qua thái độ sống yêu thương của chúng ta, vì “ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời” (thánh ca).

Chính thái độ sống yêu thương của chúng ta sẽ làm sáng danh Chúa trong lòng thế giới hôm nay.

NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

*“Anh em đã được cho không,
thì cũng phải cho không như vậy”*
(Mt 10,8)



Khi nói về tình yêu, nhất là tình yêu trong gia đình, các diễn giả thường đưa ra hình ảnh “một tờ giấy trắng có 3 chấm đen ở giữa”. Diễn giả hỏi: “Các bạn nhìn thấy gì?”. Hầu hết, khán giả đều nói: “Thấy 3 chấm đen”. Thế

nhưng, khi diễn giả đưa ra đáp án thì mọi người mới giật mình, đó là: “Tôi thấy một tờ giấy trắng tinh rộng lớn”. Vâng, thông điệp của trò chơi này chính là: Người ta thường chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người thân và bạn bè, nhất là những người trong gia đình mà không nhận ra những phẩm chất tốt đẹp nơi họ. Vậy, để thể hiện tình yêu thương với những người trong gia đình, chúng ta đừng quên “kể một cách say sưa những điều tốt đẹp nơi người thân của mình”. Thế nên, chúng ta hãy trân trọng những “nét đẹp” của người trong gia đình.

Anh chị thân mến,

Theo Tiến sĩ Gary Chapman, tác giả cuốn sách “5 Ngôn ngữ tình yêu”, thì người ta có nhu cầu về 5 loại tình cảm trong cuộc sống như:

1. Nhu cầu về lời nói: Thích nghe những lời nói thân thiện, ngọt ngào như: cảm ơn, xin lỗi, ngợi khen.

2. Nhu cầu về chia sẻ: Thích có ai đó kề bên để chia sẻ, đồng cảm và khích lệ trong những lúc khó khăn, khi vui cũng như lúc buồn.

3. Nhu cầu về chăm sóc: Thích được quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ trong cuộc sống, nhất là khi ốm đau, hoạn nạn.

4. Nhu cầu về quà tặng: Thích được tặng quà cả vật chất lẫn tinh thần trong những dịp quan trọng như: sinh nhật, bốn mạng, thi đậu, lễ tết...

5. Nhu cầu về cử chỉ: Thích được bắt tay, vỗ vai, ôm hôn hay một cử chỉ thân mật, triu mến nào đó.

Đối với “5 loại ngôn ngữ tình yêu” này, điều quan trọng là những người thân trong một gia đình cần hiểu rõ bản thân mình vượt trội về “ngôn ngữ” nào, và gợi ý cho những người thân yêu đáp ứng nhu cầu đó của mình, vì nếu không nói ra thì chẳng ai biết “chỗ ngứa” mà gãi. Ngược lại, chính mình cũng phải biết người thân của mình nổi trội về loại “ngôn ngữ” nào để đáp ứng nhu cầu chính đáng của họ. Vậy, chúng ta hãy tinh ý nhận ra những “nhu cầu tình cảm” của người thân trong gia đình mà đáp ứng đúng nơi, đúng lúc hầu đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho những người thân trong gia đình.

Anh chị thân mến,

Tóm lại, “5 Ngôn ngữ tình yêu” này luôn được thể hiện rõ nét nơi những người thân trong gia đình. Vậy, ngay từ bây giờ, anh chị hãy quan tâm để tinh ý nhận ra những nhu cầu tình cảm của những người mình yêu quý nhất trên đời mà đáp ứng cho họ. Có khi chỉ một “hành động nhỏ bé” mà đem lại “hạnh phúc to lớn” cho những người thân của mình. Chẳng hạn, anh chị hãy gọi điện thoại hay nhắn tin ngay cho người thân lâu ngày không liên hệ; hoặc chồng gọi điện cho vợ, vợ nhắn tin cho chồng những lời yêu thương, ngọt ngào... mà từ trước tới nay, mình ngại “không dám” thổ lộ. Hành động nhỏ bé đó lại thể hiện tình yêu thương sâu đậm trong gia đình. Đó không chỉ là những việc “cần làm” mà còn là việc rất “nên làm” cho người thân yêu của mình. Chính Chúa Giêsu đã dạy: *“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”* (Mt 10,8).

BÀI 7: LO LẮNG HAY LO LIỆU

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

1/ Lo lắng

“Lo lắng” là trạng thái không yên lòng và phải để hết tâm sức vào việc gì đó.

Thí dụ:

- Sống trong tâm trạng lo lắng.
- Đừng lo lắng quá kéo sinh bệnh.

2/ Lo liệu

“Lo liệu” là thu xếp, định liệu, chuẩn bị sẵn để làm công việc nào đó cho chu đáo.

Thí dụ:

- Cháu nó cũng biết lo liệu rồi.
- Anh cứ yên tâm lên đường, việc nhà đã có em lo liệu.

Thế nên, “Lo lắng” là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi gặp căng thẳng; còn “Lo liệu” là một hành động có tính toán, sắp đặt sao cho tốt đẹp. Như vậy, “Lo liệu” có nghĩa tích cực hơn. Chẳng hạn, không nên nói: “Cha mẹ lo lắng cho con cái được nuôi dạy đến nơi đến chốn” mà phải nói: “Cha mẹ lo liệu cho con cái được nuôi dạy đến nơi đến chốn”.

Trong 7 ơn Chúa Thánh Thần thì có **“ơn biết Lo liệu”**. Vì thế, đây là một ơn ban, chúng ta phải tha thiết cầu xin mới có được. Có “ơn biết Lo liệu”, chúng ta sẽ làm việc một cách cẩn trọng hơn, chu đáo hơn và dễ dàng thành công hơn.



LỰC BẤT TÒNG TÂM

BCT



Những áng mây trắng trắng, xanh xanh trên bầu trời vẫn cứ chậm chậm di chuyển nhẹ nhàng, bay bay theo làn gió vô định giữa không gian bao la bát ngát... chẳng thể nào nhìn thấy được điểm dừng của một cụm mây trong vòng mười phút! Mây xoay đủ chiều, có khi tạo dáng thành những hình hài khá thú vị, lúc thì nhìn như một khuôn mặt ai đó, khi lại trông giống chú diều bay hoặc con thuyền khổng lồ trong vũ trụ...

Nguyệt nằm trên giường ngay cạnh cửa sổ của bệnh viện nên thường dõi mắt nhìn lên

bầu trời để chiêm ngắm những kỳ quan của thượng đế. Cô tạm quên đi cái đau còn đang nhức nhối dưới khuỷu chân nơi đầu gối mình! Thật chẳng hiểu sao... chỉ là đang đi lại quét dọn trong nhà vào sáng hôm qua, bỗng dưng khuỷu chân đầu gối xuống và bị gãy xương không thể đứng dậy nổi! Nguyệt vừa đau vừa lo sợ do cô chỉ sống một mình trong căn nhà này từ khi ông xã qua đời. Cô lặng người ít phút rồi mới lấy lại được sự bình tĩnh, cái bình tĩnh của một người lãnh đạo với vai trò “Trưởng hội đoàn” giáo xứ lớn.

Cô thầm thĩ nguyện cầu, tín thác vào lòng thương xót của Chúa, rồi lết tới cái bàn ngay giữa phòng khách để lấy chiếc điện thoại di động, bấm ngay vào số của bà chị ruột nhà cũng gần gần đó:

- Chị ơi! Chị qua giúp em bị gãy chân rồi nè!!

Bà chị vang tiếng cười trong điện thoại và lên tiếng:

- Em sao nói giỡn với chị lạ thế!? Chuyến đi công tác ngày mai với hội đoàn mọi người đang hí hửng trông nhờ vào em đó nghe cưng.

Nguyệt bật khóc nói lấp bắp ở di động:

- Chị qua liền đi kéo em chết mất nè! Đau quá chị ơi! Huhuhu!

Lúc này bà chị mới thấy giật mình và vội vàng chạy đến nhà em gái mình nơi cuối ngõ. Vừa tới nơi, nhìn vào thì thấy ngay cô em đang ngồi bệt dưới góc chân bàn, tay ôm chân mà nước mắt ràn rụa, đã rõ là bị đau lắm đây. Bà chị nhanh trí kêu điện thoại thêm vài người tới giúp mình đỡ em gái lên giường và kêu xe đưa Nguyệt đi bệnh viện liền sau đó.

Thế mới biết là sức con người có kỳ hạn! Mới vừa chạm mức tuổi năm mươi, lâu nay cứ ngỡ bản thân còn khỏe mạnh lắm nên Nguyệt thường xuyên đi công tác bác ái xa gần với hội đoàn, chẳng bao giờ e ngại cho dù phải lên non xuống biển... ấy vậy mà giờ đây đột ngột lại phải nằm một chỗ để bác sĩ phẫu thuật, đặt ốc vít nối xương đầu gối chữa trị... Tuy không phải nằm bệnh viện lâu ngày, nhưng giờ có được cho về nhà điều dưỡng, thì cũng còn lâu mới đi đứng bình thường như trước được nữa.

Chuyến công tác ngày mai thì đành bó tay phó mặc hội đoàn tự lo rồi, bởi "Lực bất tòng tâm". Nguyệt có muốn đi cỡ nào đi nữa thì cũng không thể bước chân lên nổi. Hy vọng vài tháng sau mới phục hồi từ từ, nhưng chắc chắn là không thể có lại đôi chân khỏe mạnh như xưa được nữa rồi. Thôi thì việc bác ái cũng có nhiều cách mà, ngồi một chỗ mà tâm mình hướng thiện thì vẫn thực hành được việc thiện nguyện... Chúa hiểu lòng ta và Chúa luôn yêu thương từng người chúng ta.

VÀNG TRẮNG THU TRẺ THƠ

Đaminh Nguyễn Văn Cửu



Vào ngày 15 tháng 08 Âm lịch hàng năm, là dịp các trẻ thơ và các em thiếu nhi được vui chơi, ca hát, rước đèn dưới ánh trăng rằm... Sau đó, các cháu xếp thành hàng đi một vòng đến điểm tổ chức để được chấm điểm lồng đèn do các cháu tự làm. Ban giám khảo sẽ chọn ra lồng đèn đoạt giải nhất, nhì, ba và thêm hai khuyến khích. Tôi nhớ hồi đó, lồng đèn kéo quân là loại khó làm nhưng có ý nghĩa nhất theo truyền thống dân tộc Việt nam, nhưng được ba nhúng tay vào là xong ngay. Rồi đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thuyền, đèn xoay. Ngày nay có

đèn điện, đèn chớp... rất nhiều thể loại toát lên ánh sáng đầy màu sắc.

Truyền thống tôn giáo được giáo lý viên ở các giáo xứ tổ chức có tính cách quy mô, ý nghĩa linh thiêng hơn. Các cháu được tham dự Thánh lễ, dâng Chúa quà Trung thu theo khả năng của mỗi em... bằng chính cuộc sống hằng ngày nơi gia đình, trường mầm non, các sinh hoạt thiếu nhi tại giáo xứ.

Trong sinh hoạt vui chơi, các cháu được nhận quà trung thu và ý thức được ánh trăng rằm là mặt trăng, là hành tinh do Thiên

Chúa tạo tác đặt trên bầu trời để soi chiếu ban đêm, từ trăng khuyết đến trăng tròn vào ngày 15 hàng tháng, cứ thế xoay vần 28-30-31 ngày là một tháng, đủ 12 tháng gọi là một năm.

Sách Sáng thế cho biết rõ hơn: “Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm” (St 1,15). Ngài cũng làm ra các ngôi sao và các hành tinh khác để định vị năm tháng, ngày giờ cho cuộc sống con người trên mặt đất này.

Mặt trời, mặt trăng có hình thể to lớn khác nhau, cách vận hành cũng khác nhau. Mặt trời còn gọi là cầu lửa rục ánh sáng chiếu soi ban ngày, từ sáng bình minh đến chiều mặt trời lặn, mặt trăng thì êm đềm nhẹ nhàng tỏa sáng soi chiếu ban đêm.

Dưới vầng trăng sáng ảo huyền

Hàng năm tháng tám con hiền trẻ thơ

Rước đèn truyền thống trung thu

Nên thần tiên tuyệt nên thơ diệu kỳ.

Vầng trăng thu có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ em, nói lên sự quan tâm giáo dục: Vừa là ngày

hội Trung thu theo truyền thống xã hội, vừa là niềm vui phát triển đức tin Kitô giáo ngay từ nhỏ. Phần ông bà cha mẹ đến các tổ chức tôn giáo xã hội đều thấy được trách nhiệm phải quan tâm cho thế hệ tương lai.

Xưa tại Giêrusalem, theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên đền thờ để tiến dâng cho Chúa, “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh dành cho Chúa, và cũng để dâng lễ theo luật Chúa truyền” (Lc 2,22-24). Như vậy, ngày hội trung thu các em rước đèn vui chơi cũng là cách đưa trẻ em vào tình mến yêu Chúa.

Chiếc đèn lồng có thắp nến sáng cũng mang một nghĩa rất thực tại: “Chúa là ánh sáng”. Ánh trăng rằm trung thu giúp các em hiểu được “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không diệt được ánh sáng, Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,5-9).

Thánh sử Mátthêu đã trình thuật rõ hơn: “Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến đặt vào giữa các ông và bảo: Nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Đức Giêsu nói: Cứ để

trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt18,2-3.19,14)

Xưa người Á đông coi mặt trời là vị thần ngày, và mặt trăng là vị thần đêm, cả hai như một cặp âm dương được hòa quyện đem lại cuộc sống an vui cho nhân loại; ngày lao động, đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, đó là định luật Thiên Chúa an bài.

Đức Maria được Giáo hội tôn vinh “Mẹ là ngôi sao sáng”. Như chúng ta thấy trên các hình vẽ hay chạm khắc Mẹ đứng trên vầng trăng hình lưỡi liềm, tỏa sáng công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Vì thế, sách Khải huyền đã minh chứng: “Có một điềm lớn xuất hiện trên trời,

một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh, 12,1).

Vầng trăng soi bóng đêm dài
Nghỉ ngơi an dưỡng cho loài
Chúa thương.

Mẹ Maria, người thổi lửa cho mặt trời công chính xuất hiện. Vì thế, Mẹ vượt trên vầng trăng thanh, tỏa ánh sáng dịu lành thơm mát nối tiếp mặt trời soi chiếu ban đêm. Mẹ thật diễm phúc rất xứng với mọi lời ca tụng. Thánh Gioan đã minh chứng và làm chứng về ánh sáng: “Mặt trời xuất hiện để chiếu soi cho mọi người, Ngôi Lời là ánh sáng thật”, để mọi người nhờ ông mà tin.



CẢI THIÊN LIỆT NỬA NGƯỜI SAU ĐỘT QUY

BS Vũ Phong



Liệt nửa người là di chứng thường gặp ở người bệnh đột quy. Người bệnh bị liệt nửa người rất khó khăn để cử động, thậm chí không thể cử động được, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Dưới đây là 4 cách giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng này, phục hồi vận động tốt hơn.

Tập vật lý trị liệu hỗ trợ cải thiện chức năng vận động

Tập vật lý trị liệu sẽ giúp hỗ trợ phục hồi chức năng vận động ở người bệnh liệt nửa người sau đột quy. Phương pháp này còn giúp người bệnh tránh

gặp phải các biến chứng do nằm lâu như cứng khớp, loét da do tì đè nhiều...

Tùy vào tình trạng bệnh cụ thể mà các bài tập phục hồi chức năng sẽ theo mức độ từ dễ đến khó. Dưới đây là các bài tập cho người liệt nửa người mà bạn có thể thực hiện hàng ngày để hỗ trợ cải thiện di chứng liệt vận động:

Bài tập cho tay

Có rất nhiều bài tập cho tay tác động lên từng bộ phận của tay như bài tập ngón tay, bài tập cánh tay:



- Tập cùng với trái bóng giúp các khớp ngón tay linh hoạt hơn như: tóm bóng, lăn bóng, kẹp bóng vào giữa ngón tay

- Tập duỗi cánh tay bằng cách co, gập, duỗi cánh tay nhiều lần. Nên thực hiện chuỗi động tác này từ từ, nhẹ nhàng và giữ ít nhất trong 60 giây.

Tập đứng thẳng bằng

Để thực hiện bài tập này, người bệnh cố gắng đứng thẳng dưới sự giúp đỡ của người thân, cố gắng dồn trọng lượng đều hai chân và thực hiện các động tác cúi đầu - ngửa đầu, nghiêng người, nâng hai tay qua đầu, sang phải rồi sang trái. Sau một thời gian tập luyện nếu người bệnh đã đứng vững, sẽ chuyển sang bài tập đi bộ ít nhất 15 phút mỗi ngày.

Sử dụng thuốc điều trị để tránh bệnh tiến triển

Để phục hồi chức năng vận động, cải thiện di chứng liệt sau đột quỵ não và ngăn ngừa bệnh tái phát, người bệnh cần sử dụng thuốc điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ. Một số nhóm thuốc thường được dùng cho người liệt nửa người sau đột quỵ là:



- Thuốc chống đông máu, chống kết tập tiểu cầu như Aspirin, Clopidogrel, Plavix giúp ngăn ngừa sự hình thành và loại bỏ cục máu đông, chống tắc nghẽn mạch máu.

- Thuốc điều trị huyết áp và thuốc giảm cholesterol: Ở những người mắc kèm các bệnh nền huyết áp cao, mỡ máu có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn người bình thường. Do đó, người bệnh cần sử dụng thuốc điều trị chuyên biệt nhằm kiểm soát các yếu tố huyết áp, mỡ máu.

- Thuốc chống viêm: Được sử dụng trong các trường hợp

người bệnh đột quy bị viêm loét các vùng da do tỳ đờ nhiều. Giúp chống nhiễm trùng và hạn chế tổn thương lan rộng.

Aspirin là một trong những loại thuốc điều trị phổ biến cho người đột quy não

Châm cứu, bấm huyệt để giảm đau, tăng lưu thông máu

Nhiều người bệnh liệt nửa người sau đột quy thường kết hợp tập vật lý trị liệu cùng với châm cứu, bấm huyệt. Mục đích của phương pháp này giúp lưu thông khí huyết, giảm đau, hỗ trợ việc phục hồi chức năng vận động tiến triển nhanh hơn. Tuy nhiên, phương pháp này cần được thực hiện bởi chuyên gia châm cứu y tế có chuyên môn, có kinh nghiệm về liệu pháp phục hồi đột quy. Bởi nếu không áp dụng đúng cách, người bệnh có thể gặp phải một số tác dụng phụ như: đau nhức, sưng tấy, bầm tím, chảy máu tại vị trí kim châm.

Sử dụng sản phẩm thảo dược hỗ trợ cải thiện di chứng liệt

Bên cạnh các phương pháp điều trị kể trên, sử dụng sản

phẩm thảo dược chứa Nattokinase để cải thiện di chứng sau đột quy được nhiều người tin dùng. Bởi nhiều nghiên cứu cho thấy Nattokinase có khả năng hỗ trợ làm tan cục máu đông, tăng cường lưu thông máu, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện di chứng liệt sau đột quy não, tai biến hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả hỗ trợ cải thiện khả năng vận động, di chứng liệt sau đột quy, người bệnh nên lựa chọn sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng và được sản xuất bởi công ty uy tín. Trong đó là Nattospes - sản phẩm dành cho người đột quy não của Công ty Dược phẩm Á Âu uy tín 15 năm trên thị trường. Nattospes đã được kiểm chứng tại nhiều bệnh viện lớn về hiệu quả:

- Hỗ trợ hồi phục sau tai biến mạch máu não do tắc mạch
- Hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành và làm tan cục máu đông
- Giúp giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu não, đau thắt ngực do tắc mạch

(Theo Science & Life)

BÊN SÔNG CÓ MẸ - VỀ LẠI HỒ TRU

Giuse Huỳnh Bá Song



Chiếc phà nhỏ chở đầy khách nhẹ nhàng rời bến, chạy ngược về hướng thượng lưu vượt dòng sông Stonglé Bassac đang mùa nước đổ, hướng về ngôi nhà thờ mái đỏ đậm nét Khmer ẩn hiện bên sông. Hành khách người Campuchia trên phà hơi bất ngờ bàn tán rộn rã, vì con phà không băng ngang bến cũ đối diện như thường nhật mà lại chạy chệch xa đi, nhưng khi biết rằng bến phà đang tạo điều kiện thuận lợi cho một đoàn khách từ Việt Nam

sang, mang những món quà ân tình đến thẳng với cộng đoàn người nghèo ngụ cư chung quanh nhà thờ bên ấy thì họ hiểu ra và tỏ ý đồng tình.

Khởi hành sớm từ giáo xứ Tân Sa Châu lúc trời còn mù tối, đoàn hành hương chia sẻ bác ái do Ban chấp hành GĐPTTTCG VN và giáo phận Phnompenh phối hợp tổ chức, đã tranh thủ lên đường vượt biên giới để đến với những người dân nghèo ở hai giáo xứ Ván Ép và Hồ Tru trên đất nước Campuchia. Các

thành viên trong đoàn phần lớn đã sang đây nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu được vượt sông thăm vùng đất Hồ Trư, nơi họ đạo đầu tiên mà Cha Thánh FX. Trương Bửu Diệp, sau khi chịu chức linh mục tại giáo phận Phnompenh về đây nhậm chức. Rồi thành phố Phnompenh từ sáng sớm, các anh trong BCH GDPTTTCG Campuchia: Giuse Đỗ Quang Tiến, Sáu Ngọc, Sáu Chánh... đồng hành với đoàn đến tham dự sinh hoạt với đoàn viên hai xứ đoàn Ván Ép và Hồ Trư, cùng cư dân trong họ đạo Hồ Trư. Sau khó khăn mùa dịch, tiếp đến là nền kinh tế toàn cầu suy thoái ảnh hưởng đến kinh tế các nước chung quanh và ngay cả trên đất nước Campuchia. Nguồn sống chính của họ đạo là cây xoài Keo mấy mùa rồi không có đầu ra, trái chín rụng đầy vườn mà thương lái thu mua thì mất biệt - khó khăn chồng chất khó khăn; dẫn đến con em chưa đến tuổi trưởng thành đã bỏ học ra thành phố kiếm việc làm nuôi sống mình và phụ lo cho gia đình. Hệ quả là cuộc sống 5 không của cộng đoàn cư dân người Việt trên đất Cam muôn đời vẫn chưa thoát được cảnh “chùm gởi” trên đất khách quê người - 1/ Không quốc tịch

(quyền công dân), 2/ không giấy tờ (không căn cước, Passport), 3/ không chữ nghĩa (nói tiếng phổ thông, không đọc được chữ), 4/ không đất đai, nhà cửa (không có giấy tờ đứng tên), 5/ không nghề nghiệp (chỉ làm được thợ đụng)...

Con tàu chưa cập vào bến tạm, anh em đoàn viên trong hai xứ đoàn và các em thiếu nhi đã ùa xuống mũi phà đón đoàn như đón người thân về nhà. Bao năm rồi không có khách phương xa đến thăm, nên hôm nay gần như cả họ đạo, tuy vào giờ lao động, nhưng mọi người vẫn vui mừng hiện diện hầu như gần đầy đủ trước sự ngạc nhiên đầy cảm xúc của anh em Campuchia trên phà. Những túi hàng, quà tặng lần lượt được chuyển lên; những lời chào đón với cái bắt tay chân tình đón chào những người khách, chưa kịp lạ đã quen trong nụ cười rạng rỡ và thân thiết hơn. Các thành viên trong đoàn từng người một được anh em dìu nâng vượt qua những khối đất đá lồi lõm dưới sông để lên bờ. Trong công viên bên bến nước trước nhà thờ, đoàn xúc động trước pho tượng với dáng đứng chuyển cầu đặc trưng của cha Thánh FX. Trương Bửu Diệp trong khu tượng đài được xây

dựng bề thế, uy nghiêm - Cha đã bền đỗ đứng đây như ngày nào cách đây gần trăm năm, cha đã đến đây để khởi đầu sứ vụ mục tử, chăm sóc đàn chiên mà Chúa Giêsu Kitô đã trao phó cho cha. Cả đoàn xúc động tập trung nghiêng mình trước người mục tử đã hết lòng vì đàn chiên, đã noi gương Chúa Giêsu hiến dâng mạng sống mình để đàn chiên được sống và sống dồi dào qua những chuyển cầu đầy ơn ích để nhân loại khám phá được tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay.



Hồ Trư là một họ đạo lâu đời được hình thành hàng trăm năm trước, quy tụ những Kitô hữu người Việt ở miền Tây sang lập nghiệp thuộc giáo phận Nam Vang (lúc bấy giờ bao gồm cả giáo phận Cần Thơ).

Cha FX. Trương Bửu Diệp sinh ngày 01.01.1987 tại họ đạo Cần Phước, Chợ Mới, An Giang.

Năm 1909, ngài được cha sở Phêrô Lê Huỳnh Tiên gửi vào Tiểu chủng viện Cù lao Giêng, tỉnh An Giang. Học xong Tiểu chủng viện, Ngài vào Đại chủng viện Nam Vang, Campuchia (lúc đó, các họ đạo An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên... đều trực thuộc giáo phận Phnompenh, Campuchia). Năm 1924, ngài thụ phong linh mục và được bổ nhiệm làm cha phó họ đạo Hồ Trư. Đến năm 1927 thì về làm giáo sư Tiểu chủng viện Cù lao Giêng và đến năm 1930, ngài được bổ nhiệm làm cha sở họ đạo Tắc Sậy.

Khoảng thời gian 1945-1946, chiến tranh Việt - Pháp bùng nổ mạnh, miền Nam vô cùng loạn lạc, nhiễu nhương. Cha bề trên Địa phận khuyên cha FX. nên về Bạc Liêu lánh nạn nhưng ngài đã can đảm khẳng khái trả lời: “Tôi sống giữa đàn chiên, và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả!” Ngày 12.03.1946 cha đã bị bắt cùng 70 chức sắc, giáo dân và đem giam chung trong lùm lúa nhà ông giáo Sự ở Cây Dừa. Người ta định giết tất cả nhưng ngài nói chính ngài là chủ chăn của các con chiên đó, vậy xin chết thay cho con chiên của ngài và đã được họ chấp nhận. Ngài

tử đạo vào ngày 12.03.1946. Cái chết của vị mục tử hết lòng vì đàn chiên này đã không dừng ở đó, ngài đã tiếp tục công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng hành trình đón nhận và chuyển cầu lên Thiên Chúa những ý nguyện của cộng đoàn cư dân lương lẫn giáo khắp nơi và đã được nhậm lời. Hiện nay, Giáo hội Công giáo đang tiến hành xét phong thánh cho cha FX. Trương Bửu Diệp, nhưng trong thực tế đối với người Kitô hữu cũng như tín hữu các tôn giáo khác, với những phép lạ mà thời gian qua cha đã thực hiện, ngài đã xứng đáng là một vị thánh trong lòng mọi người .

Cha sở họ đạo Wirachai người Thái Lan, linh mục phó TLH GDPTTTCG Campuchia do bận việc đột xuất nên ngài không xuống đón đoàn như đã hứa, khi chúng tôi đi tiền trạm đến xin phép ngài được đến thăm và sinh hoạt với họ đạo. Một kỷ niệm khó quên đầy xúc động khi đến thăm cha ở họ đạo Chompa, họ đạo chính nơi ngài ở. Sau khi biết đoàn chắc chắn sẽ về thăm Hồ Tru, cha Wirachai mới tiết lộ với các anh trong BCH giáo phận nỗi khổ của cha; lần trước (tháng 6.2023 đoàn hành hương VN thông báo sẽ

sang thăm họ đạo nhưng không tổ chức được) cả họ đạo đã mừng vui, hớn hở, mọi người sốt sắng chuẩn bị nhiều thứ để đón đoàn sang, nhưng cuối cùng đành hụt hẫng vì đoàn không qua được nên cha phải an ủi, động viên mãi - Cộng đoàn nơi đây không phải chỉ muốn đón đoàn ở Việt Nam sang thăm để có quà, nhưng chính là để được gặp nhau. Nơi đất lạ quê người được gặp đồng hương thăm viếng là điều mừng vui, hạnh phúc...



Và hôm nay đúng hẹn, chúng tôi đã đến. Hình ảnh cha GB. Đậu Tiến Dũng, linh mục phụ tá cha TLH GDPTTTCG Campuchia cùng với các thành viên trong đoàn và các thành viên trong họ đạo góp tay chuyển quà đưa vào bóng mát, để giúp cho anh chị em đang chờ nhận quà tránh được cái nắng rát da của vùng đất lửa Campuchia. Càng giúp mọi người gần gũi nhau hơn -

Của cho không bằng cách cho. Đây là tấm lòng chắt chiu chia sẻ đậm đà tình quê hương của những ân nhân trong đoàn và những ân nhân không thể đồng hành với đoàn trong chuyến đi... từ xứ đoàn GDPTTTCG giáo xứ Vô Nhiễm, giáo phận Xuân Lộc; từ những mảnh thường quân ở Nhơn Trạch, Đồng Nai; ở xứ đoàn Xóm Lách, An Lạc, Cầu Kho... cho đến chị Hồng Liên, giáo xứ Phú Trung vì tai nạn đột xuất trước ngày đi phải nhập

viện nhưng cũng không quên dành những niềm vui gửi đến cộng đoàn. Thánh lễ hiệp thông đong đầy nỗi nhớ, giữa những người con xa quê nhà gặp lại cố hương được cha GB. Đâu Tiến Dũng dâng lên Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của cha Thánh FX. Trương Bửu Diệp là những tâm tình tha thiết mà các thành viên trong đoàn đọng lại nơi tâm hồn, trong hành trình đến với Mẹ, về lại Hồ Tru.



ĐÓN CHÚA VỀ VỚI GIA ĐÌNH

Giuse Huỳnh Bá Song



Đã gần bảy giờ tối mà khu chợ của giáo xứ Bùi Phát vẫn còn nhộn nhịp, trên những con đường đan xen như bàn cờ chung quanh ngôi thánh đường, trong ánh sáng rực rỡ phát ra từ những gian hàng quán, mọi người vẫn hối hả ăn uống, mua bán. Dường như nhịp sống nơi đây không có giới hạn về thời gian. Tuy nhiên, một khung cảnh tương phản làm cho không gian trần thế nơi này mang một dấu ấn thiêng liêng hơn - có những gia đình đang tất bật chuẩn bị không gian thờ phượng Chúa

trong gia đình được trang trọng... có những thành viên trong các hội đoàn đang tất bật thu xếp công việc dang dở trong ngày để í ới gọi nhau đi đọc kinh... Tất cả để thực hiện một sinh hoạt đạo đức truyền thống, thường kỳ hàng tháng trong giáo xứ mà giờ đây đã trở thành một nếp sống, một thói quen đạo đức thuần khiết trong cộng đoàn - Đón Chúa về với gia đình, qua nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đang tất bật chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác đưa đoàn hành hương, chia sẻ bác ái sang giáo phận Phnompenh, Campuchia, bất ngờ tôi được anh Giuse Phan Đình Phùng báo, hôm nay anh em GDPTTTCG giáo xứ Bùi Phát có tổ chức đọc kinh Tôn Vương cho các gia đình anh em đoàn viên mới vừa tuyên hứa gia nhập xứ đoàn và mời tôi tham dự, vì có lần trong những phiên họp của đoàn thể tại giáo hạt, tôi đã đề nghị được tham dự sinh hoạt này trong xứ đoàn duy nhất của giáo hạt Tân Định vẫn còn được duy trì nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu một cách đều đặn.

Tuy rất bận rộn nhưng tôi nhận lời ngay vì đây là cơ hội giúp tôi xác định được những nguyên nhân cơ bản vì sao, một sinh hoạt đạo đức cao trọng dành cho các gia đình Công giáo của Giáo hội, mà giờ đây trong Tổng giáo phận Sài Gòn, sinh hoạt này vẫn không được đón nhận hoặc đón nhận thực hiện một cách miễn cưỡng; nhưng ở xứ đoàn Bùi Phát, nghi thức này vẫn được cha linh hướng và anh em trong BCH xứ đoàn thực hiện rất đơn giản, tốt đẹp, bình thường.

Tai nghe không bằng mắt thấy, vừa đến giáo xứ tôi đã nhìn thấy ngay nét đẹp đầu tiên của cộng đoàn giáo dân nơi đây - Ý thức cộng tác cùng với gia đình được Tôn Vương, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm với đoàn thể, giúp nhau các mặt tổ chức trong sinh hoạt ở gia đình để khi cha đến, nghi thức được thực hiện tốt đẹp nhất: người dọn ghế ngồi, kẻ phân phối kinh nguyện, mỗi người một việc và xúc động nhất là các gia đình chung quanh đều hỗ trợ dọn dẹp trước sân nhà để anh em ở xa đến có chỗ đậu xe... một hình ảnh tình làng nghĩa xóm, giữ được nếp sống tốt đẹp của các xứ đạo truyền thống nơi quê hương miền Bắc năm xưa.

Chưa đến giờ đọc kinh mà trong và trước nhà anh Vinh Sơn Mai Văn Lực đã đông đảo anh chị em đoàn viên trong Toán quy tụ, kẻ đứng, người ngồi trò chuyện vui vẻ như một buổi họp mặt gia đình. Anh Vinh Sơn là một trong mười ba tân đoàn viên của xứ đoàn vừa tuyên hứa vào tháng Thánh Tâm vừa rồi. Hôm nay, lần đầu tiên được xứ đoàn tổ chức nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa như mọi gia đình trong giáo xứ với sự chuẩn bị hết sức chu đáo của các anh chị em trong Toán và đặc biệt là sự hiện diện, đồng hành của các thành viên Ban chấp hành (BCH) xứ đoàn. Qua ông cố FX Đào Thái Hùng, tôi mới ngỡ ngàng khi biết vào ngày thứ Tư mỗi tuần trong tháng, trừ ngày thứ Tư đầu tháng dành cho Thánh lễ và họp BCH xứ đoàn, các tuần còn lại đều được BCH sắp xếp đọc kinh Tôn Vương cho các gia đình trong giáo xứ. Khu lớn, các gia đình đoàn viên nhà xa thì đọc kinh chỉ một gia đình; khu nhỏ, nhà các gia đình đoàn viên gần gũi thì sắp xếp cha đến thực hiện nghi thức cho hai gia đình gần nhau, như hôm nay sau gia đình anh Vinh Sơn cha linh hướng sẽ đến với gia đình anh Gioan Đình

Ngọc Hùng, cũng là một tân đoàn viên. Ông cố cho biết thêm, giờ kinh này đã được thực hiện từ thời cha xứ Giuse Đinh Tất Quý và đến thời cha xứ Đaminh Lâm Quang Khánh vẫn tiếp tục duy trì và phát triển đều đặn cho đến hôm nay. Với sự đồng hành và động viên của cha xứ, cha linh hướng nên ngoài giờ kinh Tôn Vương, anh em trong BCH xứ đoàn còn thực hiện các sinh hoạt đạo đức khác của đoàn thể như: đảm trách giờ kinh Lòng thương xót hàng ngày, phục vụ giờ kinh gối cho các gia đình có nhu cầu và một nét đẹp trong sinh hoạt của đoàn thể đã được xứ đoàn thực hiện: khi một đoàn viên



qua đời, ngoài việc cộng tác với gia đình chăm lo chu đáo tang lễ; đến giây phút cuối cùng đều có anh em đoàn viên trong Toán đồng phục trang trọng đến tiễn đưa ...

Nét đẹp thứ hai mà tôi có dịp khám phá là sự đơn sơ, gần gũi và hoà đồng của cha linh hướng xứ đoàn Giuse Trần Văn Thực; từ nhà xứ sau bữa cơm tối, cha đã đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cùng anh em trong Toán đến đón mình đi đọc kinh; một hình ảnh chân tình không khoảng cách giữa người mục tử với đàn chiên giúp tôi hiểu thêm vì sao, giờ kinh Tôn Vương của xứ đoàn Bùi Phát đã được duy trì thuận lợi - Sinh hoạt chủ chăn đem Chúa đến với gia đình và nghi thức đàn chiên đón Chúa về nhà của cộng đoàn giáo xứ luôn chứa đựng một niềm vui, niềm vui được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô ngay trong gia đình mình. Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn trong nghi thức, cha Giuse giới thiệu với cộng đoàn hình ảnh Chúa Giêsu trong hành trình đi rao giảng đã có lúc đến thăm gia đình Lazaro; như hôm nay qua nghi thức, Chúa cũng đến thăm gia đình này. Ở đó, sự ân cần đón Chúa của Matta và sự lắng nghe Lời Chúa của Maria

cũng đã phản ánh đúng tinh thần đón Chúa đến nhà của chúng ta. Mỗi người đều lo việc Chúa như Maria nhưng cũng lãng xãng, xao xuyến, bận rộn với những âu lo trần thế như Matta. Lời khuyên cũng là lời nhắn nhủ của cha Giuse vô cùng hữu ích cho gia đình cũng là cho cộng đoàn hiện diện - Hãy theo gương Maria chọn Chúa để tìm thấy được lẽ sống, sự bình an và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

Sau nghi thức, thay lời GDPTTTCG VN, Cha Giuse công bố và trao bằng chứng Tôn Vương cho gia đình anh Vinh Sơn Mai Văn Lực trong niềm xúc động của gia đình và tràng pháo tay chúc mừng rộn rã của cộng đoàn hiện diện.

Tiếp tục chương trình sinh hoạt đã định trước, cha Giuse và cộng đoàn vội vã lên đường tiến về gia đình anh Gioan Đình Ngọc Hùng để thực hiện nghi thức cho gia đình anh. Hình ảnh cha Giuse giữ nguyên lễ phục với áo alba trắng và sợi stola choàng quanh cổ, khoan thai đi qua các dãy phố còn sáng đèn, cúi chào đáp trả các cụ ông, cụ bà trên phố, xoa đầu các cháu thiếu nhi vui đùa bên vỉa hè; theo sau là đông đảo anh chị em tiếp bước theo cha đi đọc kinh... là một hình

ảnh quá đẹp, không khác hình ảnh Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng Thánh Luca khi Người vào thành Giêricô và tiến về ngôi nhà của ông Dakêu, theo sau là đông đảo dân chúng. Chỉ khác, ông Dakêu thì thấp lùn, phải leo lên cây sung để nhìn thấy Chúa; còn ông Dakêu Đình Ngọc Hùng thì cao to và không phải leo lên cây nào cả mà khi giờ kinh ở nhà anh Vinh Sơn vừa chấm dứt, đã vội vã chạy về nhà để cùng với cả gia đình đón Chúa vào nhà. Ông Dakêu người thu thuế tội lỗi trong Phúc âm là người giàu có nhưng ông Dakêu Hùng thì chỉ là người chưa được trọn vẹn như lời anh tâm sự: trước đây do đời sống cơm áo, gạo tiền, vả lại nghề nghiệp đặc thù nên thường xuyên vắng nhà; thời gian qua, xứ đoàn có đến mời gọi tham gia sinh hoạt nhưng anh đành từ chối. Lý do anh nêu lên khiến tôi cảm nghĩ, nhiều anh em đoàn viên và ngay cả những người lãnh đạo đoàn thể nên suy gẫm - Không gia nhập thì thôi mà nếu đã gia nhập đoàn thể phải sống có trách nhiệm, phải chu tất những nhiệm vụ được giao! Cả gia đình tôi trước đây: Bác tôi, Ba tôi... đều là những thành viên Liên Minh Thánh Tâm của giáo xứ Bùi Phát. Đúng ra tôi phải kể

tục con đường tông đồ này của gia đình, nhưng vì công ăn, việc làm... giờ đây đã nghỉ hưu, tôi thấy có thể có được điều kiện để thực hiện tốt vai trò người đoàn viên, nên quyết định tham gia và giờ đây được hạnh phúc đón Chúa vào gia đình.

“... Nay ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Cha Giuse đã đến và đã công bố Lời Chúa cho gia đình người đoàn viên khát khao đón nhận ý Chúa và nhiệt thành thực thi nhiệm vụ của người tông đồ Thánh Tâm Chúa để có thể hạnh phúc lắng nghe Lời Chúa... “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến nhà này, bởi người này cũng là con cháu Tổ phụ Abraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”. (Lc 19,1-10).

Và cuối cùng, tôi đã nhìn thấy nét đẹp thứ ba nơi xứ đoàn Bùi Phát mà theo tôi nghĩ, đây chính là một trong những yếu tố quyết định để giờ kinh Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu trong các giáo xứ được thực hiện bền đỗ nơi các xứ đoàn - Thành viên BCH các cấp biết kế thừa, gìn giữ và phát huy các sinh hoạt đạo đức tốt đẹp các thế hệ đi trước đã gầy dựng nên. Tân BCH xứ đoàn Bùi phát đã làm được điều này vì nghi thức

Tôn Vương đã được cộng đoàn giáo xứ đón nhận và cộng tác; thực hiện nghi thức ở hai gia đình mà chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ, chứng tỏ sinh hoạt đã đi vào nề nếp, không rườm rà, phô trương - điều này rất quan trọng vì không lãng phí thời gian của quý cha và cộng đoàn. Quan trọng nhất là các thành viên trong BCH xứ đoàn đã gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao trong việc điều hành thực hiện nghi thức. Từ người Trưởng toán luôn thông báo, mời gọi đoàn viên trong Toán tham dự, đồng hành kề cận với các thành viên trong các gia đình đón nhận nghi thức, đến anh cựu Đoàn trưởng Giuse Nguyễn Văn Huy vẫn âm thầm hỗ trợ, nhắc nhở cộng đoàn hiệp ý để nghi thức được trọn vẹn và đặc biệt anh tân Đoàn trưởng FX Tô Thất Thiện đã chu đáo quán xuyến mọi chi tiết tổ chức để nghi thức Tôn Vương tại các gia đình được hoàn tất mỹ mãn: lên lịch Tôn Vương, thực hiện các vi bằng trao cho các gia đình và đồng hành với cha linh hướng xứ đoàn trong suốt hành trình thực hiện nghi thức với tinh thần đón nhận trách nhiệm của người đứng đầu - Người lái

thuyền vững tay, con thuyền đi đúng hướng .

Tôi rời giáo xứ Bùi Phát với quá nhiều niềm vui vì đã tìm thấy những câu trả lời cần thiết; ba yếu tố để giờ kinh Tôn Vương được thực hiện, xứ đoàn GDPTTCG Bùi Phát đều có đủ: - Chủ chăn hết lòng vì đàn chiên, đến với đàn chiên để có mùi chiên và đàn chiên tin tưởng, tin thác vào chủ chăn vì được vỗ về, chăm sóc và đoàn thể được giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức này có ý thức trách nhiệm cao. Tôi đã tìm thấy nơi đây, hình ảnh của một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương và biết chia sẻ yêu thương cho mọi người; một xứ đạo truyền thống, kính Chúa yêu người với mối tương quan giữa vị chủ chăn và đàn chiên luôn gần gũi, gắn bó và hiểu biết tôn trọng nhau. Tham dự vào sinh hoạt đạo đức này của giáo xứ đã giúp tôi hiểu thêm được tinh thần sống đạo truyền thống của cộng đoàn dân Chúa nơi đây:

- Vì sao giữa lòng thành phố này, nhà ai nấy biết, nơi mà hai nhà hàng xóm kề cận mà vẫn không rõ tên nhau? nhưng ở nơi đây vẫn sống tối lửa, tắt đèn có nhau, “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”; một người dù già

hay trẻ khi bệnh tật, yếu đau cả xóm xóm lại quan tâm, thăm viếng, ủi an; một người qua đời là cả cộng đoàn quây quần hiệp thông cầu nguyện.

- Vì sao nhiều cộng đoàn đứng bên lề sinh hoạt của Giáo hội, nơi đây vẫn xem việc xứ như việc nhà, chung tay cộng tác đóng góp không nề hà giàu nghèo, nhiều ít.

- Vì sao ở nhiều giáo xứ, mối tương quan giữa chủ chăn và cộng đoàn dân Chúa vẫn còn trắc trở, thiếu tôn trọng nhau! nhưng nơi đây vẫn giữ nếp sống xưa, trọn niềm con thảo. Tinh thần lắng nghe của người mục tử và ý thức vâng phục chủ chăn của người giáo dân đã trở thành nếp sống nền tảng của cộng đoàn. Trong gia đình thì kính lão đắc thọ, kính trên nhường dưới. Con cái xa nhà dẫu có làm nên sự nghiệp, giàu có, quan quyền - Về đến xứ vẫn một mực giữ nếp con em trong làng... Và còn nhiều cái vì sao nữa, như cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cộng đoàn nơi đây vẫn không đem đồng tiền Chúa ban chôn vào kho lẫm, nên mỗi chuyến chia sẻ bác ái đến với người nghèo, khó khăn vùng sâu vùng xa... những chiếc xe mang nặng yêu thương đầy ắp hàng

hoá, với hàng trăm thành viên già trẻ bé lớn trong giáo xứ vẫn lặng lẽ lên đường ...

Chính những cái vì sao đầy hạnh phúc, ấm áp tình người này đã làm nên nét đẹp sống đạo của cộng đoàn giáo xứ: - các gia đình trong giáo xứ Bùi Phát giờ đây đã trở thành gia đình của Chúa vì theo lời của ông cố FX Đào Thái Hùng, giờ đây hầu hết các gia đình trong giáo xứ đều đã được Tôn Vương, đã chọn Thánh Tâm Chúa Giêsu làm chủ gia đình mình và đã được Chúa chúc phúc như lời nguyện mà cha linh hướng đã dâng lên Thiên Chúa trong ngày các gia đình đón nhận nghi thức Tôn Vương: "...Xin Cha nhận lời chúng con cầu nguyện cho gia đình hôm nay long trọng tôn

vinh Trái Tim Chúa Giêsu làm Vua gia đình. Xin cho mọi người sốt sắng thờ phượng, kính mến Chúa và hết tình sống hoà thuận yêu thương nhau. Xin cho họ nhiệt thành sống Đức tin, sớm hôm cùng nhau cầu nguyện, làm cho gia đình trở thành một đền thờ sống động của Cha. Xin cho họ siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi và sống Lời Chúa. Xin Cha chúc lành mỗi người trong gia đình này, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời. Để bây giờ họ trở nên ánh sáng tình thương của Cha, và ngày sau được sum họp với Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki-tô Chúa chúng con." Amen.

LÁT NỮA VỀ

Anh chị lấy nhau được năm năm. Gia đình bất hòa nhưng có đứa con cũng đỡ phần nào.

Ngày ngày đi làm, khi chị đi làm, đứa con nhỏ ba tuổi thường khóc đòi chị. Chị dỗ dành:

- Nín đi con! Lát mẹ về.

Năm sau, anh chị ly dị. Tòa cho anh nuôi đứa bé. Chị ôm đứa bé. Nó nhìn chị, ngây thơ:

- Nín đi mẹ! Con đi chơi với ba, lát con về.

Phạm Thu Hiền

GDPTTTCG GIÁO MIỀN ĐỒNG XOÀI - PHƯỚC LONG SINH HOẠT THƯỜNG HUẤN NĂM 2023

Đôminicô Hoàng Văn Đồng



Lúc 08g30 thứ Tư, ngày 09.08.2023 BCH GDPTTTCG các xứ đoàn trong giáo miền Đồng Xoài - Phước Long đã tập trung về dòng Hội Thừa sai Việt Nam do cha Antôn Đặng Hồng Quảng phụ trách, toạ lạc tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - để tham dự buổi thường huấn năm 2023. Đến tham dự buổi thường huấn, ngoài 60 thành viên, còn có cha

Phêrô Nguyễn Đức Cường, linh hướng GDPTTTCG giáo miền.

Anh Đôminicô Hoàng Văn Đồng - Trưởng ban BCH GDPTTTCG giáo miền - giới thiệu thành phần tham dự và nêu lên mục đích, ý nghĩa buổi thường huấn, nhằm trao đổi, học hỏi và triển khai những công việc đã, đang và sẽ thực hiện, như: Phát triển đoàn thể, hướng dẫn đoàn viên tập sự chuẩn bị

tham gia đoàn thể... Cụ thể, đang chuẩn bị thành lập xứ đoàn Minh Hưng, giáo hạt Đồng Xoài, là người sắc tộc S'tiêng. Với sự đồng thuận của cha chánh xứ Minh Hưng Giuse Ngô Quang Hiệp, dự kiến thứ Sáu, ngày 15.09.2023 - lễ Đức Mẹ Sầu Bi - sẽ tổ chức Thánh lễ Tuyên hứa và ra mắt xứ đoàn Minh Hưng.

Nói tiếp là phần trao đổi, đóng góp ý kiến của các thành viên hiện diện.

Đúc kết, cha linh hướng Phêrô chia sẻ: là thành viên BCH GĐPTTTCG, chúng ta cần có kỹ năng trau dồi lòng đạo đức, học hỏi để cùng nhau cộng tác với đoàn thể trong mọi công việc.

BCH GĐPTTTCG GIÁO MIỀN ĐỒNG XOÀI HƯỚNG DẪN GIỜ KINH ĐỀN TẠ CHO ĐOÀN VIÊN XỨ ĐOÀN MINH HƯNG

**Maria Nguyễn Thị Hồng Nghi
Xđ. Bù Đăng, GP BMT**



Lúc 18g30 thứ Sáu, ngày 21.7.2023, anh chị em BCH GDPTTTCG giáo miền Đông Xoài gồm: Anh Đôminicô Hoàng Văn Đồng, trưởng ban BCH GDPTTTCG giáo miền; anh Phaolô Tống Đình Phúc, đoàn trưởng Xđ. Phước Quả; anh Giuse Nguyễn Hải Đoàn, đoàn trưởng Xđ. Phước Bình; anh Giuse Đỗ Văn Phong, đoàn trưởng Xđ. Bù Đăng; ông cố PX Nguyễn Trí, phó ngoại vụ Xđ. Phước Vĩnh cùng các thành viên trong các BCH đã đến gia đình anh chị Phanxicô Xaviê Điều Sơn - đoàn trưởng lâm thời GDPTTTCG giáo xứ Minh Hưng để hướng dẫn giờ kinh

đền tạ. Trước giờ kinh, anh Đôminicô hướng dẫn các thành viên viết đơn xin gia nhập vào đoàn thể.

Người phụ trách đọc Tin Mừng, suy niệm lời Chúa... là giáo dân người đồng bào S'tiêng. Mọi người tham dự giờ kinh đền tạ thật sốt sắng. Kết thúc giờ kinh, Phanxicô Xaviê Điều Sơn thông báo tối thứ Sáu tuần tới, sẽ đọc kinh đền tạ tại nhà anh chị Giuse Điều Khá, mong mọi người đến tham dự. Nguyễn xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban ơn Thánh Thần soi dẫn cho chúng con nên một, như lòng Chúa mong ước. Amen.



GDPTTTCG TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN SINH HOẠT THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2023

Maria Đoàn Thị Lệ Thu



Thực hiện Lời Chúa dạy trên đây, GDPTTTCG TGP SG mỗi tháng đã tổ chức họp mặt thường kỳ để gặp gỡ, chia sẻ với nhau những sinh hoạt đạo đức, bác ái của mình và cùng giúp nhau để đoàn thể thăng tiến trong hiệp thông tình yêu Thánh Tâm Chúa. Hôm nay, ngày 12.8.2023, giáo hạt Bình An hân hoan chào đón những thành viên trong BCH GDPTTTCG TGP SG về tham dự sinh hoạt thường kỳ tháng 8 tại nhà thờ giáo xứ Bình Thuận.

Ngay từ sáng sớm, đã có nhiều đoàn viên trong hạt Bình An tập trung lại để đón khách. Trong tâm tình mến khách cùng với niềm vui khi được đón các thành viên BCH TGP, GDPTTTCG hạt Bình An qua đó cũng giới thiệu với các giáo hạt bạn về ngôi nhà thờ mới được xây dựng rất đẹp với những nét độc đáo là niềm tự hào của linh mục Giuse Lê Ngọc Đa - chánh xứ kiêm linh hướng xứ đoàn Bình Thuận - khi gọi ngôi giáo đường Bình Thuận là “Vương cung Thánh đường 2”

Đúng 8g30, anh chị em đã quy tụ trong nhà thờ để tham dự giờ Cầu Thánh Thể do linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thanh - linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Bình An - chủ sự. Với giọng đọc tâm tình, sâu lắng, ngài đã giúp cho từng thành viên tham dự với niềm cảm xúc dâng trào trong lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cung kính sắp mình thờ lạy Chúa. Chúng con tin thật Chúa luôn hiện diện trước mặt chúng con trong Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng con yêu mến Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn xác tín rằng: Mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa, là chúng con đón nhận chính Chúa là lương thực thần linh, bảo đảm cho chúng con mai sau sẽ thông phần vào sự sống vinh quang với Chúa.



Mở đầu buổi sinh hoạt, anh Giuse Phạm Minh Lý trong phần huấn luyện tông đồ với đề tài:

Điều trị căn bệnh MACKENO - bài học của linh mục Đan Vinh về giáo dục nhân bản và văn hoá ứng xử. Với cách nói ngắn gọn, dễ hiểu qua những ví dụ từ trong cuộc sống, anh cho thấy khía cạnh tiêu cực của bệnh Mackeno đem lại và những cần trọng với căn bệnh này.

Phần báo cáo chính hôm nay là của giáo hạt Bình An với những sinh hoạt nổi bật khi thực hiện các giờ kinh Đèn tạ và Nghi thức Tôn Vương của đoàn thể tại các xứ đoàn trong giáo hạt. Việc bác ái giáo hạt làm rất tốt khi đã kết hợp với GDPTTTCG giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, theo sự phân công của BTV GDPTTTCGĐ TGP SG đến thăm quý cha hưu Bùi Chu tại Đèn Công Chính, số 69 Trường Chinh; Hội dòng MTG Chợ Quán và nhà hưu dưỡng Hà Nội, số 116/3 Hùng Vương, P9, Q5. Sự đóng góp của đoàn viên, ân nhân trong hạt Bình An năm 2023 để thăm hỏi quý cha và sr nghỉ hưu với số tiền 34.000.000đ/2 lần thăm/năm 2023. Ngoài ra, các xứ đoàn như Bình Đông, Bình An, Bình Hưng có những đóng góp hàng tháng cho Nồi cháo Phạm Ngọc Thạch; Quỹ Bác ái - Người nghèo; Gia đình có 6 người tâm thần ở GP Long Xuyên... Nét nổi bật hầu

hết của các xứ đoàn trong giáo hạt là biết cộng tác cùng ban Caritas và Hội đồng mục vụ giáo xứ chăm lo cho người nghèo, người còn khó khăn trong cuộc sống.

Hòa trong niềm vui khi thấy những đóng góp bác ái thiết thực của hạt Bình An, anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng ban BCH GDPTTTCG TGP SG đã gửi đến các thành viên tham dự họp Thông báo về Thư ngỏ và Chương trình bác ái dịp Tết Trung thu 2023. Qua thư ngỏ, Ban Thường vụ mời gọi BCH các cấp cùng toàn thể đoàn viên, ân nhân trong TGP Sài Gòn quan tâm và tham gia đóng góp tiền mặt cũng như gạo giúp bà con người dân tộc Bahnar thuộc

Giáo xứ De Somei, giáo phận Kon Tum đang gặp khó khăn mùa giáp hạt và 10 gia đình nghèo, mỗi gia đình nghèo là 2 con heo giống.

Bữa cơm huynh đệ đưa các thành viên đến tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ của TGP SG gần gũi với nhau hơn. Những lời thăm hỏi về những nét riêng trong sinh hoạt của đoàn thể giúp cho mỗi người có thêm kinh nghiệm để áp dụng cho xứ đoàn của mình.

Chia tay nhau ra về khi cái nắng buổi trưa vẫn còn đó. Cái nắng tuy nóng nhưng vẫn không đủ làm cho mọi người khó chịu. Hẹn gặp lại nhau trong những buổi sinh hoạt thường kỳ tiếp theo.



TÂN BCH GDPTTTCG GIÁO HẠT XÓM MỚI

Hải Vân



Lúc 15g00 thứ Năm, ngày 20.7.2023, BCH GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn, trong buổi họp định kỳ hàng tháng đã tổ bầu BCH GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới nhiệm kỳ 2023-2027 tại phòng họp giáo xứ Thái Bình.

Sau kinh khai mạc, cha Gioan Bt. Phạm Minh Đức - chánh xứ Thái Bình kiêm linh hướng GDPTTT giáo hạt Xóm Mới - đã công bố Tin Mừng theo Thánh Gioan 21,15-19. Qua đó, dựa vào lời Chúa *"Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?"*, ngài chia sẻ: Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải có lòng mến Ngài thì việc phục vụ của chúng ta mới đơm hoa kết trái. Vì thế, Chúa mời gọi đoàn viên GDPTTTCG phải có lòng yêu mến Chúa, hăng say dẫn thân và cộng tác với nhau tùy theo

nhiệm vụ được giao để giúp đoàn thể ngày càng thăng tiến. Sự thành công của cá nhân và đoàn thể đều qui về vinh quang của Thiên Chúa.

Nối tiếp, sau khi ông Trưởng ban bầu cử công bố danh sách 5 ứng viên được đề cử từ cấp xứ đoàn, với quyền hạn của cha linh hướng Gioan Baotixita, ngài đã đề cử 3 thành viên BCH giáo hạt nhiệm kỳ 2020-2023 có năng lực, đạo đức, có lòng nhiệt tâm phục vụ vào danh sách ứng viên tham gia BCH nhiệm kỳ mới, gồm: Ông Đaminh Trần Tiến Công; Ông Giuse Nguyễn Khắc Ý; Ông Phanxicô Xaviê Ngô Văn Nhân.



Sau đó, cha linh hướng và 34 thành viên hiện diện đã tiến hành bầu mới BCH GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới với hình thức bỏ phiếu kín và chọn được 5

thành viên BCH GDPTTTCG giáo
hạt Xóm Mới nhiệm kỳ 2023-
2027.

Sau đó, ngày 24.7.2023, cha
linh hướng và 5 thành viên đã có

buổi hội ý và phân công nhiệm
vụ của các thành viên tân BCH
nhiệm kỳ 2023-2027.

CHÚC MỪNG

**Gia đình PTTT Chúa Giêsu TGP Sài Gòn hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới
Nhiệm kỳ 2023-2027**

Cha linh hướng: Lm. Gioan Bt. Phạm Minh Đức

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1/ Trưởng ban | : Ông Đaminh Trần Tiến Công |
| 2/ Phó TB nội vụ | : Ông Phêrô Nguyễn Văn Chiến |
| 3/ Phó TB ngoại vụ | : Ông Giuse Vũ Quang Thịnh |
| 4/ Thư ký | : Ông Giuse Nguyễn Khắc Ý |
| 5/ Thủ quỹ | : Bà Maria Hoàng Thị Phương Mai |
| 6/ UV Truyền thông | : Ông Phanxicô Xaviê Ngô Văn Nhân |
| 7/ UV Bác ái 1 | : Bà Anna Chu Thị Nhung |
| 8/ UV Bác ái 2 | : Ông Giuse Vũ Đình Quỳnh |



XỨ ĐOÀN TRUNG MỸ TÂY THĂM MÁI ẤM CHỨNG NHÂN LTX

Tin: Mạnh Hùng & Ảnh: Tiến Hải



Được sự gợi ý của cha chánh xứ kiêm linh hướng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GDPTTTCG) giáo xứ Trung Mỹ Tây. Sáng Chúa nhật 30.07.2023, BCH GDPTTTCG cùng một số nhà hảo tâm trong giáo xứ đã viếng thăm mái ấm Chứng nhân Lòng Thương Xót tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Đồng hành với đoàn còn có sự hiện diện của Ông Gioan Bosco Vũ Đình Thạc, Trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn.

Tại đây, đoàn đã được cha phụ trách Giuse Phạm Thế Hiển đón tiếp. Ngài ngỏ lời cảm ơn đoàn và cho biết hiện nay mái ấm gồm có 10 soeur đang cư mang 40 trẻ chậm phát triển không phân biệt lương, giáo. Có những em được cha mẹ mang tới vì gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng, nhưng cũng có những em bị gia đình bỏ rơi không nơi nương tựa.

Sau đó, đoàn viếng Thánh Thể tại nhà nguyện của mái ấm, tham quan nơi ăn ở và tham dự

sinh hoạt, vui chơi với các em. Gọi chung là chậm phát triển nhưng mỗi em là một dạng khác nhau: có em trầm cảm nhưng có em lại tăng động; có em nghe được nhưng không biết nói... Gia đình các em đều rất khó khăn không đủ kinh phí để đưa các em đi chữa trị tại các cơ sở nhà nước.

Được biết, tại đây các em được nuôi ăn học, đồng thời được chữa trị bằng các liệu pháp tâm lý và tham dự các sinh hoạt tập thể để sớm có thể hòa nhập với cộng đồng. Có những em đã gần trở lại bình thường và được gửi đi học tại các trường công lập trên địa bàn.

Trước khi tạm biệt mái ấm, thay mặt đoàn, ông nguyên xứ đoàn trưởng gửi thêm một số hiện kim do một ân nhân giấu tên gửi tặng ngay trước chuyến đi. Số tặng phẩm là những nhu yếu phẩm hàng ngày như mì gói, dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột ngọt, bột nêm, muối, đường... tuy không nhiều nhưng là tấm lòng bác ái chân tình của ân nhân và đoàn viên xứ đoàn. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu đến quý nhà hảo tâm đã và đang yêu thương, chia sẻ tinh thần cũng như vật chất cùng xứ đoàn chăm sóc cho những trẻ em bất hạnh sớm được bình phục.



GIÁO HẠT BÌNH AN VÀ GIÁO HẠT SÀI GÒN-CHỢ QUÁN THĂM QUÝ CHA VÀ QUÝ SOEUR NGHỈ HƯU

Maria Đoàn Thị Lệ Thu



Nhiều lần, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói ***“người già không phải là gần tới điểm kết thúc, nhưng là mầu nhiệm của vĩnh cửu; để hiểu điều này, chúng ta cần đến gần Thiên Chúa hơn và sống trong mối tương quan mật thiết với Người. Chăm sóc tinh thần cho người già, nhu cầu thân mật với Chúa Kitô và chia sẻ đức tin là một nhiệm vụ bác ái trong Giáo hội”***.

Vâng lời dạy của Đức Thánh Cha và để tri ân những vị mục tử đã Thánh hiến một đời trong ngôi nhà Giáo hội. GDPTTTCG TGP Sài Gòn hằng năm đều có lên chương trình, kết hợp với GDPTTTCG các giáo hạt để cùng

đến thăm quý cha và quý soeur nghỉ hưu. Vì thế, một năm hai lần, giáo hạt Bình An và Sài Gòn - Chợ Quán đã đại diện cho BCH TGP đến thăm quý cha hưu Bùi Chu tại Đền Công Chính số 69 Trường Chinh; Hội dòng MTG Chợ Quán và nhà hưu dưỡng Hà Nội, số 116/3 Hùng Vương, P9, Q5.

Vào lúc 8g00 ngày 05.08.2023, đại diện hai giáo hạt Bình An và Sài Gòn - Chợ Quán đã có mặt tại Hội dòng MTG Chợ Quán, số 118 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh. Đồng hành thăm quý cha và Sr nghỉ hưu hôm nay, có chị Rosa Nguyễn Thị Thủy - Thủ

quỹ GDPTTTCG TGP SG tham dự.

Đón chúng tôi là Sr Anna Nguyễn Thị Danh - phụ trách cộng đoàn nhà hưu dưỡng của hội dòng. Qua Sr Anna Danh, chúng tôi được biết nơi đây hiện đang chăm sóc 32 Sr. Sr lớn nhất đã 96 tuổi. Biết có người đến thăm, các Sr nghỉ hưu mừng lắm và ngồi chờ chúng tôi. Nhìn nét mặt hân hoan, hiền lành, thánh thiện của quý Sr, chúng tôi biết các ngài đang vui và rất vui như chúng tôi. Được đến thăm quý Sr để thể hiện tình cảm yêu thương, trân quý với các Sr cũng là niềm hạnh phúc. Cảm động quyến luyến khi được quý Sr hát cho nghe hết bài này, qua bài khác rồi lại bài khác nữa. Ôi, đáng yêu biết bao. Chào quý Sr chúng tôi ra về với lời nhắn nhủ “Sr ơi, nhớ mạnh khỏe để lần sau khi đến, chúng con lại gặp được Sr nhé”.



Chúng tôi tiếp tục đến với nhà hưu dưỡng Hà Nội, nơi có cha Gioan baotixita Trần Thanh Cao đã 79 tuổi đang dưỡng bệnh. Được biết, cha GB đã bị đột quỵ và ung thư vòm họng. May mắn, ngoài các Sr nuôi dưỡng hằng ngày, ngài còn được sự chăm sóc của người thân. Gửi đến cha GB những lời thăm hỏi và đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa giúp cha bớt đau đớn do bệnh tật mang lại.

Tại Đền Công Chính, chúng tôi đến thăm quý cha Bùi Chu đang nghỉ hưu ở đây. May mắn quá, chúng tôi được gặp cha Đaminh Đỉnh Ngọc Lễ cùng cha Vinh Sơn Nguyễn Bá Quý đón tiếp. Sắc diện của hai cha hôm nay rất hồng hào và rạng rỡ. Qua cha Đaminh, chúng tôi được biết tại đây có 7 cha đang nghỉ hưu. Hằng ngày, các ngài cũng có những công việc riêng cần làm cho Hội Thánh. Tôi hỏi cha Đaminh: Cha ơi, hôm nay đến thăm, cha muốn dặn dò chúng con điều gì ạ?. Ngài cười: Hãy biết tin thác vào Lòng Thương xót của Chúa. Hãy chăm sóc và yêu thương gia đình của mình...”. Cảm ơn lời cha dạy, chúng con sẽ nhớ.

Đến với mỗi nhà hưu, chúng tôi gửi đến quý cha và quý sr

món quà tinh thần vô giá là sự thăm hỏi cùng món quà hiện kim do quý ân nhân và đoàn viên trao gửi (giáo hạt Bình An 16.900.000đ và giáo hạt Sài Gòn – Chợ Quán là 21.300.000đ)

Một buổi sáng dành cho sự tri ân và cảm mến đối với quý cha và Sr nghỉ hưu. Suốt một đời thánh hiến dành cho sự phát triển của Giáo hội. Tuổi già đã lấy đi sức khỏe nhưng không thể lấy đi sự khôn ngoan khi các ngài đã biết tin thác vào Lòng Thương xót của Chúa trong lời cầu nguyện hằng ngày và mọi nơi mọi lúc.

Sách Huấn ca ví người già như cành lá của cây khôn ngoan. Người cao tuổi thì khôn ngoan và kính sợ Chúa: “Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa. Cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ”. (Hc 1,20)

“Mái đầu bạc là triều thiên vinh hiển” (Cn 16,31); “Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu” (Kn 4,1-7).



GĐPTTTCG GIÁO HẠT SÀI GÒN-CHỢ QUÁN CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG

Vũ Duy Đại



Sau chuyến kết hợp với GĐPTTTCG giáo hạt Bình An đến thăm hỏi quý cha và nữ tu nghỉ hưu vào sáng thứ Bảy, ngày 05.08.2023. Hôm nay, lúc 14g30 Chúa nhật 06.08.2023, đoàn viên GĐPTTTCG giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán (SG-CQ) cùng nhau tề tựu về nhà thờ Cầu Kho để tham dự giờ Chầu Thánh Thể. Đây là sinh hoạt đạo đức bình dân rất tốt đẹp mà các xứ đoàn GĐPTTTCG trong giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán đã cố gắng duy trì nếp sinh hoạt chung từng tháng

với nhau suốt nhiều qua. Các xứ đoàn sẽ luân phiên nhau phụ trách giờ chầu Thánh Thể chung cho mỗi tháng.

Sau giờ chầu chung này, các xứ đoàn lại có dịp cùng ngồi lại chung với nhau dù chỉ là mười lăm, hai mươi phút để chia sẻ ngắn gọn những tâm tình, các vấn đề gặp phải, những nội dung, công việc cần phải làm... theo yêu cầu chung của BCH GĐPTTTCG cấp TGP đã đề ra trong nội dung chương trình họp thường kỳ và Bản đức kết hàng tháng đã

phổ biến. Cũng là cơ sở, nét cơ bản, tiền đề giúp cho BTV GDPTTTCG giáo hạt SG-CQ có thể báo cáo nhanh hoặc bằng văn bản một cách nhanh chóng cho BCH GDPTTTCG TGP trong kỳ họp vào thứ Bảy của tuần thứ hai hàng tháng sắp diễn ra.

Được biết, để góp phần với giáo hạt SG-CQ trong công tác thăm quý cha và nữ tu nghỉ hưu, GDPTTTCG xứ đoàn Chợ Đũi đã có sáng kiến - mỗi đoàn viên sẽ tự nguyện tiết giảm chi tiêu không cần thiết mỗi ngày 10.000 đồng, trong suốt 30 ngày. Số tiền tiết kiệm này sẽ góp với BCH GDPTTTCG giáo hạt Sài

Gòn-Chợ Quán thực thi công tác bác ái trên.

Vì thế, qua kết quả của buổi thăm viếng, chia sẻ với quý soeur hưu bệnh dòng MTG Chợ Quán, quý cha hưu bệnh ở Đền Công Chính, cha GB Trần Thanh Cao ở nhà hưu Hà Nội và việc cùng nhau làm giờ Cầu Thánh Thể chung mới cảm thấy ý nghĩa thật sự của tính Hiệp Hành trong hoạt động của đoàn thể GDPTTTCG và thấm thía hơn câu nói: **“muốn đi nhanh hãy đi một mình, còn muốn muốn đi xa hãy đi cùng nhau”**. Mong thay và mong thay.



CHÚC MỪNG

**Gia đình PTTT Chúa Giêsu TGP Sài Gòn hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu các giáo hạt
Nhiệm kỳ 2023-2027**

**Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Bình An
Cha linh hướng: Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thanh**

- 1/ Trưởng ban : Bà Têrêsa Trần Thị Quế Phương
- 2/ Phó TB nội vụ : Ông Giuse Lê Văn Nhứt
- 3/ Phó TB ngoại vụ : Ông Phêrô Phan Phúc
- 4/ Thư ký : Bà Maria Đoàn Thị Lệ Thu
- 5/ Thủ quỹ : Bà Maria Trần Thị Kim Mai

**Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Chí Hòa
Cha linh hướng: Lm Đaminh Đặng Quốc Hưng**

- 1/ Trưởng ban : Ông Vincente Nguyễn Thành Luyện
- 2/ Phó TB nội vụ : Ông Gioan Baotixita Vũ Nhân Sỹ
- 3/ Phó TB ngoại vụ : Ông Giuse Vũ Viết Hải
- 4/ Thư ký : Ông Giuse Nguyễn Hữu Đức
- 5/ Thủ quỹ : Bà Maria Trần Thị Kim Thoa

**Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Gia Định
Cha linh hướng: Lm Giuse Cao Văn Ninh**

- 1/ Trưởng ban : Ông Phaolô Maria Phùng Văn Thiên
- 2/ Phó TB nội vụ : Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Lạp
- 3/ Phó TB ngoại vụ : Ông Gioan Baotixita Nguyễn Phước Sang
- 4/ Thư ký : Ông Giuse Trần Văn Hảo
- 5/ Thủ quỹ : Ông Đaminh Lê Văn Minh

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Gò Vấp
Cha linh hướng: Lm Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn

- 1/ Trưởng ban : Ông Đaminh Hà Duy Nữ
- 2/ Phó TB nội vụ : Bà Maria Nguyễn Thị Kim Hạnh
- 3/ Phó TB ngoại vụ : Ông Tôma Nguyễn Hòa Nhã
- 4/ Thư ký : Ông Giuse Hoàng Ngạc
- 5/ Thủ quỹ : Bà Maria Nguyễn Thị Đào

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Phú Thọ
Cha linh hướng: Lm Đaminh Nguyễn Văn Minh

- 1/ Trưởng ban : Ông Antôn Vũ Nhàn
- 2/ Phó TB nội vụ : Ông Phêrô Lê Văn Mạnh
- 3/ Phó TB ngoại vụ : Ông Đaminh Nguyễn Văn Phương
- 4/ Thư ký : Ông Luca Trịnh Văn Minh
- 5/ Thủ quỹ : Bà Maria Đinh Thị Thanh Thúy

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Thủ Đức
Cha linh hướng: Lm Giuse Phạm Công Trường

- 1/ Trưởng ban : Ông Gioakim Nguyễn Công Chính
- 2/ Phó TB nội vụ : Ông Phêrô Phạm Văn Trường
- 3/ Phó TB ngoại vụ : Ông Giuse Phạm Minh Hiệp
- 4/ Thư ký : Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Phong
- 5/ Thủ quỹ : Ông Giuse Nguyễn Văn Hùng

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Chiếu
Cha linh hướng: Lm Savio Nguyễn Cao Trí

- 1/ Trưởng ban : Ông Giuse Nguyễn Đức Xinh
- 2/ Phó TB nội vụ : Ông Phêrô Trần Minh Công
- 3/ Phó TB ngoại vụ : Bà Maria Nguyễn Thị Thùy Trang
- 4/ Thư ký : Ông Annataxia Nguyễn Ngọc Thảo
- 5/ Thủ quỹ : Bà Anna Đoàn Thị Thùy Dương

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới

Cha linh hướng: Lm Gioan Baotixita Phạm Minh Đức

- 1/ Trưởng ban : Ông Đaminh Trần Tiến Công
2/ Phó TB nội vụ : Ông Phêrô Nguyễn Văn Chiến
3/ Phó TB ngoại vụ : Ông Giuse Vũ Quang Thịnh
4/ Thư ký : Ông Giuse Nguyễn Khắc Ý
5/ Thủ quỹ : Bà Maria Hoàng Thị Phương Mai

TRANG AN NHÂN

1/ Ân nhân GDPTTCG Việt Nam

060	ÔB Đaminh Lê Văn Hiền (1937) - Têrêsa Đặng Thị Bằng (1937), giáo xứ Bắc Hải, giáo hạt Hồ Nai, GP Xuân Lộc. Đóng góp số tiền 5.000.000đ
061	ÔB Giuse Nguyễn Sông Núi - Maria Hoàng Thị Quỳnh, giáo xứ Hoà An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Đóng góp số tiền 5.000.000đ
062	ÔB Phêrô Nguyễn Hoài Phú - Maria Hoàng Thị Phương Linh, giáo xứ Hoà An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Đóng góp số tiền 5.000.000đ

2/ Ân nhân GDPTTCG TGP Sài Gòn

947	Ông Vincente Vũ Đình Hiếu, SN 1964, xứ đoàn Phú Trung, giáo hạt Phú Nhuận, TGP Sài Gòn.
948	Ông Giuse Phạm Văn Minh, SN 1974, xứ đoàn Phú Trung, giáo hạt Phú Nhuận, TGP Sài Gòn.

3/ Quỹ Truyền giáo và phát triển đoàn thể năm 2023

- Xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An 1.000.000đ
- Xứ đoàn Bình An Thượng, giáo hạt Bình An 1.000.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 1.000.000đ
- Xứ đoàn Tân Sa Châu, giáo hạt Chí Hòa 500.000đ
- Xứ đoàn Ba Thôn, giáo hạt Hóc Môn 1.200.000đ
- Xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn 1.500.000đ
- Xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn 1.500.000đ

- Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn	1.400.000đ
- 1 ân nhân xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn	2.000.000đ
- Xứ đoàn An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới	1.500.000đ
- Xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Xóm Mới	2.000.000đ
- Xứ đoàn Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới	1.500.000đ
- Xứ đoàn Hợp An, giáo hạt Xóm Mới	2.000.000đ
- Xứ đoàn Lam Sơn, giáo hạt Xóm Mới	800.000đ
- Xứ đoàn Lạng Sơn, giáo hạt Xóm Mới	500.000đ
- Xứ đoàn Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Xóm Mới	400.000đ
- Xứ đoàn Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới	4.000.000đ
- Xứ đoàn Thái Bình, giáo hạt Xóm Mới	3.000.000đ
- Xứ đoàn Trung Bắc, giáo hạt Xóm Mới	700.000đ
- Xứ đoàn Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới	900.000đ

TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 08.2023 gồm:

1/ Ân nhân giúp công tác Ban bác ái và người nghèo

- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An	500.000đ
- Phaolô Trang Lập Quang, xứ đoàn Tùng Lâm, GP Đà Lạt	100.000đ
- Ông Giuse Kim Khánh	100.000đ

2/ Ân nhân giúp nôi cháo bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch:

- Xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An	600.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An	1.900.000đ
- Xứ đoàn Bình Hưng, giáo hạt Bình An	100.000đ
- Xứ đoàn Mông Triệu, giáo hạt Bình An	500.000đ
- Xứ đoàn Bà Điểm, giáo hạt Hóc Môn	200.000đ
- Xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn	200.000đ
- Xứ đoàn Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn	200.000đ
- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn	500.000đ

- Xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn	400.000đ
- Xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn	200.000đ
- Xứ đoàn Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn	200.000đ
- Xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn	400.000đ
- Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn	200.000đ
- Xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn	200.000đ
- Xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn	100.000đ
- Xứ đoàn Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	300.00đ
- Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới	300.000đ
- Anh chị Bình + Hiếu	2.000.000đ
- Chị Têrêsa Mộng Nguyệt, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt SG-CQ	1.000.000đ
- Chị Maria Vân, xứ đoàn Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì	200.000đ
- Ông Giuse Kim Khánh, xứ đoàn Sao Mai, giáo hạt Chí Hòa	100.000đ
- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm	100.000đ
- 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới giúp:	
* Nồi cháo Phạm Ngọc Thạch	500.000đ
* Công tác Ban bác ái	500.000đ

3/ Giúp gia đình 6 người bị tâm thần thuộc GP Long Xuyên

- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm	1.000.000đ
- Chị Chi	100.000đ
- Chị Liên	100.000đ

4/ Ân nhân bác ái giúp GDPTTTCG Campuchia và đóng góp xây dựng Trung tâm hành hương Đức Mẹ sông Mê-Kông

(Chuyến hành hương từ 11.8 đến 13.8.2023)

a/ Bác ái

- 2 đoàn viên xứ đoàn Xóm Lách, giáo hạt Tân Định (cha Công chuyển)	200USD + 300.000VND
- Cô Thoa, Xđ An Lạc, giáo hạt Chí Hòa	1.000.000VND
- Anh Ngân, Xđ Cầu Kho, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	1.000.000VND
- ÔB Long - Hồng Liên, giáo xứ Phú Trung, hạt TSN	1.000.000VND
- 4 xứ đoàn giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	1.000.000VND
- Xứ đoàn Vô Nhiễm, giáo hạt Gia Kiệm, GP Xuân Lộc	300 USD, bao gồm:

* Xứ đoàn Vô Nhiễm	3.000.000VND
* Ông Ký Nguyên, Toán Matthêu	1.000.000VND
* Ông Phó Dũng, Toán Matthêu	1.000.000VND
* Ông Ký Hoàn, Toán Matthêu	1.000.000VND
* Ông Quốc, Toán Luca	48 chai dầu gội và 800.000VND
- Đóng góp của đoàn trên xe	6.500.000vnd+ 100USD + 30.000Ria

b/ Đóng góp xây dựng Trung tâm hành hương Đức Mẹ sông Mê-Kông

- Bà Têrêsa Nguyễn Thị Kim Linh, giáo hạt SG-CQ	2.000.000VND
- Bà Maria Lê Thị Kim Nguyễn	1.000USD
- Bà Thiết, Nhóm bác ái Nhơn Trạch, Đồng Nai	70.000Ria
- Ông Trịnh Văn Duyệt, gia đình chị Thoa, giáo hạt Chí Hoà	1.000.000VND
- Bà Anna Nguyễn Thị Thùy Trang, giáo hạt Thủ Thiêm	1.000.000VND
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đồng nai	50.000Ria
- Ông Nguyễn Huy Cường, Đồng Nai	20.000Ria
- Cùng 15 ân nhân khác	

Đã đóng góp số tiền dâng cho Đức cha Ovilier, GP Phnompenh

Tổng cộng là: 7.100.000VND + 370.000Ria + 1.026USD.

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

1/ Ông Phêrô Hoàng Văn Hiệu, SN 1940. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Long Đại, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 29.04.2023

2/ Ông Đôminicô Nguyễn Viết Minh, SN 1963. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 01.07.2023

3/ Ông Phêrô Vũ Đình Yên, SN 1953. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Văn Giáo, giáo hạt Quỳ Nhất; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.07.2023

4/ Ông Đaminh Trần Thế Vinh, SN 1957. Đoàn viên GDPTTTCG, xứ đoàn Văn Giáo, giáo hạt Quỳ Nhất; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 07.07.2023

5/ Bà Maria Nguyễn Thị Viên, SN 1944. Đoàn viên GDPTTTCG, xứ đoàn Ninh Hải, giáo hạt Quỳ Nhất; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 12.07.2023

6/ Ông Phêrô Chu Văn Nậm, SN 1949. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Mỹ Hòa, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn/ Được Chúa gọi về ngày 15.07.2023

7/ Ông Tôma Đào Công Hương, SN 1957. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Long Bình, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 17.07.2023

8/ Bà Maria Vũ Thị Đính, SN 1944. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 18.07.2023

9/ Bà Maria Vũ Thị Bẩy, SN 1941. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Văn Giáo, giáo hạt Quỳ Nhất, ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 18.07.2023

10/ Ông Phêrô Đình Văn Vượng, SN 1947. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 19.07.2023

11/ Ông Giuse Vũ Văn Tịnh, SN 1950. Cựu đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.07.2023

12/ Ông Trưởng Giuse Đình Thanh Tùng, SN 1975. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 23.07.2023

13/ Ông Đaminh Bùi Văn Hưởng, SN 1959. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 23.07.2023

14/ Bà Maria Nguyễn Thị Nhuận, SN 1926. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, Giáo Phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 23.07.2023

15/ Bà Maria Nguyễn Thị Chói, SN 1935. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 26.07.2023

16/ Bà Maria Trần Thị Sâm, SN 1940. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 27/07/2023.

17/ Bà Maria Nguyễn Thị Hựu, SN 1923. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 29.07.2023

18/ Ông Phêrô Nguyễn Thanh Vũ, SN 1973. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Từ Đức, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 31.07.2023

19/ Ông Đaminh Bùi Văn Khôi, SN 1947. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Nam Hòa; ân nhân GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.08.2023

20/ Ông Vinh Sơn Trần Đăng Các, SN 1936. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Mẫu, giáo hạt Phú Nhai; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 05.08.2023

21/ Anh Vinh Sơn Đình Quốc Tuấn, SN 1947. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Vô Nhiễm, giáo hạt Gia Kiệm, GP Xuân Lộc. Được Chúa gọi về ngày 06.08.2023

22/ Ông Giuse Nguyễn Thế Vinh, SN 1956. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 08.08.2023

23/ Cụ Bà Maria Vũ Thị Vy, SN 1933. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bình Đông, giáo Hạt Bình An; ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 09.08.2023

24/ Bà Maria Bùi Thị Đào, SN 1940. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Lộc Hưng, giáo hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 13.08.2023

CÁO LỖI

BBT Nội san Lửa Mến thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả khắp nơi. Vì không cẩn thận kiểm tra kỹ lại bìa tháng 08.2023, nên lịch tháng 08.2023 ở bìa 4 **không trùng với lịch Công giáo** của Giáo hội năm 2023.

BBT mong quý độc giả vui lòng lượng thứ. Xin cảm ơn.