



NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 01 - 2023



Xin gửi về địa chỉ

noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài vở**

Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**

Chị Thủy: 0933.577870

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Chúa cứu tôi	02
❖ Năm Phụng vụ mới	03
❖ Suy niệm lời Chúa	04
❖ Năm Mão nói chuyện mèò	14
❖ Người đánh mất trái tim	19
❖ Tình ngoài luồng	23
❖ Chúa Tỏ Mình	26
❖ Trong hang đá Mục Đồng	31
❖ Trang Thanh niên	35
❖ Trang Thiếu nhi	37
❖ Trang sức khỏe gia đình	39
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG Việt Nam	42
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	50
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	57
❖ Trang ân nhân	68
❖ Trang bác ái	69
❖ Hiệp ý cầu nguyện	70

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN

Lưu hành nội bộ

CHÚA CỨU TÔI

ĐGM GB. Bùi Tuần

1. Mấy ngày nay, mắt tôi mờ hẳn. Sự kiện đó gây nhiều khó khăn cho tôi trong việc đọc sách và viết lách.

Tôi trình bày tình trạng đau buồn đó cho Đức Mẹ.

2. Đức Mẹ dẫn tôi tới Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu cho tôi nhìn thấy nhiều điều mà trước đây tôi không nhìn thấy rõ, đó là:

3. *Tôi cần được Chúa cứu khỏi tội lỗi, vì tôi là kẻ tội lỗi, mọn hèn, yếu đuối, mà không nhận ra mình như vậy.*

4. *Chúa cứu tôi bằng sự khiêm nhường hiền từ của Chúa.*

5. *Chúa Giêsu cứu tôi bằng sự Ngài đốt lên trong tôi lửa khao khát Chúa.*

6. Nếu gọi ngọn lửa khao khát Chúa là một tình trạng thao thức về Chúa, thì cũng không sai.

7. *Thực vậy, tôi luôn cảm thấy mình thao thức về Chúa.*

Thao thức về Chúa là cảm thấy mình luôn cần Chúa.

8. *Chúa là hạnh phúc của tôi.*

Chúa là gia nghiệp đời tôi.

9. *Bằng nhiều cách, Chúa Giêsu cho tôi hiểu được sự ngọt ngào của sự có Chúa trong tôi.*

10. *Tôi cảm thức về sự Chúa Giêsu cứu tôi lúc này là rất mạnh.*

Tôi tin Chúa Giêsu đến với tôi, để cứu tôi, chứ không để phạt tôi.

11. *Chúa Giêsu dạy cho tôi thấy hãy biết đón nhận tình thương cứu độ của Chúa.*

12. *Hãy biết đón nhận tình thương cứu độ của Chúa và hãy biết cho đi tình thương cứu độ mà Chúa ban cho mình.*

13. *Chúa Giêsu dạy cho tôi thấy:*

Tôi cần được Chúa tha thứ tội lỗi, cần được Chúa cứu khỏi lửa hỏa ngục, nhưng được lên Thiên đàng.

14. Lạy Chúa Giêsu, xin thương tha tội chúng con

- *Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục*
- *Xin thương đưa hết thầy các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn*
- *Người cần đến lòng thương xót Chúa hơn cả là chính tôi đây. Chính Chúa đang cứu tôi.*

Long Xuyên, ngày 11.12.2022



NĂM PHỤNG VỤ MỚI

GB Trần Minh Chính

Một năm Phụng vụ đã qua
Đón chào năm mới nở hoa khắp nhà
Với lời mời gọi của Cha
Chung tay giúp sức tỏa lan xứ mình
Hiệp thông sứ vụ thanh minh

Đồng hành bạn trẻ, nghĩa tình bao la
Làm nên những khúc hoan ca
Giờ chầu Thánh Thể thiết tha khẩn cầu
Thánh kinh nên học thuộc lòng
Tham gia dự lễ, hằng ngày đọc kinh
Nhà thờ đời mới lặng thinh
Tâm suy miệng gẫm thông tình Chúa Trời
Cầu xin ơn đức cao vời
Xin Ngài ban xuống mọi lời khẩn xin
Thánh Tâm đoàn thể con tin
Chúa là Chúa cả quang vinh muôn đời
Ngôi Ba Thiên Chúa diệu vời
Ngài luôn nâng đỡ những người lòng ngay
Thân xác Ngài đã trao tay
Đoàn con ao ước rước ngay vào lòng.



ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21)

Chúa nhật 01.01.2023

MẸ NHÂN LOẠI

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Kết thúc tuần bát nhật Giáng Sinh, Giáo hội long trọng mừng kính lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đây là một tước hiệu trời vượt và là một danh xưng thật gần gũi và thân thương: Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ nhân loại. Nói cách khác, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa nhưng đồng thời Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta.

Khi chiêm ngắm Chúa Hài Đồng trong máng cỏ, chúng ta thấy có sự hiện diện của Mẹ Maria. Điều ấy cho thấy Chúa Giêsu cũng có một người mẹ để được cưu mang, được sinh ra, được lớn lên và được nuôi dưỡng như bao người khác. Thế nên, Đức Maria thực sự là mẹ của Chúa Giêsu.

Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp một điều mà ngay cả những người chối bỏ việc Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu cũng phải công nhận. Vì trong bản gia phả của Chúa Giêsu, Thánh sử Matthêu đã khẳng định: “Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là Mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là



Đấng Kitô” (Mt 11,16). Hơn nữa, khi Chúa Giêsu mười hai tuổi, Thánh Giuse và Mẹ Maria đưa Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem theo luật quy định. Dọc đường trở về, hai ông bà không thấy Chúa Giêsu nên đã vội vã quay lại đền thờ để tìm kiếm con mình. Hóa ra, Chúa Giêsu ngồi giữa các thầy tiến sĩ để giảng dạy. Thấy vậy, Đức Maria liền nói: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48). Nếu Đức Maria không phải là Mẹ Chúa Giêsu thì làm sao Đức Maria dám nói như thế. Ngoài ra, khi Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabét, người chị họ

của mình, bà Êlisabét đã cất tiếng: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi thế này” (Lc 1,43). Thần Khí Thiên Chúa soi sáng để Êlisabét nhận ra Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu.

Thực ra, trong Kinh Thánh còn rất nhiều chỗ cho thấy Đức Maria cũng là Mẹ Chúa Giêsu. Nếu Đức Maria không phải là Mẹ của Chúa Giêsu, thì chưa chắc Mẹ đã đề nghị Chúa Giêsu làm phép lạ biến nước lã thành rượu tại tiệc cưới Cana. Nếu Đức Maria không phải là Mẹ Chúa Giêsu thì tại sao Mẹ lại đứng lặng mình dưới chân thập giá, đau đáu trong lòng, nhìn con trút hơi thở cuối cùng. Cũng thế, chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu trong kinh Kính Mừng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen”.

Chúng ta biết Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu theo bản tính con người, chắc chắn Mẹ cũng là Mẹ Chúa Giêsu theo bản tính Thiên Chúa. Đây là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã tuyển chọn và dành đặc biệt cho Mẹ Maria trong ngày sứ thần truyền

tin. Sau khi đáp hai tiếng “xin vâng”, Mẹ chính thức trở thành Mẹ Thiên Chúa. Vì thế, thánh Bônaventura nói: “Chức Mẹ Thiên Chúa là một ơn vĩ đại phi thường nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho thụ tạo, ơn ấy Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria”. Và khi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, thì tất nhiên Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta vì Chúa Giêsu là trưởng tử của chúng ta. Cho nên, những ai siêng năng đến cây nờnưong Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ không từ chối bao giờ.

Hôm nay cũng là ngày cầu cho thế giới hòa bình. Trên thế giới vẫn còn những quốc gia hận thù, xâm chiếm lẫn nhau. Làm thế nào để mọi người trên thế giới được bình an? Nếu những quốc gia bạo lực bớt đi lòng ham muốn chiến tranh cũng như lòng hận thù ghen ghét, nếu những quốc gia thích bành trướng và làm chủ những đất nước nhỏ bé giảm đi sự ích kỷ và mưu đồ bạo lực, thì may ra con người trên thế giới mới có bình an và hạnh phúc. Mong sao chúng ta luôn chạy đến với Đức Maria trong lời nguyện, để nhân loại sống trong niềm vui và hân hoan như chúng ta vừa sống tinh thần tuần bát nhật Giáng Sinh.



LỄ HIỂN LINH - NĂM A (Is 60,1-6; Ep 3,2-3a,5-6; Mt 2,1-12)

Chúa nhật 08.01.2023

ÁNH SAO LẠ

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Khi Chúa Giêsu hạ sinh nơi dương thế, Người không chỉ tỏ mình cho dân Israel, mà Người còn tỏ mình cho dân ngoại. Điều đó cho thấy Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và mọi dân tộc trên thế giới. Thế nhưng, liệu người ta có mở lòng đón nhận ơn cứu độ hay khước từ tình thương của Thiên Chúa.

Lễ Hiển Linh mà chúng ta quen gọi là lễ Ba Vua là một điển tích minh chứng Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại. Các nhà chiêm tinh vùng Babylon là những người đại diện cho dân ngoại. Khi thấy ánh sao lạ xuất hiện, họ vội vã ra đi, lên đường và tìm kiếm, mặc cho những khó khăn và nguy hại đến tính mạng. Họ đã vượt qua những nguy hiểm, thử thách để tìm gặp Đấng đã mạc khải cho họ qua ánh sao kỳ lạ.

Khi nói đến các nhà chiêm tinh, chúng ta liên tưởng đến cuộc sống của họ như đang sống trên bầu trời. Các vì sao lạ, đối với họ, thường cho biết những



điềm báo hay những biến cố sắp xảy ra trên địa cầu. Cũng vậy, ánh sao xuất hiện trong ngày Con Thiên Chúa chào đời, báo hiệu một tin vui cho toàn thể dân tộc trên thế giới đến thờ lạy. Tiếc thay, những người mà Thiên Chúa đã tuyển chọn lại dừng dưng, thờ ơ, trong khi những người chưa biết Chúa lại sốt sắng, hăng hái lên đường tìm kiếm. Hành trình tìm kiếm của các nhà chiêm tinh, dưới sự hướng dẫn của ánh sao, đã giúp họ nhận ra Con Thiên Chúa là Đấng Messia mà dân Israel đang ngong ngóng, mong chờ bấy lâu.

Ánh sao, đối với chúng ta, không có gì lạ lắm hay bí ẩn. Trái lại, với các nhà chiêm tinh, ánh

sao mang lại cho họ một niềm vui vĩ đại, niềm vui được gặp gỡ và chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn ngỏ lời với con người qua những ánh sao khác nhau. Ánh sao có thể là một phép lạ, một câu Lời Chúa đánh động lương tâm, một niềm vui hay một biến cố trong cuộc sống, một lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi. Thế nhưng, ánh sao ấy phải thể hiện cách rõ ràng trên hành trình đức tin của người tín hữu. Như các nhà chiêm tinh, họ đã ra đi, lên đường, tìm kiếm và thờ lạy. Cũng thế, chúng ta cũng phải cởi bỏ con người cũ để ra đi, dứt bỏ cái tôi cản trở việc thiện để lên đường, bỏ lại sau lưng những định kiến để không ngừng tiến kiếm chân lý, và chỉ yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đó là hành trình tìm kiếm của người môn đệ của thời nay qua ánh sao cá nhân của mỗi người.

Thấy ánh sao lạ một cách mơ hồ mà các nhà chiêm tinh đã từ bỏ tất cả để lên đường tìm kiếm. Một hành động quả cảm và phi thường. Chỉ có đức tin mới thôi thúc họ dám nghĩ và dám làm như thế. Giữa cuộc sống hôm nay, vẫn có những

người chưa biết Chúa đang dâng thân cho những công trình nghiên cứu khoa học. Vẫn có những người đang trong giai đoạn dự tòng, miệt mài với những công việc xã hội để cải thiện môi trường thiên nhiên. Phải chăng Thiên Chúa đang hoạt động nơi họ mà họ không biết. Còn chúng ta, nhiều lúc chúng ta tự hào là con cháu của tổ phụ Abraham và thuộc về dân Thiên Chúa, nhưng liệu chúng ta đã làm gì cho xã hội và cuộc sống trần gian thêm đổi mới vì danh Đức Kitô.

Tóm lại, lễ Chúa Hiển Linh, một đàng mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mỗi người. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng như những kinh sư hay thượng tế, luôn tự mãn với những hiểu biết về Thiên Chúa mà chẳng bao giờ hành động. Đàng khác, lễ Hiển Linh cũng nhắc nhở chúng ta hãy biết trân quý những hoạt động và thành quả của những anh chị em ngoài Kitô giáo. Đừng bao giờ nghĩ mình là người đã biết hết, nhưng hãy khiêm tốn học hỏi nơi những người đang tìm kiếm.



CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM A (Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)

Chúa nhật 15.01.2023

NHÂN CHỨNG

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, số 41 có nói: 'Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những chứng nhân'. Không chỉ con người thời nay, mà ngay thời Chúa Giêsu, người ta cũng ưa thích những ngôn sứ giới thiệu về Đấng Messia bằng chính kinh nghiệm bản thân. Thành công đáng kể ấy phải nói đến Gioan Tẩy Giả.

Lời chứng của Gioan về Chúa Giêsu là một hành trình tiệm tiến. Tiến trình ấy bao gồm bốn giai đoạn: thấy, biết, làm chứng và hành động.

Gioan xuất hiện trước Chúa Giêsu và rao giảng về Đấng Messia mà thiên hạ mong đợi. Dầu là bà con họ hàng với Chúa Giêsu, nhưng Gioan vẫn cho rằng tương quan ấy thật sự chưa đủ. Vì vậy, Gioan đã hai lần khẳng định trong Tin mừng hôm nay 'Tôi đã không biết Người' (Ga



1,31-33). Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn làm những điều kỳ diệu qua các ngôn sứ.

Khi đi rao giảng, Gioan kêu gọi người ta sám hối qua phép rửa trong nước. Chúa Giêsu cũng đến xin chịu phép rửa của Gioan. Gioan đã thấy Chúa Giêsu, nhưng không biết đó là Đấng Messia. Qua phép rửa trong nước, Gioan mới khám phá ra Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, nhờ lời mạc khải của Chúa Cha 'Người thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần' (Ga 1,33). Quả thực, sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan, thì Thần Khí Thiên Chúa ngự trên Người. Từ đây, Gioan đã biết về Đức Giêsu.

Thấy và biết chỉ là giai đoạn khởi đầu. Đôi khi thấy và biết, hoặc có thể khiến người ta chùn bước, không khám phá nữa, hoặc có thể thôi thúc người ta tiếp tục tìm hiểu về người mình đã biết. Gioan là nhân chứng truy tìm chân lý nơi Đức Kitô. Biết căn tính của một người không phải là chuyện dễ dàng. Vậy biết về Chúa Giêsu thì càng khó hơn. Nhưng trong cái khó ấy, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Gioan đã được thanh luyện để làm chứng về Chúa Giêsu bằng lời nói và hành động. Nói cách khác, Gioan chu toàn trách nhiệm ngôn sứ mà Thiên Chúa đã trao phó cho ông.

Quả thực, Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ của mình 'Đây là Chiên Thiên Chúa' (Ga 1,36) để danh Người được tỏa sáng. Khi dân chúng nghĩ rằng Gioan chính là Đấng Messia mà họ trông đợi, Gioan từ chối và khẳng định 'Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người' (Mc 1,7). Biết dân chúng càng ngày càng tuôn đến với Chúa Giêsu, thay vì buồn tủi, trái lại Gioan trở nên

vui mừng 'Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hơn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó cũng là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn' (Ga 3,29). Cuối cùng, lời chứng của Gioan rất khiêm tốn nhưng đầy can đảm khi chấp nhận thân phận của một ngôn sứ 'Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi' (Ga 3,30). Chứng nhân của Gioan về Đức Giêsu được diễn tả bằng lời nói và hành động.

Hành trình chứng nhân của Gioan cũng là sứ vụ ngôn sứ của mỗi chúng ta sau khi lãnh nhận phép Rửa. Vai trò ngôn sứ đòi hỏi chúng ta luôn canh tân việc hiểu biết Đức Kitô. Chúng ta chỉ thấy Thiên Chúa bằng con mắt đức tin, nhưng việc hiểu biết về Thiên Chúa bằng Kinh Thánh là điều có thể. Tin mừng hằng ngày sẽ giúp chúng ta đào sâu về con người Giêsu. Gioan đã giới thiệu cách chân thật về Đức Giêsu với kinh nghiệm bản thân 'Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian'. Còn chúng ta, chúng ta sẽ nói như thế nào về Đức Giêsu cho anh chị em chúng ta?



CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM A (Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13,17; Mt 4,12-23)

Chúa nhật 22.01.2023

KHỞI ĐẦU SỨ VỤ

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Đối với người Do Thái, Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ của niềm hy vọng, vì họ tin rằng ông được Thiên Chúa sai đến để cứu độ dân Người. Tuy nhiên, niềm hy vọng của dân Do Thái thật mong manh vì sứ vụ của Gioan kết thúc quá sớm. Nghe tin Gioan bị bắt, Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa.

Nếu đọc kỹ đoạn Tin mừng hôm nay, độc giả sẽ thấy, khởi đầu sứ vụ, Chúa Giêsu có sự chọn lựa rất lạ lùng, khác với người ta trong vai trò ngôn sứ. Thông thường, để loan báo Tin mừng, người ta sẽ chọn những vùng đất thuận tiện về nhân sự và tôn giáo. Trái lại, Chúa Giêsu lại chọn Galilê, vùng dân ngoại. Để tuyển chọn các môn sinh, Chúa Giêsu không lựa những người học thức uyên bác mà chọn những người rất đỗi tầm thường. Đây là hai điểm nổi bật của Chúa Giêsu khi bắt đầu công việc rao giảng.

Trước tiên, độc giả sẽ ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu lại từ chối rao giảng tại Giêrusalem. Với Gioan Tẩy Giả, Giêrusalem và



Giudêa là nơi ông rao giảng đầu tiên, quy tụ mọi người, kêu gọi họ ăn năn sám hối và lãnh nhận phép rửa. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại chọn vùng dân ngoại để loan báo triều đại nước Thiên Chúa. Một sự đối nghịch hợp lý chăng? Theo cái nhìn của Chúa Giêsu, Giudêa và Giêrusalem là vùng đất toàn tòng. Nhưng người dân ở đây lại kiêu căng và tự cho mình hiểu biết về giáo lý của Thiên Chúa, chẳng hạn các luật sĩ, thượng tế, và biệt phái. Như thế, họ chẳng những không đón nhận giáo lý của Chúa Giêsu, mà họ còn tìm cách chống đối và thử thách Người.

Galilê, một vùng quê nghèo khó và là nơi tập hợp mọi chủng tộc và di dân. Mặt khác, Galilê vốn

bị người dân vùng Giuđêa khinh miệt và kỳ thị. Họ coi dân vùng Galilê là vùng ngoại bang, bị loại trừ. Thế nhưng, với ơn cứu độ phổ quát, Chúa Giêsu đã ra đi và đến với người dân vùng Galilê để nói cho họ biết triều đại nước Thiên Chúa. Điều đó cho thấy Chúa Giêsu làm một cuộc cách mạng đả phá sự phân biệt chia rẽ. Ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho mọi người trên thế giới, không đóng khung trong một vùng đất, và càng không phân biệt giai cấp cũng như chủng tộc. Đó cũng là đường hướng của Giáo hội hôm nay, hãy ra đi loan báo Tin mừng đến các vùng sâu vùng xa, và đến với những người bị bỏ quên. Còn bạn và tôi, chúng ta sẽ chọn giải pháp nào ?

Việc lựa chọn các tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu cũng khiến độc giả không khỏi ngạc nhiên. Tại sao Chúa Giêsu không chọn các tông đồ ngay trong đền thờ hay ở các thành phố và đô thị ? Tại sao Chúa Giêsu không chọn những người trí thức uyên thâm, mà lại chọn những ngư phủ chân chất và đơn sơ. Phương pháp sư phạm của Chúa Giêsu rất tinh tường và kinh nghiệm. Sứ vụ loan báo Tin mừng đòi hỏi những

người dám xả thân, mạo hiểm, và từ bỏ tất cả để theo Đức Kitô. Hình ảnh các ngư phủ đang bận rộn với công việc cho thấy tấm lòng của những con người sẵn sàng lên đường để truyền giáo, mở rộng trái tim đến với tha nhân, và hy sinh quên mình vì danh Đức Kitô. Phần chúng ta, khi được mời gọi, chúng ta có dám mạnh mẽ để trở nên giống như bốn môn đệ đầu tiên không?

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu để lại cho chúng ta một nét đẹp của người truyền giáo 'Ra đi và đến với dân ngoại'. Cái nhìn mới mẻ của Chúa Giêsu là một kinh nghiệm đáng trân quý trong sứ vụ loan báo Tin mừng. Nếu Gioan Tẩy Giả chỉ rao giảng bên hoang địa và làm phép rửa bên bờ sông Giođan, thì Chúa Giêsu rảo quanh khắp các làng mạc, rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm những con chiên bị bỏ rơi. Nếu Gioan Tẩy Giả chỉ dừng chân tại các vùng đất quen biết, thì Chúa Giêsu dám xả thân và tiên phong đến với vùng đất dân ngoại để tìm kiếm những con chiên lạc nhà Israel. Còn bạn và tôi, sứ vụ rao giảng của chúng ta ở vùng đất nào?





CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM A (Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12)

Chúa nhật 29.01.2023

HẠNH PHÚC

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Sống ở đời, ai cũng khao khát đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc được hiểu theo hai nghĩa, vật chất lẫn tinh thần. Thánh Âu-tinh nói 'Mọi người đều muốn sống hạnh phúc. Chẳng ai phủ nhận điều này, mặc dù họ không nói ra'. Thế nhưng, làm thế nào để có hạnh phúc đích thực. Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta đi tìm chân lý của hạnh phúc, cả đời này lẫn đời sau.

Thói đời, quan niệm hạnh phúc của con người thường nghiêng về đời sống vật chất hơn là đời sống tinh thần. Làm thế nào để giàu có hoặc lắm tiền nhiều của. Làm sao để có một công việc không những ổn định mà còn dư giả để nuôi gia đình. Con cái trong gia đình không chỉ ngoan hiền mà còn giỏi giang hơn người khác. Đó là điều tự nhiên của con người. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1718 nói rằng: 'Khát vọng tự nhiên của con người là muốn được hạnh phúc. Khát vọng này bắt



nguồn từ Thiên Chúa. Người đã đặt nó trong tâm hồn con người để lôi kéo họ đến với Người, Đấng duy nhất có thể thỏa mãn khát vọng này'. Do vậy, nếu hạnh phúc quy hướng về Thiên Chúa thì là hạnh phúc đích thực. Ngược lại, nếu hạnh phúc đó khiến người ta rời xa Thiên Chúa thì đó là hạnh phúc giả tạo.

Quan niệm về hạnh phúc của Thiên Chúa hoàn toàn khác với suy nghĩ của con người. Thoạt nghe tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu giảng dạy cho dân chúng, độc giả khó có thể chấp nhận. Thế nhưng, nếu chúng ta biết nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể nghiệm ra giá trị đích thực của hạnh phúc.

Theo Chúa Giêsu, người sống khó nghèo trong tâm hồn là người luôn biết đón nhận hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn, từ bỏ và siêu thoát bên trong đối với của cải, vật chất, khước từ chính mình để phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng từ bỏ tất cả để đến với thế gian trong thân phận con người như chúng ta. Hiền lành là can đảm chịu đựng những xúc phạm của tha nhân trong tinh thần khiêm nhường và tha thứ. Chúa Giêsu giống như con chiên hiền lành bị đem đi giết. Thương xót và tha thứ là tỏ lòng từ bi và giúp đỡ người khác trong lúc thiếu thốn. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Nếu các người tha thứ cho những ai điều họ xúc phạm, thì Cha các người ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các người như vậy” (Mt 6,14-15). Trên thập giá, Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta bằng cách tha thứ cho những kẻ đã hãm hại đến Người. Cũng thế, người hạnh phúc đích thực luôn có một tâm hồn trong sạch, ngay thẳng trong lời nói và hành động, sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, không

tính toán tư lợi hay đạo đức giả tạo.

Quan niệm hạnh phúc của Chúa Giêsu thật cao đẹp và bền vững. Dựa trên tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, tám mối phúc là những con đường khai mở cho chúng ta vào Nước Trời, hướng chúng ta theo gương Chúa Giêsu. Tuy nhiên, đó không phải là tám con đường khác nhau, nhưng là tám bức tranh chụp từ những góc cạnh khác nhau của cùng một con người. Đó chính là Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành.

Tóm lại, tám mối phúc là bản hiến chương Nước Trời, là những điều trọng tâm cốt yếu trong lời giảng của Chúa Giêsu. Khi công bố tám mối phúc, Chúa Giêsu nhắc lại những lời Thiên Chúa hứa với dân Israel từ thời Apraham. Sống tinh thần tám mối phúc là đặt hoàn toàn niềm tin vào Chúa Giêsu, phó thác và tin cậy nơi Ngài: người nghèo khổ trông cậy vào Chúa, kẻ đau buồn tìm sự ủi an, người tội lỗi xin ơn tha thứ, kẻ ốm đau xin được chữa lành, và người bị bách hại xin ơn công chính.



MẮM MÃO NÓI CHUYỆN MÈO TRONG DÂN GIAN

I/ NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA LOÀI MÈO

Một mùa Xuân lại về. Nhân gian đón chào Năm Mới với biết bao náo nức trông chờ. Tết Nguyên đán năm 2023 mang danh Quý Mão, cảm tình con mèo. Trong khi đó, người Trung Hoa cùng thời điểm ăn tết, mừng Xuân như Việt Nam, nhưng lại lấy biểu tượng con thỏ cho năm nay.



Nhưng suy cho cùng, gọi năm con mèo thì đúng hơn vì

Vinh Sơn Vũ Đình Đường

con mèo và con cọp có họ với nhau. Năm trước con cọp, nay bàn giao cho con mèo nghe hợp lý hơn là bàn giao cho con thỏ. Con mèo rất giống con cọp về hình dáng: Đầu tròn, vành tai cử động được, có răng cửa và răng nanh, móng chân có vuốt nhọn, có vú và là giống ăn thịt sống. Ngoài ra, sử sách còn ghi lại giai thoại kể rằng: Con mèo là thầy dạy võ cho con cọp. Nó dạy cọp các miếng võ, trù thế leo cây không dạy. Vì mèo còn để phòng thân. Bởi vậy khi bắt bình, cọp đuổi mà mèo chạy leo lên cây, là cọp đành chịu thua.

Theo sách vở, mèo có nhiều loại, nhưng từ khi mèo từ già núi rừng về sống với người thì trở nên hiền lành, dễ thương lại còn giúp ích canh giữ kho lẫm, lương thực, lúa gạo; không để lũ chuột phá phách, nên nhà nào cũng nuôi một hai con mèo cho vui cửa vui nhà, mà không tốn kém bao nhiêu! Mèo mua hoặc xin về nuôi thì tốt. Mèo tự nhiên mà đến thì không hay. Vì

gia chủ kiêng mèo lạ, qua câu “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Chắc vì tiếng kêu “meo” của nó nghe tựa tựa như “nghèo” chẳng? Nên nhiều nhà kiêng kỵ, sợ mang sự khó khăn cho gia chủ.

Giống mèo sống gần gũi với người và được gọi tên tùy theo bộ lông của nó. Màu đen là mèo mun. Khi lông màu tro gọi mèo mướp. Có 2 màu là mèo nhị thể và 3 màu thì kêu mèo tam thể. Tuy khác tên gọi, nhưng con mèo có chung những đặc điểm như sau:

- Mèo con sinh ra ở chung với mèo mẹ. Khi đủ 6 tháng thì được mèo mẹ liếm lông để thay lông cho con. Khi mèo lớn lên, thì mỗi năm thay lông một lần.

- Mèo có bộ ria từ 25 đến 30 sợi. Đây là những cọng “ra đa” giúp mèo tránh được các vật cản khi di chuyển ban đêm, không sợ va đập vào giường tủ, bàn ghế. Mèo cũng dùng bộ ria này để nói chuyện với nhau.

- Màu sắc mắt mèo có nhiều màu như: xanh, nâu, vàng. Tròng mắt còn lạ hơn. Ban ngày hay trong vùng ánh sáng thì tròng mắt thu lại chỉ còn một lần. Nhưng khi vào bóng

tối thì nở ra và sáng chói. Giúp cho mèo thấy được rõ trong đêm.

- Mèo có bộ móng hơi quắp lại và rất bén nhọn, khiến cho nó bám và leo cây rất dễ dàng nhanh gọn.

- Giống mèo thích ăn thịt chuột. Và khi ăn xong, nó biết tự chùi mép.

II/ TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA ĐỀ CẬP ĐẾN MÈO



Về mặt tín ngưỡng tôn giáo, hình ảnh con mèo cũng là con vật được nhắc nhở tới qua các thời đại, ở nhiều địa phương trải dài theo năm tháng, như: Người Ai cập cổ thờ phượng mèo và tin rằng mèo

mang lại điềm lành cho gia đình. Bastt, nữ thần của gia đình, được miêu tả hình dáng như con mèo, hay một người phụ nữ có đầu mèo. Mèo được thần thánh hóa và bất cứ ai gây hại đến chúng đều bị kết án tử hình. Các gia đình Ai Cập cổ khi mèo chết, họ thương tiếc bằng cách cạo lông mày của mình. Cơ thể của mèo sẽ được ướp với một mặt nạ chạm trổ bằng gỗ. Xác ướp của mèo con sẽ được đặt chung với gia đình mèo của nó hoặc trong nghĩa trang mèo.

Sách kinh Koran của Hồi giáo cũng nói nhiều về mèo. Chẳng hạn như chuyện Tiên tri Mahômét phải cắt tay áo của chiếc áo choàng để khỏi đánh thức con mèo Muzza mà ông thương mến đang ngủ trên đó. Bạn có thể gặp con mèo ung dung đi lại trong đền thờ Hồi giáo vì các tín đồ đạo này cho mèo là con vật sạch. Trái lại, chó bị coi là con vật dơ bẩn, không được bén mảng đến khu vực đền thờ.

Trong Kinh Thánh, Cựu Ước cũng đề cập tới con mèo nơi sách Tiên tri Isaia: “...Ở đó, mèo rừng làm ổ và cú vọ ở đây...” (Is 3,21), và “...Ở đó, mèo

hoang sống với chó rừng, dê núi tìm nhau kéo đến ở.” (Is 34,14). Ngôn sứ Barúc cũng nói đến nữa: “... Người ta thấy bay lượn nào dơi, nào nhạn và các thứ chim khác, lại có cả mèo (Br 6,20). Riêng Do Thái giáo lại cấm ăn thịt mèo vì cho là loài vật dơ bẩn.

Theo cuốn *Tục ngữ Phong giao* của tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và *Từ điển Thành ngữ Ca dao* của Viện Ngôn ngữ học 1994, các câu sau đây liên quan đến mèo, đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các bài viết, vì nó sống rất gần với dân ta qua những Thành ngữ, Ca dao hoặc Tục ngữ để ví von, so sánh hay ám chỉ sự việc tính cách của con người qua hình tượng mèo. Điển hình như “Mèo già hóa cáo” - “Ăn như mèo người” - “Khỉ vẫn hoàn khỉ, Mèo vẫn hoàn mèo” - “Mèo cào không sẻ vạch vôi” - “Mèo mù vớ được cá rán” - “Mèo uống nước bể, chẳng bao giờ cạn” - “Mèo nhỏ bắt chuột con” - “Mèo vật đồng rơm” - “Mèo nào cắn Miu nào” - “Mèo hay ỉa bết” - “Mèo già lại thua gan chuột nhắt” - “Cãi nhau như chó với mèo”...



Hay những câu: “Mèo khen mèo dài đuôi / Chuột khen chuột nhỏ dễ chui dễ trèo” - “Mèo lành ai nữ cắt tai / Gái kia chồng rầy khoe tài chi em” - “Mèo hoang lại gặp chó hoang / Anh đi ăn trộm gặp nàng bứt khoai” - “Mèo lành ở mả bao giờ / của yêu ai có bày ra ở ngoài” - “Mèo tha miếng thịt xôn xao / Kẽnh tha con lợn nào thì thấy chi” - “Nói như rồng leo, làm như mèo mửa” - “Con mèo con mèo con meo / muốn ăn thịt chuột phải leo xà nhà” ...

Riêng trong tác phẩm *Truyện Kiều* lừng danh gồm 3.254 câu thơ, của đại thi hào Nguyễn Du (1766 - 1820)

nhưng ông chỉ nói về mèo có một lần duy nhất qua câu “*Ra tuồng mèo mả gà đồng*” (câu 1731). Nói về hạng người có cuộc sống thiếu đứng đắn, không đàng hoàng, lang thang ngoài mả, ngoài đồng, ý nói quân vô lại.

III/ GIỐNG MÈO QUA CHUYỆN ĐÓ ĐÂY VỚI MÙA XUÂN

Trên thế giới, các nhà khoa học cho biết có đến 28 giống mèo khác nhau. Nhưng chung quy, người ta thường xếp và gọi chung như mèo nhà, mèo hoang, mèo núi, mèo rừng... sống rải rác khắp nơi. Có những con mèo nuôi làm thú cưng có thức ăn riêng được chế biến sẵn, đau ốm có bệnh viện theo dõi chữa trị. Trái lại, nhiều nơi trên thế giới có thói quen giết mèo ăn thịt. Mặc dầu trong hầu hết các nền văn hóa việc ăn thịt mèo là điều cấm kỵ và bị nhiều tôn giáo, trong đó có Do Thái giáo và Hồi giáo lên án, vì mèo là loài ăn thịt sống. Nhưng ngày nay ở các khu vực này, mèo vẫn được bán ngoài chợ để giết thịt. Còn tại Thụy Điển, thịt mèo là thứ khá phổ biến ở những vùng nông thôn, với món ăn cổ

truyền tại các nông trại, khi nấu thịt mèo với vài nhánh cây Thì là. Món thịt mèo hầm và mèo xúc xích cũng được thấy tiêu thụ tại vùng Basque thuộc Tây Ban Nha. Còn ở xứ Cameroon bên Phi Châu, hằng năm có tổ chức buổi lễ đặc biệt chỉ duy nhất với món thịt mèo, mà người tham dự tin rằng sẽ nhận được nhiều điều may mắn.

Ở Việt Nam, trước đây người ta bảo ăn thịt mèo “xui xẻo” lắm. Nhưng hiện nay, thịt mèo được xếp vào loại đặc sản với những tiệm ăn “Tiểu Hồ quán” - “A Dây Rồi” xuất hiện khắp cả ba miền Bắc, Nam, Trung, hầu cung phụng cho quý ông ư nhậ nhệ ham của lạ. Thậm chí, thịt mèo trong nước không đủ đáp ứng thị trường. Các thương lái phải lặn lội sang Campuchia và Lào quốc truy lùng, mua mèo vượt biên mang về, cung cấp cho các quán nhậu. Sau đó còn xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái.

Quý vị nuôi mèo cần lưu ý là giống mèo chẳng hề rờ đến

các thức ăn mới lấy từ tủ lạnh ra. Hầu hết mèo đều chê loại thực phẩm đông lạnh này. Chỉ vì nó rất sợ nước lạnh và khí hậu mưa rét. Ở vùng nông thôn Việt Nam, ban đêm thường thấy mèo vào nằm ở ổ rơm hay vùi mình khoanh tròn trong đống tro bếp cho ấm. Nên thức dậy mặt mũi mèo lợ lem là vậy.

Nói về miu, kể chuyện mèo không hề cạn. Tản mạn về Mão chẳng bao giờ hết. Nhưng tựu chung với biểu tượng con mèo mang dáng điệu nhanh nhẹn khôn khéo, nhưng lại dịu dàng, nhàn hạ và hiền hậu thì mèo đã được nhiều người yêu mến.

Hòa cùng không khí tết Quý Mão với mùa Xuân ấm áp đang về chung quanh ta. Xin kính chúc quý độc giả cùng quý Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam một năm mới an khang trường thọ, mọi sự tốt lành, để góp sức chung vui cùng tở Nội san “Lửa Mến” thân thương ngày một thăng tiến.

*Hoa Thịnh Đốn, đầu Xuân
Quý Mão 2023*



NGƯỜI ĐÁNH MẮT TRÁI TIM

Song Huỳnh

Ánh đèn khu tượng đài rực sáng, soi rõ hai bóng người đang kề bên nhau như đôi bạn già thân thiết đang tâm sự. Làn sương đêm lã lã đang bắt đầu len qua từng khóm lá mang theo hơi lạnh của đất trời.

- Gia đình ông hiện nay đang ở đâu? Có gần đây không?

- Thưa cha! Ý cha muốn biết gia đình của cha mẹ con hay gia đình của riêng con?

- Nếu được, hãy nói tất cả về họ.

Không gian chợt thình lạng, ông ngời mắt nhìn lên bầu trời cao đen thẳm như cố tìm một cái gì đó đang lẫn trốn trong chốn xa xăm.

- Thưa cha! Giờ đây con là kẻ vô gia đình, hay đúng hơn con không còn gia đình nào nữa. Cha mẹ, anh em, vợ con... những người thân thiết nhất đã từng yêu thương con và con cũng đã từng rất yêu thương họ. Họ đã từ bỏ con! Mà không! Nói đúng hơn, chính con đã từ bỏ họ. Con đã tự chọn đi một

con đường độc đạo của riêng mình mà chẳng cần quan tâm đến sự hiện diện của họ. Một con đường đầy hào quang của danh vọng, tiền tài, của cái phù hoa mà con nghĩ đó là tuyệt đỉnh của hạnh phúc dành riêng cho mình, nên đâu cần có họ bên đường.

Giọng ông chợt nghẹn ngào, âm thanh như chùng lại, mái đầu bạc như đang rũ dần xuống che đôi dòng lệ rưng rưng nơi khóe mắt.

- Nhưng con đã làm, con chỉ



tìm được một thứ hạnh phúc phù du, ích kỷ. Danh vị, bạc tiền không mang lại hương vị tha thiết nồng nàn của mái ấm gia đình; của cái, vinh hoa không đọng lại dư vị ngọt ngào, tình yêu sẻ chia của những người

thực sự biết yêu thương nhau. Con chỉ tìm thấy sự giả tạo, lợi dụng, sẵn sàng chà đạp nhau của những con người vị kỷ với những trái tim lạnh lùng, băng giá - Ông chợt mỉm cười một mình trong trầm lặng - Con đã dày công xây dựng một công trình quy mô trên cát, một lâu đài hạnh phúc ảo tưởng trên bọt xà phòng. Đôi bàn tay của ông đang nắm chặt tay của cha sở chợt run lên, xiết chặt.

- Ông hãy bình tĩnh! Đừng xúc động quá!

Đáp lại sự lo âu của vị linh mục là một cái nhìn đau đớn, một giọng nói run rẩy, khắc khoải:

- Cha có còn đủ sức nghe kể chuyện đời con nữa không?

- Ông cứ nói tiếp đi! Tôi đang lắng nghe đây!

Một thoáng lặng im, mái đầu bạc chìm qua bờ vai như đang tìm về dĩ vãng. Khi sự xúc động đã dần chìm xuống. Giọng ông chợt vang lên rành rọt:

- Thưa cha! Thực ra trước đây con đã từng có một gia đình, một gia đình đúng nghĩa, hiện diện nơi thành phố này. Nàng là một người bạn cùng

lớp và là con út của một gia đình thương nhân giàu có. Cảm phục ý chí vượt khó, học hành chăm chỉ và có tinh thần tiến thủ tự lập của con, nên đem lòng yêu thương. Tình yêu ngày càng sâu đậm và tiến xa dần đến ngưỡng hôn nhân. Gia đình nàng cũng thực sự yêu thương con và đồng ý tác hợp duyên lành cho chúng con, với điều kiện chờ lúc cả hai ra trường hãy chính thức báo cho cha mẹ đến gặp gỡ để định việc cưới xin.

Đôi mắt ông chợt mơ màng nhìn vào bóng đêm, chìm mình vào cuốn phim ký ức như đang dần chiếu tỏ - Ông đã được chấp nhận - cửa sổ cuộc đời ông dần được mở rộng, nhưng thay vì sung sướng, mừng vui, ông đã đau khổ biết bao đêm ngày: đi đôi với hạnh phúc vì sắp có trong tay người mình yêu dấu và một tương lai rạng rỡ là nỗi đau đớn dần vật, khi thấy rằng gia đình mình sao cân xứng được với một gia đình quá giàu có nơi thành phố cao sang này. Rồi đính hôn, lễ vật, cưới xin, tất cả cần phải có nhiều tiền, mà đây lại là cái khiếm khuyết quan trọng và to lớn nhất mà gia đình ông mắc

phải - Gia đình ông phải chạy vạy lo liệu sao đây? Ngày ra trường sắp đến, nỗi lo mất nàng vì ông biết rằng không thể nào đạt được điều kiện hôn nhân của gia đình nàng đặt ra. Ông dẫn đo cân nhắc sau bao đêm thức trắng để rồi thật cay đắng cho sự chọn lựa - Choáng ngợp trước sự giàu sang, phú quý của gia đình nhà vợ tương lai, nhìn lại sự nghèo nàn, khổ khó của gia đình nơi quê nhà - lần đầu tiên ông đã gây nên một tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời bằng việc từ bỏ gia đình, từ bỏ cha mẹ, anh em. Ông đã cho người yêu và gia đình biết mình chỉ là đứa con mồ côi từ thuở nhỏ, không họ hàng thân thích, không anh em ruột thịt, tự lực vươn lên nơi quê hương miền Trung nghèo khó và quyết tâm xây dựng sự nghiệp để lập thân nơi chốn thành phố năng động này. Câu chuyện hư cấu về cuộc đời ông đã gây nên sự xúc động lớn lao nơi gia đình người yêu và đáp lại với niềm cảm phục là những vật dụng, tiền bạc, quần áo, xe cộ đắt tiền được mang đến để bù đắp những thiệt thòi, vất vả thuở hàn vi của chàng

thanh niên côی cút, biết vượt khó vươn lên.



Ngày tốt nghiệp cũng là ngày cưới, ông hạnh phúc đến với người yêu bằng thành quả của một kẻ chinh phục, và ngất ngây say men chiến thắng cho những toan tính ban đầu đạt được thành công. Sau ngày cưới, ông được gia đình nhà vợ tin tưởng giao cho các cơ sở kinh doanh truyền thống của gia đình. Bây giờ cuộc đời ông đã đổi khác - mỗi sáng thức giấc, không còn phải cuống cuồng tất bật với nỗi lo tìm việc, vất vả tìm kiếm miếng ăn; mỗi tháng không còn phải âu lo chờ đợi từng tháng lương còm, đếm tí mĩ từng tờ tiền nhàu nát, mà nhất là giờ đây khi phải mua sắm một món đồ hay ghé một quán ăn, ông không còn phải tính toán, so đo chi li đến từng đồng xu lẻ. Ước vọng có được nhiều tiền của ông trong

những giấc mơ ngày xưa giờ đã trở thành hiện thực - Mỗi tối trước giờ đi ngủ, ông hạnh phúc vuốt ve từng bó tiền mới cứng và hơn hết, lần đầu tiên được nâng niu những thỏi vàng óng ánh mà trong các giấc mơ trước đây ông không hề hình dung ra được.

Thương thay cho niềm kỳ vọng của gia đình ông. Họ đã trông đợi và ngày càng tuyệt vọng, lo âu vì sự liên lạc của người con nơi chốn phồn hoa theo năm tháng ngày càng xa dần. Họ lo sợ những khó khăn, nguy hiểm đầy dẫy, với cuộc sống khắc nghiệt nơi thành phố sẽ đe dọa đến người con yếu đuối, mỏng dòn của mình - liệu ông có đủ sức vượt qua - Đường thì xa, mà nhà thì quá khó, biết tìm con nơi nào mà tiền bạc thì có đâu.

Ngày gia đình đón nhận được tin ông cũng là ngày đón nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Vui vì ông đã thành tài nơi đất khách, có công ăn việc làm và cũng vừa cưới được vợ xong. Đi kèm với lá thư báo tin là một

phong bì chứa đầy tiền mới cứng, đền bù những hy sinh gian khó mà thời gian qua gia đình đã chịu lo lắng cho ông. Còn nỗi buồn là kể từ nay mọi người trong gia đình đừng liên lạc, tìm kiếm ông nữa, vì ông không muốn gia đình vợ ông biết được nguồn gốc của ông xuất thân từ một gia đình quá nghèo của một miền quê quá khó - Biết được, họ có thể coi thường, khinh bỉ ông, đôi khi sẽ dẫn đến mất niềm tin, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và cả tương lai của ông. - "...Đừng liên lạc với con nữa, nếu có điều kiện, con sẽ tìm cách gửi tiền về giúp...".

Dấu chấm hết cho niềm hy vọng duy nhất giúp đổi đời của gia đình, đã được ông đóng lại. Cha mẹ ông đau đớn, khổ sở vô cùng - không phải vì không được ông đáp đền, để hãnh diện với làng với xóm, mà chính vì họ đã biết rằng, kể từ bây giờ, họ đã chính thức vĩnh viễn mất đi một đứa con mà họ đã từng tin yêu và kỳ vọng.

(Còn tiếp)



TÌNH NGOÀI LUỒNG

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

*“Hạnh phúc thay ai kính sợ Chúa,
hằng bước theo đường lối của Người”.*

(Tv 127,1)



Người ta thường hay đàm tiếu: *“Mèo hàng xóm, có con nào chê mõ đâu, may ra chỉ có mèo thiến!”*. Ông bà mình cũng nói: *“Văng chủ nhà, gà vọc niêu tôm”* là thế đó!

Chắc anh chị đã nghe nói về thói trăng hoa của ông cựu Tổng thống Bill Clinton rồi chứ? Đúng là *“Khôn ba năm, dại một giờ”*! Quả thật là như vậy, ba mươi năm ẩn nấp ở

Canada để trốn quân dịch, rồi may mắn biết thổi kèn saxophone, chằng mấy chốc leo lên ngai vàng của Hiệp Chúng Quốc. Thế mà, chỉ vì bóng sắc của nàng Monica Lewinski, mà suýt nữa ngài Tổng thống bị Quốc Hội tra vấn, đòi truất phế khỏi ngai vàng Washington.

Không biết Lewinski liếc nhìn Bill Clinton bao nhiêu lần,

mà danh tiếng của ngài Tổng thống liếng xiếng lao đao. Cũng may là bà Thượng Nghị sĩ Hillary Clinton chịu khó “ngậm đắng nuốt cay” không nói chi, cho nên thành quách của họ Clinton chưa suy tàn, và cũng hên là Hiệp Chúng Quốc chưa sụp đổ bởi cái liếc nhìn của người đẹp Lewinski.

Cái thời của vua Solomon và Tần Thủy Hoàng với ngàn vạn cung phi mỹ nữ đã qua rồi! Bây giờ đang là thời của “*Một vợ một chồng*”, chớ có đại dột chấm mút như ông Clinton mà khốn đốn có ngày!

Anh chị thân mến!

Những “*Mối tình ngoài luồng*” thật không nên có, sớm muộn gì cũng làm tiêu tan hạnh phúc gia đình. Chúa Giêsu đã phán: “*Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi*” (Mt 5,28). Vì thế, xin chia sẻ mấy gợi ý sau đây:

1. Thổ lộ bức xúc

Nếu ai có ý định ngoại tình, hãy thổ lộ những bức xúc của mình với người bạn đời, và

phải thật lòng với nhau. Nếu không thể giải quyết rốt ráo những vướng mắc trong lòng, thì hãy tìm sự trợ giúp từ các nhà tư vấn. Sau đó, tìm cách khắc phục những bất mãn trong lòng bạn đời. Để khắc phục, hãy nhớ lại những lý do cao đẹp khiến hai người đi đến kết hôn. Hãy để hình ảnh gia đình trên bàn làm việc của mình trong công sở. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng hẹn cùng ăn trưa, để có dịp trò chuyện với nhau, cũng là để không ai cảm thấy bị bỏ quên.

2. Hâm nóng tình yêu

Thông thường, mối quan hệ ngoài hôn nhân xuất hiện khi mình cảm thấy bị đánh giá thấp. Hoặc có cảm giác người bạn đời không còn tôn trọng mình như trước. Vợ chồng không còn khát khao về nhau như lúc còn hẹn hò. Đây là một chuyển biến tự nhiên trong mọi mối quan hệ. Hãy thổ lộ với bạn đời và tìm cách hâm nóng tình yêu. Hãy dành thời gian cuối tuần cho nhau, cùng nhau đi du lịch; hãy tạo sự lãng mạn để khám phá những chân trời mới.

Tổng thống Hoa Kỳ, ông Benjamin Franklin đã nói: “*Nơi nào Hôn Nhân mà không có tình yêu thì người ta sẽ đi tìm tình yêu ở ngoài Hôn Nhân*”. Vậy, anh chị hãy nuôi dưỡng và bảo vệ tình yêu của mình, để tránh chuyện không nên có.

3. Rạch ròi các mối quan hệ

Nếu anh chị có cảm giác bị ai đó hớp hồn, hãy cho họ biết: anh chị chỉ muốn duy trì mối quan hệ trong công việc hay bạn bè với họ mà thôi, ngoài ra không còn gì khác.

Hãy nhớ rằng: Những mối quan hệ ngoài hôn nhân thường không chỉ liên quan đến người thứ ba, mà còn là dấu hiệu cảnh báo về một vấn đề khác đang luẩn quẩn đâu đây trong hôn nhân của anh chị. Đó là kẻ giết người thầm lặng. Hãy sớm tìm ra nó.

Anh chị thân mến!

Tình yêu có thể đến do một sự tình cờ nhưng hạnh phúc gia đình không thể ngẫu nhiên mà có. Nó phải được vun đắp, xây dựng một cách có ý thức,

có kế hoạch trên cơ sở những cái có thực. Nó gắn bó hai con người không chỉ bằng tình yêu mà còn bởi trách nhiệm gia đình. Đó là con cái, tài sản và sự nghiệp; là bốn phận với cha mẹ, anh em và họ hàng...

Lòng thanh sạch đem lại sự thủy chung và hạnh phúc cho gia đình. Nếu anh chị luôn biết yêu thương và chung thủy với nhau đến giây phút cuối cuộc đời, thì chính Chúa sẽ là nguồn hạnh phúc và bình an cho anh chị trên nơi vĩnh phúc.

Thánh Phaolô dạy: “*Thân xác con người không phải để gian dâm nhưng để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác*” (1 Cr 6,13). Hãy tuân giữ Lời Chúa, đó là chìa khóa mở cửa hạnh phúc. Tác giả Thánh Vịnh đã viết: “*Hạnh phúc thay ai kính sợ Chúa, hằng bước theo đường lối của Người*” (Tv 127,1). Cầu chúc anh chị luôn biết kính sợ Chúa và tuân giữ luật pháp của Người, để hạnh phúc và bình an sẽ luôn ở trong gia đình anh chị, hôm nay và mãi mãi.

CHÚA TỎ MÌNH

Phaolô Trang Lập Quang
Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt

Xuân lại về. Mùa Xuân là mùa của lộc non cỏ biếc, là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở đang căng tràn sức sống. Năm mới, ai cũng hy vọng là khởi đầu của sự ấm no và thăng tiến về mọi mặt. Người ta trang hoàng lại nhà cửa rồi chuẩn bị đồ ăn thức uống thật dồi dào để cầu mong sự may mắn phát tài được kéo dài suốt cả năm. Trong lúc mọi người đón xuân trong niềm hân hoan vui sướng với thức ăn tràn trề, thì những đứa trẻ mồ côi chỉ ao ước có được một chút đồ ăn thừa cho qua cơn đói khát! Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, vì trong ba ngày này chợ búa đã tạm ngưng, còn hàng quán lại mở cửa rất ít nên chúng chẳng biết tìm đâu ra cái ăn.

Quy mới lên chín, nó mồ côi từ tấm bé nên lần mò vào chợ kiếm ăn. Còn bé Lam vừa lên năm, không biết ai đó đã vứt nó vào góc chợ như vứt một con chó nhỏ vào bãi rác và nó cũng không nhớ rõ ba mẹ nó là ai. Hai đứa gặp nhau trong chợ rồi dắt nhau đi nhặt những gì còn có thể

ăn được hoặc là vào các quán bún quán phở để húp những tô còn thừa. Cuộc sống của chúng chẳng thật khó khăn, nhưng vào những năm mới giải phóng, cuộc sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên thái độ của mọi người đối với hai đứa trẻ gần như “sống chết mặc bay”.

Đứng trước cổng chợ, Quy cùng bé Lam nhìn từng tốp người, có tốp ba, bốn có tốp năm, bảy với vẻ mặt vui tươi hơn hở. Có lẽ họ đang chơi xuân hay đi chúc tết nhau, nhất là những em bé xúng xính trong bộ áo quần mới với niềm hân hoan rạng rỡ, trông họ thật no đầy hạnh phúc. Bỗng nhiên bé Lam ép sát người vào Quy rồi meo máo.

- Em đói!

Quy chẳng hơn gì con bé, nó cũng thấy bụng đói cồn cào nhưng cũng cố gắng dỗ dành con bé.

- Mình ra ngoài phố chắc kiếm được chút gì ăn.

Hai đứa dắt nhau đi hết dãy phố này rồi đến dãy phố khác, nhưng nhiều nhà đã đóng cửa, còn hàng quán thì thừa thớt, chủ yếu là hàng bán đồ chơi trẻ em, vì nhà nào cũng chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết trong ba ngày tết, nên những hàng ăn uống chẳng đại gì mở cửa.

Càng đi càng thấy đói, con bé cảm thấy mệt lả với dáng vẻ bơ phờ rồi ngồi bệt xuống không muốn đi nữa. Hai mắt nó lơ lơ và trong đôi mắt ấy như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Quy cũng ngồi xuống, nó không biết phải dỗ dành con bé như thế nào vì đi khắp mọi dãy phố mà hai đứa vẫn chưa kiếm được cái ăn.

Nhìn sang bên kia đường, cả dãy phố này chỉ mỗi một lò thịt quay đang mở cửa làm con bé cứ dán chặt cặp mắt vào những miếng thịt heo vàng ươm được treo lủng lẳng bên quầy hàng. Trong ánh mắt con bé có chút u buồn và một chút gì như ao ước như thèm khát. Nó cũng biết những ao ước đó chỉ là ao ước trong vô vọng, vì những ngày chưa phải là tết, khi chợ còn đông người mà nó chỉ được ăn những gì còn sót lại khi người ta đã vứt đi. Còn bây giờ chỉ một

chút bỏ bụng cũng không có làm sao có thể ăn được món đắt tiền kia.

Bỗng trước lò thịt quay, một người đàn ông đội đứng tuổi đến mua hàng. Một ý nghĩ thoáng qua, Quy liền cởi cái áo đang mặc rồi từ từ bước đến lò thịt quay. Khi người chủ hàng vừa đưa con vịt quay cho ông cán bộ nó liền giật lấy và nhanh tay cuộn tròn trong cái áo rồi co giò chạy như bay. Ông ta hét lớn.

- Ăn cắp! Ăn cắp!

Vài người đi đường nghe tiếng hô “ăn cắp”, không biết nó ăn cắp gì nhưng cũng rượt theo. Đến đầu một con hẻm, nó vội chạy vào và khi khuất tầm nhìn của mọi người nó liền giấu con vịt quay vào góc một căn nhà đã đóng kín cửa, có lẽ họ đang đi chúc tết. Không may cho nó, đây là con hẻm cụt làm nó hết hoảng chưa biết tính sao thì mọi người đã ập tới. Một người đàn ông túm lấy tóc nó quát lớn.

- Mà ăn cắp gì? Đưa đây!

- Cháu không ăn cắp!

- Sao mà lại chạy?

Nó chưa kịp trả lời thì ông ta vừa thở hổn hển vừa chạy tới, rồi tát một cái thật mạnh như

trời giáng vào mặt nó làm máu mũi nó phụt ra, còn một bên má thì sưng húp đỏ bừng. Như chưa hả giận ông đá vào người thằng bé, một thằng bé ốm nhách như bộ xương cách trí, còn cái bụng thì xẹp lép. Quy ngã xuống đất nhưng ông ta vẫn chưa buông tha đạp vào ngực thằng bé mấy cái rồi quát lớn.

- Con vịt đâu?

Quy nằm im bất động làm những người đứng quanh đó đều hết hoảng.

- Coi chừng nó chết! Chỉ con vịt thôi mà, có to tát gì đâu?

Lúc này ông ta mới chịu bỏ đi. Anh thanh niên đứng gần đó nhặt một mẫu giấy mỏng đặt trước mũi nó xem nó còn thở không rồi nói.

- Nó còn sống! Không sao đâu! Tí nữa nó tỉnh lại thôi.

Nãy giờ bé Lam thấy người ta rượt đuổi Quy, con bé hết hoảng chạy theo, nhưng còn quá bé nên nó không chạy kịp mọi người. Khi đến nơi, người ta đã đi hết chỉ còn một mình Quy nằm đó. Bé Lam chạy đến ôm Quy khóc nức nở, nhưng thằng bé quay mặt lại tùm tùm cười.

Thì ra đó là mảnh khóc của nó. Trước đây, mỗi khi cả ngày

không kiếm được chút gì bỏ bụng thì nó đi “chôm chĩa”, có lúc là củ khoai hay cái bánh để ăn đỡ đói. Cũng có lúc nó bị người ta bắt được đánh cho một trận. Nếu như gặp phải những người cục tính đấm đá không nương tay, thì nó phải dùng mảnh khóc để tự bảo vệ mình. Với tấm thân bé nhỏ gầy ốm trong khi tuổi đời còn quá ít, nó chỉ còn một cách duy nhất là nằm lăn ra giả chết.

Bé Lam trở mắt nhìn nó với vẻ ngạc nhiên, vì trên khuôn mặt sưng húp và lấm lem máu mũi lại nở một nụ cười rạng rỡ làm con bé cũng lau nước mắt rồi cười theo. Quy nói nhỏ với bé Lam.

- Kiếm được rồi! Em tới góc nhà đằng kia ôm con vịt quay cuộn trong cái áo về trước nha. Anh về sau để người ta khỏi chú ý.

Hôm ấy, hai đứa thật sự “ăn tết”. Trên gương mặt bé Lam lộ rõ một niềm hân hoan vui sướng vì được thưởng thức một món ngon hiếm có mà biết bao lần nó hằng mơ ước. Nhưng để có được miếng ăn bọn trẻ phải trả một giá quá đắt. Khi no bụng chúng lại vui đùa với nhau thật hồn nhiên như quên đi tất cả những

gian nan khốn khó. Cuộc sống của chúng chẳng khác nào chim trời cá biển: “Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ ngày ấy” (Mt 6,34).

Có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều lên án gay gắt những hành vi trộm cắp. Nhưng có trải nghiệm trong cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi khi tuổi đời còn non nớt chưa thể tự lực cánh sinh, người ta mới cảm thông và không lên án những hành vi trộm cắp của chúng, vì đó là sự sống còn.

Tại sao chúng lại lâm vào cảnh khốn cùng như vậy? Không những chúng mà trên thế giới ngày nay có biết bao người còn thảm thương hơn thế nữa. Nhiều đứa trẻ ở Châu Phi chỉ còn da bọc xương vì đói. Một trẻ sơ sinh cố bám lấy bầu sữa mẹ trong khi mẹ nó đã trút hơi thở cuối cùng vì trúng đạn...

Tại sao nhân loại ngày nay đã đạt tới tầm cao của tri thức với một nền văn minh đương đại, đem đến cho con người cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhưng có biết bao người trên thế không những lâm than khốn khổ bởi thiên tai dịch bệnh... mà còn

phải hứng chịu những thảm cảnh khốc liệt của chiến tranh?

Khi chiến tranh xảy ra, người dân là nạn nhân đầu tiên phải gánh chịu biết bao thảm cảnh: cửa mất nhà tan, vợ khóc chồng, mẹ khóc con, biết bao trẻ em mồ côi phải sống bơ vơ trên cõi đời và nạn đói xảy ra khắp nơi. Còn bọn chủ chiến thì rất hăng máu luôn hô hào luôn kích động nhưng “thắng làm vua thua chạy trốn” nên chúng không lo sợ gì.

Ngày nay trên thế giới luôn xảy ra chiến tranh giữa nước này với nước khác chỉ vì tranh giành, tham lam... thậm chí trong một nước còn chia thành hai miền bắn giết lẫn nhau do sự xúi giục của các nước lớn với cái gọi là “bảo vệ giá trị dân chủ hay phi dân chủ” gây nên cảnh “nồi da xáo thịt”.

Cựu thủ tướng Anh đã nói: “không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”. Nguyễn Khuyến cũng nói: “gan không mật mỡ kiến bò chi”.

Ai cũng xem lợi ích quốc gia mình trên hết nên những “sản phẩm xuất khẩu”, “dân chủ hay phi dân chủ” chỉ là cái bình

phong để họ cướp bóc tài nguyên các nước nhỏ và kích động chiến tranh để tranh giành ảnh hưởng mà thống trị cả thế giới!!

Là người Công giáo chân chính, chúng ta không theo “phe” nào cả mà chỉ theo “phe” Chúa Giêsu”, phe của bác ái yêu thương để ánh sáng chân lý của Ngài được chiếu tỏa khắp nhân gian và luôn cầu nguyện cho những kẻ bị ma quỷ cám dỗ bởi quyền lực, bởi tiền tài danh vọng biết quay về đường ngay nẻo chính.



Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa đã tỏ mình qua ánh sao để đưa nhân loại đến với Đức

Giêsu. Tuy các kinh sư và luật sĩ đều am hiểu về Kinh Thánh, nhưng họ vẫn thờ ơ lạnh nhạt trước biến cố này. Chỉ có ba đạo sĩ là dân ngoại, nhưng với một niềm tin mãnh liệt họ đã vượt đường xa vạn dặm, trải qua biết bao gian khổ để tìm đến triều bái Ngài. Và các mục đồng là những người nghèo khổ đã tin lời thiên sứ cũng đến với Đức Giêsu

Chúa đã tỏ mình cho nhân loại qua ánh sao, nhưng không có một đức tin mạnh mẽ chúng ta không thể đem ánh sáng chân lý của Chúa đến với mọi người vì chúng ta không thể cho ai những gì chúng ta không có.

Muốn thực hiện được điều này chúng ta phải siêng năng cầu nguyện và chuyên cần suy gẫm Thánh Kinh để có một đức tin vững chắc, rồi biến đức tin đó thành hành động như gương của Thánh nữ Têrêsa Calcuta. Từ ánh sáng của tình yêu và lòng nhân ái sẽ chiếu tỏa đến với mọi người để xây dựng một thế giới hòa bình, không có hận thù chiến tranh và mọi người luôn biết yêu thương nhau.



CHÚT SUY TƯ TRONG HANG ĐÁ MỤC ĐỒNG

Jos. Hoàng Mạnh Hùng



Thời ấy, hoàng đế Augútô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê lên thành vua Đavít tức là Bêlem, miền Giudê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã

thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa

chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Nay tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa

đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. (Mt 1,18-25)

Cánh đồng đó hiện nay là thị trấn Beit Sahour, ngoại ô phía đông của Bêlem. Vị trí chính xác nơi các thiên thần xuất hiện rất khó để xác định chính xác hoàn toàn. Chính vì vậy, có nhiều địa điểm được coi là nơi diễn ra sự kiện này cho đến năm 1953, khi các tu sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng Antonio Barluzzi đã xây dựng nên nhà thờ Múc Đồng như hiện tại với hình dáng giống như chiếc lều của những người chăn chiên du mục, mái vòm và Thánh giá trên đỉnh.



Lối vào nhà thờ là cánh cổng đá hình vòng cung với dòng chữ được cho là những lời của thiên thần bằng tiếng Latinh: “Gloria in excelsis deo” (Vinh danh Thiên Chúa trên trời). Phía trên lối vào chính là bức tượng đồng mô tả một thiên thần đang hạ xuống, thông báo tin tốt lành về

sự ra đời của Chúa. Bên trong mái vòm được trang trí bằng hình chạm khắc của 10 thiên thần...

Trong số 4 bàn thờ, bàn thờ ở trung tâm của nhà nguyện được cung hiến vào năm 1954 và khắc hình chiếc lá phong của Canada để tưởng nhớ những người Canada đã đóng góp vào việc xây dựng nhà thờ. Trên các bức tường là những bức tranh mô tả lại cuộc sống của những người chẵn chiên, khung cảnh thiên thần hiện ra và thông báo Chúa ra đời.

Hành trình đức tin của những người chẵn chiên bắt đầu bằng việc mau mắn làm theo lời báo tin của các thiên thần. Họ liền vội vã ra đi với lòng tin yêu nung đốt. Họ đã gặp và chiêm ngưỡng Thánh Gia tại Bêlem. Rồi khi họ ra về và nói cho những người khác biết về Hài Nhi, người ta chỉ có phản ứng “ngạc nhiên” mà thôi. Thiếu con mắt đức tin, người ta sẽ coi việc sinh ra của Hài Nhi đơn giản như một điều ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên là phản ứng nhất thời do đầu óc chứ không phải do con tim và không phải là hành vi của đức tin.

Sau khi thi hành sứ mệnh loan báo Tin mừng, những người chẵn chiên ra về, “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”. Nghĩa là đi tới đâu họ cũng ngợi khen Chúa, chứ không phải chỉ ca tụng Chúa trong đền thánh hay nhà thờ. Đức tin đã làm cho họ trở thành những kẻ rao giảng Tin mừng đầu tiên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiếp theo là ba nhà chiêm tinh phương Đông là đại diện cho dân ngoại. Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho dân Israel. Ngài còn tỏ mình cho các dân tộc khác, vì Ngài muốn cứu độ cho toàn thể nhân loại chẳng trừ ai. Có thể Thiên Chúa đã muốn dùng sự xuất hiện của một vì sao để báo hiệu Con Ngài chào đời. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,1-2).

Ngày nay, Bêlem không còn ánh sáng sao dẫn đường theo con mắt người phàm năm xưa, nhưng con mắt đức tin đã dẫn dắt rất nhiều khách hành hương

đến nơi này. Đêm Bêlem lạnh lẽo và yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt. Nó làm cho người khách hành hương nhớ và khẽ hát “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...”. Bài hát tiếng Việt đã vang lên bởi đoàn khách hành hương Việt Nam ngay tại miền đất Bêlem khi cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ Mục Đồng.

Cuộc hành hương tại đây đã giúp người tham dự nhận thức chiều kích nhân tính của con Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu độ con người bằng cách sai con một Người xuống thế gian, nhập thể làm người. Cách làm người của Con Thiên Chúa vừa bình thường lại vừa tuyệt đối khác thường. Bình thường vì Ngài được sinh ra bởi một người nữ (x. Gl 4,4). Khác thường vì Ngài không được sinh ra bởi người nam (cha ruột), nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần (x. Mt 1,18-20).

Thánh Mátthêu đã viết về gia phả của Đức Giêsu một cách khéo léo: “*Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.*”

(Mt 1,16). Có thể nói, Đức Giêsu được “nhập khẩu” vào dòng dõi vua Đavít nhờ lời đáp trả “xin vâng” cách âm thầm của thánh Giuse. Nên Thánh Mátthêu đã làm nổi bật dung mạo vị cha nuôi của Chúa Giêsu bằng việc nhấn mạnh rằng, Hai Nhi Giêsu được đưa vào trong dòng dõi vua Đavít một cách hợp pháp qua Thánh Giuse. Và như thế đã thực hiện những lời Kinh Thánh, trong đó Đấng Thiên Sai được các tiên tri loan báo như là “*Con của Vua Đavít*”.

Con Thiên Chúa đã có một người mẹ để trọn vẹn là người, Ngài có cha nuôi là Thánh Giuse để được thuộc về dòng Đavít với một gia phả. Có một nơi để mọi người ghi nhận nơi Chúa Cứu Thế đã giáng trần trong một đêm đông và có một gia đình cần thiết để sống và lớn lên. Chính trong đêm lịch sử đó, sứ thần Thiên Chúa đã loan báo “Vinh danh Thiên Chúa trên trời”, đồng thời nói với các mục đồng trong cánh đồng Bêlem “đây Ta mang cho các ngươi một Tin mừng trọng đại”.

Grotto of Bethlehem 09.11.2022



ĐƯỢC HAY MẤT

BCT

Anh là một trí thức tài giỏi hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn, chỉ tiếc là anh đã quên nguồn gốc gia đình mình “Đạo Công giáo”. Từ ngày có học vị với hai tấm bằng đại học ưu tú, thêm cái bằng thạc sĩ tài giỏi nữa, anh rất tự tin và hãnh diện vì đã thành đạt và hái ra tiền. Anh không cần bố mẹ giúp đỡ mà vẫn dư tiền cưới được cô vợ theo ý riêng mình.

Để chiều lòng bố mẹ, anh cũng rủ được người yêu đi học lớp Giáo lý dự tòng và Giáo lý hôn nhân khóa cấp tốc để được vào Đạo và làm lễ cưới hoành tráng tại nhà thờ. Sau đám cưới, anh lại tiếp tục lo kiếm tiền xây nhà ra ở riêng sống tự lập... và tự tung, tự tác. Hai vợ chồng anh chỉ lo kiếm tiền và xài tiền thoải mái, không bước chân đến nhà thờ nữa, ngay cả ngày Chúa nhật cũng quên luôn, chỉ nhớ tới các cuộc tụ họp bè bạn ăn chơi, giải trí đủ trò...

Sau sáu năm hôn nhân, vợ anh mới sinh được cậu con trai quý tử duy nhất trong nhà. Nghe lời bố mẹ, anh cũng đến văn phòng giáo xứ xin cho bé được lãnh nhận Bí tích rửa tội, nhưng vì bố mẹ đã già yếu lại ở riêng với người con cả, nên không thể theo sát con trai thứ là anh, để nhắc nhở hoài được! Chính từ đó, vợ chồng anh lại “Vũ như cần! Vẫn như cũ”, tự tung, tự tác sống theo phần xác mà quên mất phần hồn, nuôi con thơ lớn lên chỉ cho đi học văn hóa ngoài đời, không chịu cho đến nhà thờ học Giáo lý gì hết, để rồi tới giờ cháu đã mười bốn tuổi, là học sinh lớp 9 ngoài trường đời, mà chẳng biết tí gì về đạo Công giáo, không lãnh nhận Bí tích giải tội và Thêm sức luôn. Có vài lần anh cả trong nhà nhắc em:

- Chú mày nên sống đạo để vợ con chú biết noi gương mà sống chứ!!

Ông em cứng đầu đáp trả:

-Giờ ai cũng có gia đình riêng rồi, hôn ai nấy giữ không cần anh nói đâu! Mà anh theo Chúa thì cũng có giàu hơn tôi được gì chứ, thậm chí nhiều lúc còn phải nhờ tôi giúp tiền xài đó!... vậy theo Chúa ích lợi gì mà phải nhắc nhở tôi, tôi không thích nghe! Từ nay đừng đem Chúa ra mà nói với tôi nữa đó.

Anh cả chỉ biết lắc đầu lảng lảng quay đi trong nỗi buồn sầu khôn tả. Anh cảm thấy mình bất lực trước thằng em “Có tài mà không có đức”, bố mẹ già khuyên nhủ mà nó còn chẳng chịu nghe hưởng chi là mình.

Thế rồi vào buổi chiều nọ, sau chầu nhậu với đối tác làm ăn, lúc chạy xe về nhà một mình, anh đã bất ngờ bị té xuống đường khá mạnh, vết thương đổ máu thấm ướt hết chiếc áo trên người, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Người ta kêu xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện 115, gọi điện thoại gọi về cho vợ con anh biết tin để đến giúp anh.

Biến cố đó xảy ra thật đột ngột, cả nhà anh vô cùng hốt hoảng, cô vợ anh sau phút giây lo sợ run rẩy, đã cố gắng lấy lại bình tĩnh và liền gọi điện cầu

cứu với vài người bạn trong ngành y để nhờ tìm kiếm bác sĩ giỏi cứu mạng chồng mình. Lúc này, cô chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, còn mấy anh chị em ruột của chồng thì chạy tới nhà thờ cầu nguyện xin lòng Chúa xót thương cứu chữa cho người thân của mình.

Gần một tháng anh nằm im lặng hôn mê sâu trong bệnh viện! Bỗng ngày kia, bác sĩ thấy anh động đậy tay chân, mắt hí mở ra chút xíu, thế là họ giúp anh thêm vài ngày cử động được, rồi cho xuất viện về nhà để uống thuốc, gia đình nhờ lương y châm cứu, xoa bóp, ráng kiên nhẫn chờ đợi để mong từ từ hồi phục...

Từ một người có danh vọng trong xã hội, luôn tự mãn ta đây tài giỏi là nhờ tự lực phấn đấu, nhờ khoa học tự nhiên mà thăng tiến, chứ chẳng có Chúa bà nào cả... Thế đấy! cho tới bây giờ đã gần hết một năm, anh vẫn cứ ngớ ngẩn không còn phong độ như xưa nữa, bỗng trở nên như cụ già lú lẫn, bao nhiêu tiền bạc và kiến thức đã không cánh mà bay mất rồi...

Ông anh lớn trong nhà rầu rĩ đứng cạnh giường nằm của

đứa em này mà tự mình than thở:

- Phải chăng đây là một ngọn roi Chúa đánh đòn cho chú mày thật đau để trị tội...

Rồi ông anh to tiếng nói ngay cạnh mang tai của thằng em đã gần tuổi năm mươi:

- Chú mày giờ có muốn lãnh Bí tích hòa giải, đi xưng tội đã bỏ đạo hơn chục năm không!?

Sau vài phút lắc đầu trong vô thức, chú em liền mở miệng nói: “Có”. Rồi vài giây sau lại nói: “Không”. Ông anh giơ tay lên làm dấu Thánh giá, đọc kinh “Lạy Cha”, chú em cũng lồm

bồm đọc theo câu nhớ câu quên như một đứa trẻ đã già đầu.

Cô vợ và cậu con trai thì đứng đưng không quan tâm, không đá động gì tới đời sống đạo. Có ai đó nhắc nhở hỏi thăm thì cũng lờ qua chuyện khác, không cầu nguyện đọc kinh, cũng từ lâu không đến nhà thờ...

Mấy anh chị em trong nhà giờ chỉ biết cầu nguyện xin ơn Chúa biến đổi, giúp gia đình người thân mình được hồi tâm quay về với lòng Chúa đầy xót thương.

TRANG THIẾU NHI

GIÁO DỤC NHÂN BẢN CHO THIẾU NHI

BÀI 14 : LỊCH SỰ KHI TA GIÚP NGƯỜI - NGƯỜI GIÚP TA

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. (1 Cr 13,4-6).

133. Sống ở đời ai cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác, có những sự giúp đỡ âm thầm kín đáo, có những giúp đỡ trực tiếp công khai.

134. Khi có người khác nhờ ta giúp đỡ, em quảng đại và vui vẻ nhận lời. Nếu không thể giúp được vì có hẹn hay có việc đã định trước thì nên nói cho họ biết lý do.

135. Khi đã nhận lời giúp ai thì ta phải hoàn thành, nếu có việc quan trọng không thể tiếp tục giúp được thì phải báo lại cho người mình hứa giúp.

136. Khi giúp đỡ người khác, em không đi kể lể rêu rao cho mọi người biết, vì khi làm phúc đừng cho tay trái biết việc tay phải làm (Mt 6,3).

137. Khi ta nhờ ai làm việc gì, ta nên tạo điều kiện cho họ làm việc tốt. Cụ thể:

- + Bênh vực họ khi bị kẻ khác cản phá.
- + Đưa tiền trước cho họ, để họ có phương tiện làm việc.
- + Cần bồi dưỡng với lòng biết ơn người đã giúp mình.

138. Thỉnh thoảng nên ân cần thăm hỏi xem họ có gặp khó khăn gì khi làm công việc em nhờ họ giúp.

139. Khi em là người được giao đi mua sắm, nên viết giấy liệt kê các món đồ đã mua, cùng giá tiền mua mỗi món cho chủ. Nếu chủ đưa dư tiền thì phải trả lại ngay.

140. Đã tín nhiệm nhờ ai mua đồ giúp ta, khi họ đã mua về, đừng than mua đắt hoặc chê đồ dzỏm! Nếu em biết thực sự là mua đắt, vật mua không vừa ý, thì im lặng, lần sau không nhờ người đó nữa.

141. Khi người khác đã giúp em hoàn thành công việc, em phải cảm ơn họ và nếu có tổn phí phải trả theo lẽ công bằng.

*Nguồn: Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí
TB Giáo dục Công giáo - Giáo phận Xuân Lộc*

MÙA HÈ VÀ NGUY CƠ UNG THƯ HẮC TỔ

BS Vũ Phong

Ở da, có 3 loại ung thư chính là ung thư tế bào đáy (basal cell carcinoma), ung thư tế bào vảy (squamous cell carcinoma) và ung thư da hắc tố (melanoma). Melanoma tuy là dạng ít phổ biến nhưng lại là dạng dễ di căn tới những bộ phận cơ thể khác so với 2 loại kia. Melanoma gặp nhiều hơn ở người lớn, nhưng cũng có những trường hợp bệnh xuất hiện ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên.

Dấu hiệu phát hiện melanoma



Melanoma có thể chữa được nếu phát hiện sớm, vì vậy biết cách phát hiện bệnh sớm là rất quan trọng. Có bốn dạng bệnh như sau:

Nốt ruồi ác tính: Bệnh khởi đầu bằng một dát sẫm màu, lan rộng dần, sau vài năm đậm dần lên. Thường gặp trên má người phụ nữ ở độ tuổi trên 40-50 tuổi. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể gặp ở mọi lứa tuổi, cả hai giới. Do tổn thương diễn biến chậm, màu đậm lên chậm nên rất ít gây chú ý, cho đến khi nó chuyển thành ung thư xâm lấn mới được người bệnh biết đến. Nếu nốt ruồi đột nhiên tăng kích thước, tăng độ cứng, tăng độ sẫm da và nhất là chảy máu thì đó là dấu hiệu hư biến. Quá trình chuyển từ nốt ruồi sang ung thư là từ 1-30 năm và khi đã di căn thì rất khó điều trị.

U hắc tố nông lan rộng: Loại ung thư này có nhiều màu: đen, đỏ, nâu, lục, trắng. Xung quanh tổn thương thường lõm, nhám nhỏ; bề mặt khối u ráp và không đều, nhất là trên các tổn thương đã

xuất hiện từ lâu. So với nốt ruồi ác tính, dạng bệnh này tiến triển nhanh hơn nhiều. Triệu chứng nguy hiểm là dễ chảy máu, trợt da, loét hóa. U sẽ phát triển theo chiều ngang, rộng ra các bên, trong vài năm mới xâm nhập vào trung bì và nó có thể chuyển thành ung thư hắc tố cục.

U hắc tố nốt ruồi ở chi:



Xuất hiện trên các vùng như lòng bàn tay, bàn chân, các khớp xương của các đốt ngón tay, chân. Dạng bệnh này là trung gian giữa nốt ruồi ác tính và ung thư hắc tố nông lan tỏa, bệnh hiếm gặp không xâm lấn trong thời gian dài. Đặc điểm là u có hình không đều, lan rộng nhanh, thường ở lòng bàn tay, bàn chân, nền móng, gót, đầu ngón, mép móng. Nếu u thay đổi màu sắc sang nâu nhạt hoặc nâu sẫm thì cần làm xét nghiệm ung

thư ngay. Giai đoạn cuối của u dạng này thường chuyển sang dạng cục hay loét hóa.

Ung thư hắc tố dạng cục: Là một cục tăng sắc tố, kích thước thay đổi, tồn tại nhiều tháng hoặc nhiều năm, nhô lên bên trên một nốt ruồi ác tính hoặc trên u hắc tố lan rộng hoặc một u hắc tố nốt ruồi đầu chi. Nó thay đổi tăng kích thước, tăng màu sắc, chảy máu, rỉ dịch trong, hình thành u, loét hóa, hoặc tạo ra các dát sắc tố ở lân cận (gọi là các chấm mực). Lúc đầu, u có đường kính 1-4 milimet, chúng sẽ lớn dần dần, không đồng nhất về màu sắc, chỗ nâu, đen xanh hay đen, bề mặt lõ chỗ. Khi sự biến đổi sắc tố này kéo dài vài tháng thì u mới tăng kích thước và xuất hiện chảy máu.

Điều trị

Việc điều trị ung thư da có nhiều phương pháp, nhưng hiện nay phương pháp phẫu thuật vẫn đóng một vai trò chủ yếu. Để làm kín được chỗ da khuyết tổn sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, người ta thường phối hợp với các phương pháp

tạo hình như vạt da, ghép da rời, quay vạt da cơ.

Phẫu thuật: những khối u có kích thước dưới 3cm đều được cắt bỏ lấn vào vùng rìa 4milimet kết hợp với tạo hình vạt da. Đối với những khối u có kích thước trên 3cm thì vùng rìa cắt bỏ trên 4milimet. Nếu có hạch, tiến hành nạo vét hạch hoặc kết hợp với tia xạ vùng hạch.

Cách phòng bệnh

Có thể phòng tránh ung thư da với các biện pháp sau: Sử dụng các loại kem chống nắng phổ rộng, có chỉ số SPF từ 30 trở lên và bôi lại sau mỗi 3 tiếng hoạt động dưới ánh nắng mặt trời. Khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt, để vòi phun cách da 1cm để đảm bảo có thể xịt đều và phủ kín da. Hạn chế hoặc tránh ra ngoài trời nắng vào lúc đỉnh điểm, khoảng từ 11-14h, khi ra ngoài cần đội mũ rộng vành và đeo kính râm. Không nên làm

rám nắng da (nhân tạo hay tự nhiên). Bởi khi da bị rám nắng là khi các tia UV đã làm tổn thương đến các ADN, từ đó gửi tín hiệu đến da để sản sinh và vận chuyển các hắc tố lên bề mặt để bảo vệ da khỏi các tổn thương tiếp diễn do tia UV. Các tín hiệu làm da trở nên rám nắng chính là các thay đổi ở mức độ phân tử có khả năng gây ung thư da.

Ai dễ mắc bệnh u hắc tố?

Nhìn chung, những người có màu da sáng, màu mắt và màu tóc nhạt là những người có nguy cơ cao mắc ung thư da. Các yếu tố nguy cơ khác là: bệnh sử gia đình, có thời gian dài phơi nắng mà không có bảo vệ; đã từng bị cháy nắng khi còn nhỏ, những rối loạn suy giảm miễn dịch, hệ miễn dịch yếu, hoặc người có quá nhiều nốt ruồi và tàn nhang. Cả nam và nữ đều có nguy cơ mắc melanoma.



BCH GIA ĐÌNH PTTTCG VIỆT NAM GẶP GỠ BCH GDPTTTCG CAMPUCHIA

Bài & Ảnh: Hải Vân



Để chuẩn bị cho ngày Đại hội GDPTTTCG Campuchia vào ngày 12.02.2023 sắp đến. Ngày 11.12.2022, BCH GDPTTTCG Việt Nam do anh Giuse Huỳnh Bá Song dẫn đầu, đã đến giáo xứ Kortiêu, giáo hạt Tonlé Bassac để gặp gỡ BCH GDPTTTCG giáo phận Pnom Pênh, cùng các giáo hạt và xứ đoàn.

Lúc 09g30, đoàn cùng với 56 đoàn viên GDPTTTCG đang sinh sống tại Campuchia hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật thứ 3 mùa Vọng, do cha TLH GDPTTTCG Campuchia Phêrô Lê Văn Tính chủ tế. Chia sẻ Tin mừng, ngài nhắn nhủ: Chúa nhật thứ 3 mùa Vọng mời gọi chúng ta hãy mừng vui và hân hoan vì ngày Chúa giáng trần sắp đến. Chúa đến để mang ơn giải

thoát và cứu chuộc chúng ta. Cũng vậy, hôm nay chúng ta được đón tiếp phái đoàn GDPTTTCG Việt Nam sang thăm chúng ta, mang niềm vui của Chúa đến cho mọi người và vui mừng được gặp lại nhau sau 2 năm đại dịch.

Sau Thánh lễ, cha TLH, BCH GDPTTTCG Việt Nam đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với BCH GDPTTTCG Campuchia các cấp, do anh anh Philipê Lưu Minh Chánh - Thư ký BCH GDPTTTCG Campuchia - hướng dẫn chương trình.

Anh Phó ngoại vụ Marcô Trần Văn Học cho biết: GDPTTTCG Campuchia có 13 xứ đoàn, thuộc 3 giáo hạt: Giáo hạt Mekong có 7 xứ đoàn; giáo hạt Tonlé Bassac có 5

xứ đoàn; giáo hạt Kompong Cham có 1 xứ đoàn.

Qua báo cáo của các xứ đoàn và giáo hạt, mọi người cảm thấy vui mừng vì có điều kiện được gặp gỡ nhau, nhưng cũng không khỏi xót xa khi một số đoàn viên đã qua đời trong đại dịch. Bên cạnh đó, số đoàn viên chỉ giảm chứ không tăng, vì mọi người đang chú tâm lo cho kinh tế gia đình sau đại dịch.

Cụ thể, chị Anna Nguyễn Thị Sương, Trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Kompong Cham, cách nơi đây 300km cũng về họp, cho biết: giáo hạt Kompong Cham chỉ có 1 xứ đoàn. Sau đại dịch, mọi người không còn tham gia sinh hoạt. Đến nay, chỉ còn một mình chị lo gánh vác mọi công việc của xứ đoàn như phụ cha xứ giúp kẻ liệt, đến thăm viếng những người ốm đau, gia đình khó khăn... Chị bộc bạch: Thành lập đã khó, để duy trì sinh hoạt của xứ đoàn càng khó khăn. Vì thế, chị rất tin tưởng với sự cố

gắng của mình, sẽ mời gọi được các đoàn viên trở lại sinh hoạt đều đặn hơn.

Anh Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng BCH GDPTTTCGVN bày tỏ lòng biết ơn: Hơn 3 năm qua, vì hoàn cảnh không cho phép nên không có điều kiện qua thăm anh chị em. Hôm nay, anh rất xúc động khi thấy trong những giai đoạn khó khăn nhất, cha TLH Phêrô vẫn đồng hành, hy sinh và gắn kết các thành viên trong hội đoàn chúng ta. Anh tâm sự: Trên đường Emmau luôn có Chúa. Ngày nay Giáo hội cũng mời gọi chúng ta tin tưởng có Chúa luôn hiệp hành với chúng ta.

Sau cùng, cha TLH Phêrô cảm ơn sự hiện diện của đại diện GDPTTTCG VN, sẽ là động lực rất lớn để đoàn thể GDPTTTCG Campuchia ổn định và phát triển.

Buổi gặp gỡ kết thúc bằng bữa cơm gia đình. Hẹn gặp lại nhau vào ngày 12.02.2023.



BCH GDPTTTCG VN THĂM GDPTTTCG GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Bài & Ảnh: Hoài Nhân



Thăm xứ đoàn An Hòa

Trong 3 ngày, từ 01 đến 03 tháng 12 năm 2022, BCH GDPTTTCG Việt Nam do cha Tổng linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng dẫn đầu đã đến thăm một số BCH GDPTTTCG thuộc GP Cần Thơ.

1/ Thăm xứ đoàn An Hòa

Sáng thứ Năm, ngày 01.12.2022, đoàn đã đến thăm xứ đoàn An Hòa, thuộc giáo hạt Đại Hải, GP Cần Thơ, Đoàn được cha Phêrô Tri Văn Vinh - chánh xứ kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Hòa An - và BCH GDPTTTCG xứ đoàn Hòa An, giáo hạt Đại Hải ân cần đón tiếp.

Chị Đoàn trưởng Anna Nguyễn Thị Kim Thanh cho biết: Xứ đoàn được thành lập tháng 5.2018 với 9 đoàn viên, đến nay có 34 đoàn viên (5 nam và 29 nữ). Nhờ sự quan tâm của cha linh hướng, ngài cử người đi học tập các khóa bồi dưỡng, thường xuyên theo dõi, huấn đức... nên sinh hoạt của đoàn thể rất ổn định. Tuy nhiên việc mời gọi thêm đoàn viên gặp khó khăn vì mọi người đang lo phục hồi kinh tế gia đình sau đại dịch.

Cha linh hướng cho biết thêm: “Khi còn ở giáo xứ Nam Hòa, ngài đã thành lập GDPTTTCG xứ đoàn Nam Hải.

Năm 2018, khi về giáo xứ Hòa An, ngài tiếp tục thành lập GDPTTCG xứ đoàn Hòa An với số lượng đoàn viên chưa nhiều, nhưng BCH các đoàn viên tích cực cộng tác với giáo xứ về nhiều mặt, nhờ đó sinh hoạt của đoàn thể GDPTTCG khá ổn định và có chiều hướng phát triển tốt. Sau Thánh lễ chiều thứ Sáu, lúc 19g, BCH và đoàn viên họp mặt và sinh hoạt với nhau như là người trong một gia đình.”

Cha TLH Vinh Sơn nhắn nhủ: “Nền tảng của đoàn thể CGTH đã có từ lâu đời, trong đó có đoàn thể GDPTTCG chúng ta. Vì thế, chúng ta phải noi gương Thánh Tâm Chúa Giêsu, sống hiền lành và khiêm nhường, thực thi bác ái... để thể hiện và giới thiệu tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Trước khi chia tay, anh Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng BCH GDPTTCG Việt Nam - cảm ơn cha linh hướng đã hướng dẫn và tạo điều kiện để sinh hoạt xứ đoàn đi đúng tôn chỉ. Cầu chúc các thành viên BCH xứ đoàn tiếp tục hăng say cộng tác với cha xứ và với nhau, để cùng đưa xứ đoàn ngày một phát triển hơn. Sau cùng, anh gửi tặng cha linh

hướng và BCH xứ đoàn bộ sách “Vê Miền Đất Hứa” do anh chủ biên.

2/ Thăm xứ đoàn Cà Mau

Sau một đêm nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng “Nhà Mát”, lúc 10g30 thứ Sáu, ngày 02.12.2022, đoàn đã đến thăm xứ đoàn Cà Mau. Vì cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Văn Vinh đi vắng, nên anh đoàn trưởng Giuse Trần Phương Trị và BCH xứ đoàn đã đón tiếp đoàn tại phòng khách giáo xứ.

Anh đoàn trưởng cho biết: Xứ đoàn được thành lập từ ngày 08.12.2015, đến nay đã được 7 năm với con số đoàn viên trên 100 người. Đoàn thể rất tích cực cộng tác với cha xứ và giáo xứ trong nhiều công việc: Phụ trách Thánh lễ lúc 09g sáng Chúa nhật, tham dự giờ Châu Thánh Thể trong mùa Phục sinh, Giáng sinh... những dịp này, các đoàn viên mời gọi cả gia đình đến tham dự, trở thành mẫu gương cho con cái và con cái cũng hãnh diện vì cha mẹ. Tuy nhiên, qua đại dịch, có 14 đoàn viên qua đời. Bên cạnh đó, một số đoàn viên già yếu, hoặc một số đoàn viên bận lo kinh tế gia đình, nên số đoàn viên còn sinh hoạt hiện

nay là 80 người. Kế hoạch trong tháng 12.2022 sẽ rà soát lại danh sách đoàn viên, các toán... để củng cố nhân sự và đưa sinh hoạt của đoàn thể vào nề nếp.

Cha TLH Vinh Sơn nhắn nhủ: “Đoàn thể CGTH sẽ giúp các đoàn viên tham gia các công việc đạo đức. Riêng đoàn viên GDPTTCG, chúng ta hãy tôn vương gia đình hầu giúp gia đình luôn noi gương sự hiền lành, khiêm nhường của Thánh Tâm Chúa Giêsu, hầu giúp gia đình sống thánh thiện, hạnh phúc và làm gương sáng cho các gia đình chung quanh.

Anh Giuse Huỳnh Bá Song -
Trưởng BCH GDPTTCG Việt

Nam - cảm ơn và động viên sự phát triển của xứ đoàn. Anh nói: Vì danh xưng của đoàn thể chúng ta là “Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu” nên việc mời gọi mọi thành viên trong gia đình tham dự giờ kinh đèn tạ trong gia đình, cùng tham dự các sinh hoạt đạo đức và cộng tác vào các công việc của giáo xứ là điều đáng quý.

3/ Thăm xứ đoàn Hòa Thành

Rời xứ đoàn Cà Mau, đoàn đã đến thăm xứ đoàn Hòa Thành
(xem bài “Một linh mục đậm mùi chiên” trang tiếp theo)



Thăm xứ đoàn Cà Mau

MỘT LINH MỤC ĐẬM MÙI CHIÊN

Giuse Nguyễn Quang Tinh



Trong chuyến công tác của Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Việt Nam (GDPTTTCG VN) thăm các xứ đoàn thuộc giáo phận Cần Thơ (từ 01-03/12/2022), chúng tôi đã đến thăm xứ đoàn Hòa Thành, thành phố Cà Mau (*quê hương của Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn*). Mang danh là thành phố nhưng họ đạo Hòa Thành chỉ là một vùng quê nghèo. Đường từ Cà Mau đến nhà thờ họ đạo thì đầy ổ gà, thậm chí cả những ổ voi nữa(!), chỉ khoảng 4 cây số nhưng xe phải bò gần nửa giờ. Ở đó, chúng tôi đã gặp một linh mục đậm mùi chiên - Cha Đaminh Châu Hoàng Ngọc - người con của xứ Cà Mau. Cha được bài sai về họ đạo Hòa Thành vào tháng 8 năm 2017.

Ngày mới về nhận nhiệm sở, ngài rất phấn khởi vì đây là một họ đạo lớn, họ đạo tiên khởi của các giáo phận miền Nam (thành lập năm 1848) và số giáo dân cũng khá đông (4.000 người). Thế nhưng đến nơi, ngài mới thấy có nhiều chuyện phải lo lắng. Tổng số giáo dân là 4.000, nhà thờ thì lớn nhưng người đến nhà thờ thì thưa thớt! Điều đó khiến ngài luôn băn khoăn, lo lắng không biết tìm cách nào để vực lại niềm tin, thắp lên ngọn lửa yêu mến Chúa cho con chiên mình. Ngài đã cầu xin liên lý để Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn cho ngài tìm ra cách tốt nhất.

Trước tiên, ngài cho xây dựng những phòng học Giáo lý,

trường Mẫu giáo để giáo dục đức tin cho các em nhỏ. Chính nhờ thế, các em nhỏ siêng năng đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, học giáo lý...ngày càng hiểu biết về Chúa, về Giáo hội hơn. Thế nhưng, còn những người trưởng thành thì làm cách gì để thu hút họ đến với Chúa vì đa số họ viện cớ mưu sinh nên lười đến nhà thờ. Sau nhiều ngày suy nghĩ và cầu nguyện, ngài đã thành lập các nhóm chuyên trách: Nhóm Tobia chuyên giúp đỡ các gia đình hiếu sự, lo việc an táng trong giáo xứ; Nhóm Phan Sinh chuyên lo việc xây cất; Nhóm Marchand Du chuyên lo các vấn đề về điện trong nhà thờ... Khi đã quy tụ thành các nhóm chuyên môn, ngài tổ chức hàng tuần có Thánh lễ và giờ cầu riêng cho từng nhóm. Trong những giờ cầu đó, ngài đã chú ý dạy Kinh thánh cho con chiên của mình. Nhờ thế, tinh thần đạo đức trong giáo xứ mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn, ngày càng có nhiều người siêng năng đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, nhà thờ không còn cảnh vắng vẻ như khi ngài mới về nhận xứ nữa.

Riêng về các đoàn thể Công giáo Tiến hành ngoài Hội Legio Mariae đã có, ngài đã tìm hiểu kỹ về đoàn thể GĐPTTTCG và đã thành lập một xứ đoàn với 26 đoàn viên, tuyên hứa vào Lễ

Thánh Tâm năm 2019. Chính những đoàn viên này đã tích cực tham gia vào các công tác của giáo xứ như: Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các nhóm chuyên môn, công tác bác ái... Hàng tuần, ngài dành riêng lễ chiều thứ Sáu cho đoàn thể GĐPTTTCG. Sau Thánh lễ là giờ cầu Thánh Thể và học hỏi Kinh thánh, các đoàn viên tham gia rất đầy đủ. Riêng thứ Sáu đầu tháng, tất cả đoàn viên đều mặc đồng phục khi tham dự Thánh lễ. Chính nhờ sự quan tâm, thường xuyên đồng hành, hướng dẫn của ngài, Chúa Thánh Thần đã tác động đến lòng mến Thánh Tâm Chúa Giêsu trong giáo dân, nên chỉ hơn 3 năm (3/2019 đến nay) mà từ một xứ đoàn chỉ có 26 đoàn viên đến nay đã thành một xứ đoàn lớn với 220 đoàn viên. Quả là một sự phát triển thần kỳ khi số đoàn viên tăng gấp 9 lần.

Đặc biệt trong công tác bác ái, ngài đã có nhiều trăn trở để tìm ra cách làm bác ái sao cho đáp ứng được nhu cầu của người nghèo, mà lại hiệu quả trong công việc truyền giáo. Theo lời kêu gọi của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ, các giáo xứ nên làm bác ái theo hình thức siêu thị 0 đồng. Mỗi giáo xứ có cách làm khác nhau, thường thì các giáo xứ phát phiếu siêu thị để những người nghèo cầm phiếu đó đến một cửa

hàng nào đó theo quy định và mua những món hàng mình cần. Riêng ngài, sau nhiều ngày trăn trở, cầu nguyện, ngài đã chọn một cách làm hết sức sáng tạo và hiệu quả cho công việc truyền giáo. Ngài tổ chức một siêu thị ngay trong nhà xứ. Trong siêu thị, ngài mua về những mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, nước tương, bột ngọt... theo nhu cầu của những người nghèo, người bệnh, người khuyết tật... Hàng tháng, mỗi người được nhận một phiếu trị giá 70.000đ, đến nhà xứ để lựa những mặt hàng thiết yếu mà mình đang cần. Điều này đáp ứng được nhu cầu của từng người, vì mỗi người cần một mặt hàng khác nhau. Ngài chia sẻ: trước đây, cứ nghĩ khi mang đến nhà họ gạo, mì... là họ quý! Nhưng thực tế thì khác, vì mỗi người, mỗi nhà có nhu cầu khác nhau; đến siêu thị họ cảm thấy vui vì được lựa chọn theo nhu cầu và sở thích riêng mình, nhất là cảm thấy mình được tôn trọng. Quan trọng hơn là mỗi lần đến siêu thị để chọn những món hàng cần thiết đó, là mỗi lần họ đến nhà thờ, qua đó họ cảm nhận hơn về tình yêu

của Chúa dành cho họ thông qua những món quà của các ân nhân. Nhờ đó, mỗi ngày họ thêm gần Chúa hơn. Theo cha Đaminh đó chính là mục đích siêu thị 0đ của cha.

Ngoài ra, trong công việc bác ái, ngài cũng đang huy động tặng 700 phần quà Noel (21.000.000đ) và 100 học bổng cho học sinh nghèo hiếu học năm 2023 (30.000.000đ).

Thông qua những trăn trở và việc làm của cha Đaminh, chúng tôi cảm nhận được nơi ngài một tấm lòng hết mình vì đoàn chiên. Cầu mong cho những việc làm của ngài sẽ mang lại lợi ích cho các linh hồn và ngày càng có nhiều người đến với lòng thương xót của Chúa hơn.

Nếu được, chúng ta cùng chung tay với cha Đaminh để duy trì và phát triển siêu thị 0đ của giáo xứ Hòa Thành. Đó chính là một cách chúng ta đang góp phần thực hiện sứ vụ loan báo Tin mừng, thể hiện tinh thần Hiệp Hành. Chúng ta có thể gửi trực tiếp cho Cha Ngọc qua tài khoản sau:

Linh mục DOM CHÂU HOÀNG NGỌC; SĐT: 0906 948 483
STK: 0911000160664; NH: VIETCOMBANK

BCH GDPTTTCG MIỀN PHƯỚC LONG GP BAN MÊ THUẬT: TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT

Đôminicô Hoàng Văn Đồng



Trong buổi họp lúc 17g ngày 19.10.2022, với sự hiện diện của cha Gioan Bt. Nguyễn Đình Lượng - Tổng linh hướng GDPTTTCG (cha TLH) GP Ban Mê Thuật (GP BMT) - BCH GDPTTTCG thuộc 2 giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long, gồm 7 xứ đoàn: Tân Lập, Phước Bình, Phước Vĩnh, Bình Minh, Bù Đăng, Phước Quả và Đắc Nhau đã tổ chức buổi họp tổng kết sinh hoạt năm 2022. Đồng thời bầu chọn 7 thành viên BCH lâm thời miền Phước Long (gồm giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long).

Được sự đồng thuận của cha Phêrô Ngô Anh Tấn - quản hạt Phước Long, cha Đaminh Nguyễn Văn Thành - quản hạt Đồng Xoài, và cha Phêrô Nguyễn Đức Cường - chánh xứ kiêm linh hướng GDPTTTCG Xđ. Phước Bình và miền Phước Long, Thánh lễ Tuyên hứa và ra mắt tân BCH lâm thời được tổ chức vào lúc 09g30 thứ Sáu, ngày 18.11.2022 tại nhà thờ Phước Bình.

Thánh lễ trọng thể do cha linh hướng miền Phước Long Phêrô Nguyễn Đức Cường chủ tế. Đồng tế với ngài có cha TLH Gioan Bt. Nguyễn Đình Lượng, cha quản hạt Đồng Xoài Đaminh Nguyễn Văn Thành, cha Giuse - linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Phước Vĩnh, cha Gioan Bt. - linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Bù Đăng.

Đến tham dự Thánh lễ, ngoài BCH và đoàn viên của các xứ đoàn thuộc giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long, còn có sự hiện diện của anh Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng ban GDPTTTCG Việt Nam, anh Giuse Trịnh Văn Tiến - TB GDPTTTCG TGP Sài Gòn, anh Gioan Nguyễn Tiến Hưng - TB BCH GDPTTTCG Giáo Phận BMT cùng bà cố Maria Nguyễn Thị Bài, anh Phêrô Bùi Đức Thắng, chị Maria Hà Thị Thu Tâm, quý tu sĩ nam nữ, quý chức và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phước Bình.

Sau bài giảng, cha TLH Gioan Bt. Nguyễn Đình Lượng đã chủ sự nghi thức Truyền hứa và ra mắt tân BCH lâm thời miền Phước Long, GP Ban Mê Thuật.

Cuối lễ, thay mặt tân BCH, anh Đôminicô Hoàng Văn Đồng - Trưởng BCH GDPTTTCG miền Phước Long - cảm ơn quý cha, quý đại diện BCH và đoàn viên GDPTTTCG các cấp, quý tu sĩ nam nữ, quý chức và cộng đoàn hiện diện.

CHÚC MỪNG

**GDPTTTCG GP Ban Mê Thuật hân hoan chúc mừng
Tân BCH GDPTTTCG miền Phước Long
(liên giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long)**

Cha linh hướng: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Cường

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1/ Trưởng ban | : Ông Đôminicô Hoàng Văn Đồng |
| 2/ Phó TB nội vụ | : Ông Giuse Nguyễn Văn Hải |
| 3/ Phó TB ngoại vụ | : Ông Giuse Đỗ Văn Phong |
| 4/ Thư ký | : Ông Phaolô Tống Đình Phúc |
| 5/ Thủ quỹ | : Bà Maria Nguyễn Nhật Thùy Trang |
| 6/ UV Bác ái | : Ông Antôn Bùi Văn Độ |
| 7/ UV Truyền thông | : Ông Antôn Nguyễn Như Lanh |

XỨ ĐOÀN KIÊN LAO, GIÁO PHẬN BÙI CHU ĐÓN NHẬN TÂN ĐOÀN VIÊN

Daminh Ngô Đức Giang



Lúc 18g ngày 20.11.2022, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, BCH GDPTTTCG xứ đoàn đền thánh Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu đã đón nhận gần 20 anh chị em gia nhập đoàn thể GDPTTTCG.

Thánh lễ trọng thể do cha quản hạt kiêm linh hướng GDPTTTCG chủ tế và chủ sự nghi thức tuyên hứa cho các tân đoàn viên.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, còn có sự hiện diện BCH GDPTTTCG giáo phận do ông cố Giuse Trần Thế Việt dẫn đầu.

Mở đầu Thánh lễ và trong bài giảng, cha linh hướng nhắn nhủ: Mỗi tín hữu, mỗi đoàn viên hãy cậy trông nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, cố gắng trở nên là công dân trong ‘Vương quốc tình yêu’ của Chúa. Mỗi người luôn mở rộng tấm lòng quảng đại, vị tha và giúp đỡ tha nhân, hầu Đức Kitô mãi mãi là vua ngự trị giữa lòng chúng ta.

Được biết, xứ đoàn đền thánh Kiên Lao có 522 anh chị em đoàn viên, đứng đầu là bà Maira Lương Thị Cảnh.

TÂN BCH GDPTTTCG XỨ ĐOÀN BÙI CHU GIÁO HẠT BÙI CHU, GP BÙI CHU NHIỆM KỲ 2022- 2026

Đaminh Ngô Đức Giang



Ngày 20.11.2022, được sự đồng thuận của cha chính kiêm linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu Giuse Nguyễn Đức Giang, với sự sắp xếp của anh Trưởng Giuse Vũ Văn Túc, BCH GDPTTTCG xứ đoàn Bùi Chu cùng đại diện của 279 đoàn viên, đã bầu tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn Bùi Chu, giáo hạt Bùi Chu, GP Bùi Chu nhiệm kỳ 2022-2026.

Thánh Lễ tuyên hứa và ra mắt cùng ngày.

Linh hướng: Lm. Giuse Nguyễn Đức Giang

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Đoàn trưởng | : Ông Phêrô Vũ Văn Đức |
| 2. Đoàn phó | : Ông Antôn Vũ Minh Thất |
| 3. Thư ký | : Têphanô Vũ Văn Thạch |
| 4. Thủ quỹ | : Bà Maria Vũ Thị Hiền |
| 5. UV Phụng vụ | : Bà Têrêsa Đỗ Thị Quyên |
| 6. UV Bác ái | : Bà Maria Vũ Thị Ngát |
| 7. UV Bác ái | : Ông Giuse Vũ Văn Bảo |
| 8. UV Bác ái | : Ông Phêrô Bùi Văn Bình |
| 9. UV Bác ái | : Ông Đaminh Đỗ Văn Mỹ |

CÁC XỨ ĐOÀN GIÁO HẠT GIA KIỆM GP XUÂN LỘC - MỪNG LỄ CHÚA KITÔ VUA

Bài: Hoài Nhân & Ảnh: Trung Phước



“Giữa thế giới mà nền tảng gia đình đang bị lung lay, thì mỗi gia đình thuộc GDPTTTCG cần mời gọi Chúa đến ngự trị và làm vua trong gia đình mình”. Đó là lời nhắn nhủ trước Thánh lễ mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua của cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng, tổng linh hướng GDPTTTCG Việt Nam với các đoàn viên GDPTTTCG 5 xứ đoàn: Võ Đông, Thanh Sơn, Martinô, Phát Hải và Vô Nhiễm thuộc giáo hạt Gia Kiệt, giáo phận Xuân Lộc, khi ngài chia sẻ về mục đích và tôn chỉ sinh hoạt của các đoàn thể

Công giáo Tiến hành, trong đó có đoàn thể GDPTTTCG VN chúng ta.

Lúc 08g30, thứ Bảy, ngày 26.11.2022, gần 200 đoàn viên của 5 xứ đoàn đã tập trung tại nhà nguyện Đức Mẹ Núi Cúi để đón cha Vinh Sơn - TLH GDPTTTCG VN, cha chánh xứ Võ Đông kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Võ Đông Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện BCH GDPTTTCG VN do anh Giuse Huỳnh Bá Song làm trưởng đoàn

và đại diện BCH GDPTTTCG GP Ban Mê Thuột.

Mở đầu, cha TLH Vinh Sơn nhắc nhớ đoàn viên hiện diện về nguồn gốc ban đầu của GDPTTTCG là sự kết hợp 2 đoàn thể: Gia đình Phạt tạ và Liên minh Thánh tâm, đều tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Chúa Kitô Vua, nên ĐHY Gioan Baotixita đã kết kết hợp 2 đoàn thể thành một đoàn thể duy nhất. Trong quá khứ, đoàn thể Liên minh Thánh Tâm ở GP Xuân Lộc là một giới đã sinh hoạt rất mạnh, nên việc phát triển đoàn thể GDPTTTCG lúc đầu gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự khởi đầu của 5 xứ đoàn thuộc giáo hạt Gia Kiệm hôm nay, đó là một tín hiệu đáng mừng. Kết luận, ngài nhấn nhủ: “Giữa thế giới mà nền tảng gia đình đang bị lung lay, thì mỗi gia đình thuộc GDPTTTCG cần mời gọi Chúa đến ngự trị và làm vua trong gia đình mình”.

Nói tiếp, anh Giuse Huỳnh Bá Song trình bày tôn chỉ, mục đích của đoàn thể GDPTTTCG VN. Anh nhấn mạnh: Đoàn thể CGTH không phải là một giới, nên sinh hoạt của đoàn thể đòi hỏi người đoàn viên phải dẫn thân, tự thánh hóa bản thân và gia đình, để ra đi loan báo Chúa Giêsu Kitô là vua. Vua của tình yêu đã yêu thương

nhân loại qua hình ảnh Trái Tim Chúa bộc lộ ra bên ngoài. Đó là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nói tiếp, anh bày tỏ niềm vui vì có cha Đaminh - chánh xứ Võ Đông - rất am tường về đoàn thể Liên minh Thánh tâm, cùng với các thành viên BCH GDPTTTCG xứ đoàn Võ Đông, mà đoàn thể đang phát triển tại giáo hạt Gia Kiệm. Anh nhấn nhủ: Bước đường phụng vụ giúp chúng ta khám phá các hoạt động, thánh hóa bản thân và gia đình.

Sau cùng, anh trình bày những lần gặp gỡ Đức cha giáo phận, ngài cũng đồng tình và mong BCH GDPTTTCG các cấp nên đi đến từng giáo xứ, giáo hạt để tìm hiểu và quảng bá đoàn thể GDPTTTCG đến với mọi người.

Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 09g00 do cha Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng chủ tế. Đồng tế với ngài có cha TLH Vinh Sơn.

Mở đầu Thánh lễ, cha Đaminh - linh hướng GDPTTTCG Xđ. Võ Đông - nói lên thời nhỏ, ngài đã được ông bà cố dạy đọc kinh và hát những bài về Thánh Tâm Chúa Giêsu, cho đến nay ngài vẫn thuộc. Đó là lý do ngài yêu mến đoàn thể GDPTTTCG và mong muốn đoàn thể được phát triển ở GP Xuân Lộc. Ngài nhấn nhủ: Sự

qui tụ của anh chị em hôm nay, khơi lên trong chúng ta ngọn lửa mến, tôn sùng, Thánh Tâm Chúa Giêsu, tích cực loan báo Tin mừng để mang lại nhiều thành quả tốt đẹp.

Chia sẻ Tin mừng, cha TLH nhắc nhở về Chúa Giêsu không muốn và luôn né tránh mọi người tôn vinh Ngài là vua. Thế nhưng, trong những giây phút sau cùng trước khi Chúa chịu chết, từ Philatô đến viên đội trưởng và kẻ trộm lành... đều công nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là vua vũ trụ. Vì thế, mừng kính lễ Chúa Kitô vua, chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giêsu thể hiện vương quyền của Ngài bằng tình yêu. Điều này

mời gọi chúng ta cố gắng đem tình yêu của Chúa lan tỏa đến với mọi người. Tình yêu giúp chúng ta hoàn cải bản thân.

Thánh lễ nối tiếp với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, thay mặt đoàn viên, anh đoàn trưởng Xđ. Võ Dũng Giuse Nguyễn Trung Phước có lời cảm ơn quý cha, BCH các cấp và đoàn viên hiện diện.

Sau Thánh lễ, quý cha và BCH GDPTTCG các cấp đã chụp hình lưu niệm, trước khi đến tham dự bữa cơm gia đình tại khu du lịch 'Nhà Thành'.



GIA ĐÌNH PT TT CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN SINH HOẠT THƯỜNG KỲ THÁNG 12.2022

Maria Đoàn Thị Lệ Thu



Trong không khí se lạnh đầu đông của buổi sáng thứ Bảy, ngày 10.12.2022 tuần thứ hai mùa Vọng, BCH GDPTTTCG TGP SG đã đến giáo xứ Thái Bình, giáo hạt Xóm Mới để gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau trong tình hiệp thông. Đến với buổi gặp gỡ thường kỳ hàng tháng của TGP, anh chị em các giáo hạt có dịp chia sẻ, trao đổi và học tập để cùng nhau thăng tiến trên con đường làm sáng danh nước Chúa

Đúng 8g30, tất cả anh chị em đã cùng nhau tề tựu trong nhà thờ để tham gia nửa giờ Cầu Thánh Thể cùng với cha Gioan Baotixita Phạm Minh Đức - cha sở kiêm linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới.

Kết thúc giờ cầu, anh chị em đến phòng sinh hoạt chung của giáo xứ để gặp gỡ nhau trong tinh thần hiệp thông cùng Thánh Tâm Chúa. Sau phần giới thiệu và chào hỏi nhau, cha Gioan Bt. đã cất bài hát: Gặp gỡ

Đức Kitô của cha Tiến Lộc. Cha có đôi lời nhắn nhủ: Chúng ta đến đây để gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa. Những cuộc gặp gỡ trong tình yêu Thánh Tâm sẽ trở sinh hoa trái tốt lành thiêng liêng, qua đó sinh hoạt của xứ đoàn, giáo hạt và TGP sẽ tiến triển. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau trong giờ cầu nguyện, giờ chầu... cùng nhau trở thành tông đồ đích thực như Thánh Gioan tẩy giả, như Thánh nữ Margarita đến gặp gỡ, chia sẻ với những người mà chúng ta được Chúa sai đến.

Những sinh hoạt trong tháng lần lượt được các giáo hạt chia sẻ. Nổi bật trong tháng 11 là lễ Chúa Kitô Vua, một số giáo hạt đã tổ chức mừng kính trọng thể như giáo hạt Thủ Đức, Hóc Môn, Xóm Mới. Đặc biệt trong Thánh lễ đồng tế của giáo hạt Xóm Mới có sự hiện diện của cha Tổng linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng cùng cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn - Tân hạt trưởng hạt Xóm Mới, cùng với quý cha linh hướng các xứ đoàn và có rất nhiều đoàn viên về tham dự. Trong cùng dư âm của lễ Chúa Kitô Vua, anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh - Phó nội vụ BCH

GDPTTTCG TGP chia sẻ “Đoàn thể GDPTTTCG có hai lễ mừng kính trọng thể là lễ Thánh Tâm Chúa và lễ Chúa Kitô Vua. Riêng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được chọn là lễ mừng kính chính của đoàn thể GDPTTTCG. Lễ mừng kính trọng thể Chúa Kitô Vua được các giáo hạt tổ chức, quy tụ được nhiều đoàn viên cùng về hiệp thông với nhau trong Thánh lễ, đó là điều rất trân quý”.

Với trách nhiệm của một người phụ trách về công tác phát triển, anh Giuse Huỳnh Bá Song - Phó ngoại vụ GDPTTTCG TGP SG có những trăn trở: “Việc thành lập xứ đoàn Bình Phước, xứ đoàn Khánh Hội của TGP SG trong thời gian qua cho thấy: muốn việc phát triển đoàn thể được tiến triển thì yếu tố cần thiết và quan trọng nhất là nhân sự cho hoạt động cùng sự chăm sóc đoàn thể của cha linh hướng. Bên cạnh đó khi gặp khó khăn trong sinh hoạt thì BCH cần phải giữ vững tinh thần để cùng nhau vượt qua”.

Trong tâm tình tri ân, anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng ban BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn - đã có lời cảm ơn đến cha

Gioan Bt. Phạm Minh Đức về sự quan tâm, chăm sóc dành cho đoàn thể GĐPTTTCG của TGP và nhất là giáo hạt Xóm Mới. Anh cũng ước mong các giáo hạt và các xứ đoàn của TGP cũng nhận được sự quan tâm của các cha linh hướng như thế. Việc đổi mới rất tốt của các giáo hạt là khi về tham gia sinh hoạt cùng TGP với báo cáo đã chuẩn bị trên tay, một chi tiết nhỏ nhưng các giáo hạt đã thể hiện được sự hiệp nhất trong đoàn thể của TGP SG. Tiếp theo, anh Giuse gửi đến BCH các cấp cùng Quý cha linh hướng thư mời về tham dự Thánh lễ Tạ ơn và Tri ân - Mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023 - của TGP SG, sẽ được tổ chức vào ngày

07.01.2023 tại nhà thờ Tân Sa Châu.

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc 11g30 sau khi nhận được Phép lành từ cha Gioan Bt.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa nhận lời kinh nguyện của chúng con: “Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy chúng con, biết sống vị tha quảng đại, biết phụng sự Chúa hết lòng như Chúa đáng phụng sự, biết ăn ở rộng rãi không đo lường, biết chiến đấu mạnh mẽ không sợ thương tích gian nguy. Biết làm việc không kể khó nhọc, biết hy sinh không mong một phần thưởng nào khác hơn là được phúc tuân theo thánh ý Chúa. Amen.”



GĐPTTTCG GIÁO HẠT HÓC MÔN MỪNG LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA

Gioan Nguyễn Văn Quyển



Lúc 17g thứ Sáu, ngày 18.11.2022, Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn đã long trọng mừng kính lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ tại đền Thánh Tâm, thuộc giáo xứ Bà Điểm, giáo hạt Hóc Môn.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài hơn 300 đoàn viên cùng quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn dân Chúa, còn có sự hiện diện của anh Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn; ông Giuse Nguyễn

Phú Nhuận, nguyên Trưởng BCH GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn; ông Chủ tịch HĐMV giáo hạt Hóc Môn và HĐMV giáo xứ Bà Điểm.

Đúng 17g15, quý cha, đoàn viên GĐPTTTCG cùng cộng đoàn dân Chúa cung nghinh kiệu tượng Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ vô cùng long trọng.

Thánh lễ trọng thể do cha hạt trưởng Đaminh Nguyễn Trung Kiên chủ tế. Đồng tế với ngài có cha TLH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng; cha Gioan Maria

Vianney Chu Minh Tân, chánh xứ Bà Điểm kiêm linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn; cha Antôn Nguyễn Thanh Danh, chánh xứ kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Tân Mỹ; cha Giuse Đặng Kim Hải, phó xứ Bà Điểm.

Mở đầu Thánh lễ, cha chánh xứ có lời chào mừng và giới thiệu quý cha hiện diện. Nối tiếp, cha chủ tế nhắc nhở quý anh chị em GDPTTTCG là “môn đệ của Vua Kytô, Vua tình yêu”, nên trong lời nói, việc làm của mỗi đoàn viên hãy làm cho những người chung quanh ta: “NGHE và THẤY” có sự hiện diện của “Vua Kytô, Vua tình yêu” trong từng lời nói, việc làm của chúng ta.

Trong bài giảng, cha TLH Vinh Sơn nhắc lại sứ mệnh của người đoàn viên GDPTTTCG là luôn tín thác vào Chúa (Người trộm lành) hướng đời sống cầu nguyện và mọi hoạt động tông đồ vào mục đích loan truyền Tin mừng sự sống, tình yêu vô bờ bến và lòng thương xót vô biên của Chúa. Ngài mời

gọi đoàn viên GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn hãy làm cháy lên ngọn lửa ‘Tình Yêu’ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và gieo vào lòng đời hôm nay.

Sau khi tuyên xưng đức tin, đại diện các xứ đoàn cùng hiệp ý dâng lời nguyện chung và tiến dâng của lễ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt đoàn viên hiện diện, anh Gioan Bosco Vũ Đình Thạc - Trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn -ngỏ lời cảm ơn quý cha, quý ông bà cố, quý chức, quý khách, quý ân nhân, thân nhân và mọi người hiện diện.

Đáp lời, cha chủ tế mong muốn năm sau, với sự hiệp nhất của đoàn thể GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, sẽ góp phần làm cho mảnh đất truyền giáo của giáo hạt Hóc Môn trở nên màu mỡ.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g25 cùng ngày. Sau khi chụp hình lưu niệm, quý cha và mọi người dùng bữa cơm thân mật trong khuôn viên giáo điểm Thánh Tâm.

GDPTTTCG GIÁO HẠT THỦ THIÊM CHIA SẺ BÁC ÁI MÙA VỌNG

Hoàng Hà



“Nếu các công việc từ thiện xã hội của con không phải vì Chúa, thì con chỉ là nhân viên của một chi nhánh Hồng Thập Tự” (ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận – Đường hy vọng 786).

Trong tình Chúa, tình người cùng với sự thôi thúc của sứ vụ: “Hãy đi đến những vùng ngoại biên”. Ngày 12.12.2022 đoàn thể GDPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm, với sự đồng hành của cha Giuse Trần Trung Hiếu, linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm đã đến với những người anh em sắc tộc thiểu số Jarai tại các giáo điểm thuộc giáo xứ La-Tô, giáo hạt Chư-Păl, giáo phận Kontum,

địa hạt nằm trải dài biên giới giáp ranh với Campuchia.

Tại giáo điểm Sê San, đoàn đã được cha sở giáo điểm Giuse Chu Văn Liên, CSsR và Lm. phụ tá Phêrô A Lih, người dân tộc Rơ Ngao hướng dẫn hành trình trải dài từ giáo điểm Sê San qua một số làng, và 2 làng tập trung người bệnh phong. Đường đi trải dài, uốn khúc trên 50km để chia sẻ, trao tay 300 phần quà gồm lương thực, thực phẩm, quần áo, mũ, giày dép, đồ gia dụng, bánh kẹo, đồ chơi thiếu nhi... và 200 bộ tượng hang đá Giáng Sinh, tổng trị giá 150.000.000đ.

Tuy đường xa vất vả với chuyến xe đêm, lên hàng, xuống hàng, trước khi đến Sê San đoàn còn ghé thăm và tặng 40 phần quà cho các cháu tại nhà lưu trú Phan Sinh, thành phố Gia Lai. Nhưng với tinh thần hiệp hành, phục vụ, các thành viên trong đoàn đã tận hiến trí lực ngõ hầu đem nụ cười hạnh phúc đến cho những người anh em và giúp họ có điều kiện tiếp cận với Chúa.

Thành quả của chuyến đi chia sẻ bác ái là sự hiệp hành, tham gia của các ân nhân, Ban chấp hành và đoàn viên GDPTTTCG trong giáo hạt. Xin cảm ơn chân tình đến quý ân

nhân đã giúp đỡ dù lớn hay nhỏ, dù nhiều dù ít, tất cả đều là những tấm lòng hy sinh, quảng đại. Cảm ơn BCH các xứ đoàn đã vận động cho chuyến đi, gồm xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, Long Đại, Phú Hữu, Mỹ Hòa, Tân Lập, Thủ Thiêm, Cao Thái, Thánh Linh.

Hành trình sứ vụ còn ngút ngàn. Phía trước còn biết bao những cảnh đời cơ nhỡ, tật nguyền, bất hạnh, đói nghèo. Những vùng thật sâu, thật xa, nơi những người anh em sắc tộc còn trầm bề những thiếu thốn đang rất cần “Tình Chúa - tình người” chia sẻ.



ĐPTTTTCG GIÁO HẠT BÌNH AN TỈNH TÂM & BÁC ÁI MÙA VỌNG NĂM 2022

Maria Đoàn Thị Lệ Thu



Mùa Vọng là thời gian giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn sám hối, ăn năn để đón mừng kỷ niệm ngày Chúa đến. Trong tâm tình chờ đợi và được sự chuẩn thuận của cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thanh - linh hướng giáo hạt Bình An, ngày 12.12.2022, BCH ĐPTTTTCG giáo hạt Bình An đã quy tụ đoàn viên về tham dự buổi tĩnh tâm.

Đúng 18g00, tại nhà thờ Nam Hải, anh chị em đoàn viên đã tề tựu trong nhà thờ và cất lời kinh Cầu Chúa Thánh Thần đến soi sáng cho tâm hồn lắng

động cùng hướng về cùng Thánh Tâm Chúa. Cha Phanxicô Xaviê giảng huấn: Chúng ta sửa soạn tâm hồn để đón chờ Chúa đến bằng chính Đức tin của người Công giáo. Đức tin không phải tự nhiên mà có, nhưng chính là một hồng ân mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Chúng ta tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đức tin bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng và là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy “Không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên

Chúa” (Thư gửi tín hữu Do Thái). Cha mong đoàn viên GDPTTTCG có một đức tin kiên định và biết tỏ đức tin của mình cho mọi người biết qua các công việc đạo đức và sinh hoạt của đoàn thể mình.



Cũng trong mùa Vọng, ngày 03.11.2022, BCH GDPTTTCG giáo hạt Bình An có một chuyến bác ái đến thăm trẻ em tại mái ấm Thiên Phước, quận 12, nơi nuôi dưỡng hơn 50 trẻ em bị đa khuyết tật. Chăm sóc các em có 2 nữ tu phụ trách và 10 nhân viên nuôi dưỡng. Tại nơi đây chỉ có 50% số em là có gia đình còn lại là trẻ mồ côi. Có những trẻ đưa đến đây xong rồi cha mẹ không quay lại. Do gánh nặng cuộc sống hay do họ yên tâm với những sự chăm sóc tận tâm của

quý Sr và những người nuôi dưỡng tại đây? Một chút quà cho các em bằng hiện kim để thể hiện sự quan tâm và mong được góp sức đến mái ấm. Thấy được sự quấy luyến, thêm sự ôm ấp, ánh mắt ngây thơ, nụ cười vu vơ của các em mà rớt nước mắt. Thấy thương các em nhưng cũng vui vì ít ra những khiếm khuyết của các em phần nào được an ủi bởi tình thương của những tấm lòng quảng đại luôn dành cho các em. Giáng sinh đến gần, xin Thiên Chúa ban bình an, sức khỏe cho các trẻ kém may mắn trong cuộc sống và cho quý Sr và những người chăm sóc các em.

Cuộc sống có những khó khăn, nhưng mỗi người đều có những cách thể hiện những món quà dành riêng dâng Chúa qua chuyến bác ái, qua buổi tĩnh tâm hướng lòng về cùng tình yêu Thánh Tâm Chúa. Ý thức vai trò làm con của Thiên Chúa, đoàn viên GDPTTTCG xin đừng xao lãng bốn phận mình đối với Thiên Chúa, với gia đình và với hội đoàn của mình. Mong sao mỗi người chúng ta sẽ là một tông đồ nhiệt thành có lòng khiêm nhường, biết uốn lòng nên như Thánh Tâm Chúa.

GĐPTTTCG XỨ ĐOÀN BÙI PHÁT HÀNH HƯƠNG VÀ THỰC THI BÁC ÁI 2022

Bài & Ảnh: Viết Luyện



Được sự đồng thuận của linh mục (Lm.) chánh xứ Đaminh Lâm Quang Khánh và Lm. linh hướng Giuse Trần Văn Thục, đoàn thể GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát gồm 45 anh chị em là hội viên và ân nhân, do ông Trưởng BCH Vinh Sơn Ngô Viết Luyện hướng dẫn đến thăm cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật Thiên Thần tại thị xã Phú Mỹ, Tp Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đúng 6g00 ngày 05.12.2022, xe khởi hành lên đường đến thị xã Phú Mỹ. Sau khi ổn định, anh chị em đọc kinh dâng ngày mới lên cho Chúa và nguyện xin Ngài

soi sáng và hướng dẫn mở lòng, mở mắt chúng con, bằng tâm hồn và con mắt Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Với ước nguyện chuyến hành hương và bác ái mùa Vọng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Lúc 8g00, đoàn đến dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu tại thị xã Phú Mỹ, nơi nuôi dạy và chăm sóc trẻ khuyết tật được nằm riêng biệt bên cạnh nhà dòng, được xây dựng khang trang, thoáng mát, có phòng tập vật lý trị liệu, phòng y tế... đó cũng là cơ sở vật chất tốt nhất

để phục vụ cho khoảng 70 trẻ khuyết tật các loại như: bại não, não úng thủy, down thần kinh nặng... mỗi em là một hoàn cảnh, một số phận, nhỏ nhất là 2 tuổi, lớn nhất đã 60 tuổi, tất cả đều mang bóng dáng trẻ thơ rất cần vòng tay yêu thương chăm



sóc của cả cộng đồng và các nhà hảo tâm, đây cũng là một trong các nơi mà đoàn thường quan tâm đến thăm mỗi khi có dịp.

Sau khi thăm hỏi, thay mặt ân nhân và đoàn viên, vị đại diện GDPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát đã chuyển số tiền quyên góp được là 80.000.000 đồng và 200 khăn mặt lớn nhỏ, một thùng 50 xà bông cục Lifebuoy, một thùng bánh các loại và hai bao đồ chơi nhựa... trao cho Sr. Maria, thay mặt Sr phụ trách mái ấm đón nhận. Sr ngỏ lời cảm ơn quý ân

nhân và đoàn viên đã gửi đến hội dòng những món quà nghĩa tình. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân cho quý vị.

Kết thúc chuyến thăm bác ái mùa Vọng, mọi người chia tay các em ra về mang nhiều niềm vui và hạnh phúc trong lòng.

Điểm đến tiếp theo, đoàn hành hương đến kính viếng nhà thờ Mồ các vị tử đạo tại Bà Rịa. Ngôi nhà thờ thật nhỏ bé, đơn sơ nhưng bên trong có một ngôi mộ thật vĩ đại, có những trái tim thật son sắt của Giáo hội, nơi có 288 vị tín hữu tử vì đạo trong thế kỷ thứ XIX. Sau những lời khẩn nguyện chung và riêng, đoàn lại tiếp tục lên đường đến khu nghỉ dưỡng tắm biển.

Trên đường về kết thúc chuyến hành hương và bác ái mùa Vọng, anh đoàn trưởng cảm ơn ân nhân và anh chị em đoàn viên đã chung tay đóng góp giúp chuyến đi bác ái mùa Vọng mang lại kết quả rất tốt đẹp, xin Chúa ban nhiều ơn lành và trả công bội hậu cho tất cả các anh chị em đoàn viên, các ân nhân và mạnh thường quân xa gần.



TRANG AN NHÂN

1/ Ân nhân GDPTTTCG Việt Nam

012	ÔB Vinh Sơn Trần Thế Cường (✝) - Maria Phạm Thị Huệ (✝), giáo xứ Hòa An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 5.000000đ
013	ÔB Vinh Sơn Đỗ Văn Hải (✝) - Maria Phạm Thị Đào (✝), Gx. Thanh Minh, giáo hạt Nam Tiền Hải, GP Thái Bình. Số tiền 5.000.000đ
014	ÔB Phêrô Nguyễn Văn Khiêm (✝) - Maria Nguyễn Thị Ngọc (✝), giáo xứ Hòa An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 5.000.000đ
015	ÔB Phêrô Nguyễn Đình Bề (✝) - Maria Lý Thị Cải (✝), giáo xứ Hòa An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 5.000.000đ
016	ÔB Giuse Đặng Viết Hoan - Maria Nguyễn Hoàng Hạnh, giáo xứ Hòa An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 5.000.000đ
017	Bà Maria Giang Thị Bạch Tuyết (✝) - Bà Maria Giang Thị Bích Huyền, xứ đoàn Hòa An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 5.000.000đ
018	Bà Maria Giang Thị Thật (✝) - Bà Têrêsa Hoàng Thị Minh Thùy, giáo xứ Hòa An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 5.000.000đ
019	ÔB Phêrô Nguyễn Văn Đường - Maria Nguyễn Thị Kim Huyền, giáo xứ Hòa An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 5.000.000đ
020	ÔB Gioan Trần Ngọc Cẩn - Maria Hoàng Thị Dậu, giáo xứ Hòa An, giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa. Số tiền 5.000.000đ

2/ Ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn

939	Bà Maria Đỗ Thị Kim Vinh, xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn.
940	Bà Maria Hoàng Thị Mến, xứ đoàn Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn.

3/ Niên liễm 2022

- Giáo hạt Gia Định	400.000đ	- Giáo hạt Phú Nhuận	400.000đ
- Giáo hạt Hóc Môn	400.000đ	- Giáo hạt Xóm Mới	400.000đ

TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 12.2022 gồm:

1/ Ân nhân giúp công tác Ban bác ái và người nghèo

- | | |
|---|----------|
| - Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An | 500.000đ |
| - Phaolô Trang Lập Quang, xứ đoàn Tùng Lâm, GP Đà Lạt | 100.000đ |

2/ Ân nhân giúp nôi cháo bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch:

- | | |
|---|------------|
| - Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An | 2.000.000đ |
| - Xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An | 1.200.000đ |
| - Xứ đoàn Bình Hưng, giáo hạt Bình An | 170.000đ |
| - Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì | 330.000đ |
| - Xứ đoàn Bà Điểm, giáo hạt Hóc Môn | 100.000đ |
| - Xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn | 100.000đ |
| - Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn | 100.000đ |
| - Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn | 500.000đ |
| - Xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn | 200.000đ |
| - Xứ đoàn Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn | 100.000đ |
| - Xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn | 200.000đ |
| - Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn | 100.000đ |
| - Xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn | 100.000đ |
| - Xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn | 100.000đ |
| - Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới | 300.000đ |
| - Xứ đoàn Đức Tin, giáo hạt Gò Vấp | 300.000đ |
| - Xứ đoàn Vườn Chuối, giáo hạt SG-CQ | 200.000đ |
| - Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm | 100.000đ |
| - Chị Têrêsa Nguyệt, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt SG-CQ | 500.000đ |
| - Chị Chi, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán | 100.000đ |
| - Chị Liên, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán | 100.000đ |

3/Giúp gia đình 6 người bị tâm thần thuộc GP Long Xuyên

- | | |
|---|------------|
| - Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm | 1.000.000đ |
|---|------------|

5/ Giúp bác ái tại Gx. Khánh Vĩnh, GP Nha Trang

- Xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm

5.000.000đ

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

Cha Tổng linh hướng, BCH GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu
Thành thật chia buồn cùng gia đình Bà cố:

Maria Nguyễn Thị Hoa (Cụ Cố Lạc), SN 1939

Thân mẫu cha Giuse Phạm Đức Tiến (Cha Quyển)

Linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Tân Lý và giáo hạt Ninh Cường

Được Chúa gọi về ngày 02.11.2022.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đón nhận linh hồn
Bà cố Maria vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

Cha Tổng linh hướng, BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn
Thành thật chia buồn cùng gia đình Bà cố:

Maria Ngô Thị Kính, SN 1940

Thân mẫu cha Giuse Đoàn Văn Tuyển

Linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn

Được Chúa gọi về ngày 07.11.2022.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đón nhận linh hồn
Bà cố Maria vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

1/ Bà Maria Nguyễn Thị Hồng Chứ, SN 1937. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 15.10.2022.

2/ Bà Têrêsa Ngô Thị Huệ. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 26.10.2022.

3/ Cụ ông Gioakim Đặng Văn Giao, SN 1929. Nhạc phụ anh Gioan Nguyễn Văn Nâng, Trưởng BCH GDPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 27.10.2022.

4/ Bà Maria Đặng thị Khuyên, SN 1936. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 30.10.2022.

5/ Ông Giuse Nguyễn Văn Sách, SN 1953. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 01.11.2022.

6/ Ông Phaolô Trần Văn Lập, SN 1945. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 16.11.2022.

7/ Ông Giuse Lê Văn Đạt, SN 1958. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 18.11.2022.

8/ Bà Têrêsa Trịnh Thị Thảo, SN 1947. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 18.11.2022.

9/ Bà Anne Lê Thị Thất, SN 1931. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức; ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 19.11.2022.

10/ Ông Vinh Sơn Phạm Công Hải, SN 1950. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Trung Linh, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 23.11.2022.

11/ Bà Maria Trần Thị Hoa, SN 1942. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 26.11.2022.

12/ Bà Maria Nguyễn Thị Hạnh, SN 1948. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 27.11.2022.

13/ Ông Gioakim Ngô Gia Viêt, SN 1950. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương, ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.12.2022.

14/ Bà Maria Phạm Thị Thơm, SN 1942. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 02.12.2022.

15/ Cụ bà Maria Nguyễn Thị Nở, SN 1929. Ân nhân GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 02.12.2022.

16/ Bà Maria Đinh Thị Để, SN 1936. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Phú Hải, giáo hạt Quần Phương, Giáo Phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 03.12.2022.

17/ Bà Rosa Lê Thị Ngạnh, SN 1930. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 04.12.2022.

18/ Bà Maria Trần Thị Kim Thanh, SN 1944. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 05.12.2022.

19/ Bà Anna Hoàng Thị An, SN 1940. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 08.12.2022.

20/ Bà cố Maria Vũ Thị Nhũ, SN 1926. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hợp An, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.12.2022.

21/ Bà Têrêsa Trương Thị Liên, SN 1941. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.12.2022.

Lời Hay Ý Đẹp:

Những kẻ biết yêu mến Chúa cũng biết tìm hạnh phúc ngay trong các đau khổ, vì họ hiểu rằng nhận lấy các sự đau khổ, Chúa định cho phải chịu, ấy là làm đẹp lòng Chúa rất nhiều. Thánh Anphongsô