

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin Mừng: Lc 10,1-12.17-20

**“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”**

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Sau đó, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Nay Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giữ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó”.

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

XIN CHỦ

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí

Tình trạng thiếu hụt ơn gọi ngày nay, càng gia tăng ở một nước trên thế giới. Tin Mừng Chúa Nhật mười bốn hôm nay, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ xin chủ sai thợ đến với mùa gặt và đem bình an đến với muôn dân

1. Xin chủ sai thợ đến mùa gặt

Tình thương của Đức Chúa với dân Itraen được ví như người mẹ yêu thương con cái. Bài đọc thứ nhất sách ngôn sứ Isaia đã diễn tả: “*Như mẹ hiền an ủi con thơ. Ta sẽ an ủi người như vậy*”. Thánh Phaolô trong thư Galát xác tín: nhờ tin vào Thập Giá con người được bình an trong lòng thương xót của Chúa. Tin

Mừng hôm nay ghi lại: Chúa Giêsu sai các môn đệ đi ra cánh đồng và đi đến muôn dân. Đi ra cánh đồng không phải để ở lại trên đồng lúa, mà để gặt lúa về. Đi ra cánh đồng không phải để “marketing” tiếp thị Tin Mừng, mà là đem Tin Mừng tiếp cận với con người, ngay cả trong những nghịch cảnh của đời tông đồ. Nhu cầu

hành trang vật chất để làm cho người tông đồ lệch lạc sứ mạng của mình, là đem bình an đến mọi nhà. Muốn đem bình an đi trao ban, người môn đệ



phải là người sống bình an và có bình an, nhân danh Chúa để chữa lành những người bệnh. Đến với muôn dân là không nhân danh mình làm lu mờ hình ảnh và quyền năng của Thiên Chúa

2. Xin chủ sai thợ đến muôn dân

Lên đường đến với muôn dân, người môn đệ được mời gọi trao bình an và bác ái tình yêu của Chúa Kitô cho tha nhân. Khi còn làm cha sở giáo xứ Salzanô, Đức Giáo Hoàng Piô X thường dậy sớm mở cửa nhà thờ để cho ông từ vì ông này ngủ chưa dậy. Nhiều lần, các bổn đạo đến dự lễ sớm, đề nghị để họ đi đánh thức ông từ dậy, nhưng ngài vui vẻ nói: "Để cho ông ngủ yên. Các con tưởng cha không mở cửa được sao?" Rồi ngài lại khôi hài nói: "Khi cha già yếu, nằm liệt trên giường, lúc đó ông từ đi mở cửa nhà thờ cũng được". Giáo Hội

chỉ muốn đem tình yêu của Chúa đến cho con cái mình và cho mọi người. Năm 1914, có tin giặc sắp tấn công Rôma, ông Rigudô, chỉ huy trưởng các vệ binh Tòa Thánh, trình lên Đức Thánh Cha Piô X một kế hoạch phòng thủ, trong đó có việc đặt đại bác tại Vatican. Đức Thánh Cha bình tĩnh trả lời: "Vatican không nên được bảo vệ bằng đại bác, mà chỉ nên được bảo vệ bằng bác ái và tình thương". Để định hướng lại sứ mạng làm chứng. Theo bạn truyền giáo ngày hôm nay, người kitô hữu bắt đầu bằng việc làm gì? Amen. ■

TIN TỨC CÔNG GIÁO

ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ hai thánh Phêrô và Phaolô

Sáng 29-6, ĐTC Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ làm phép các dây Pallium cho 31 vị Tổng GM chính tòa từ 25 nước, trong đó có Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, TGM giáo phận Hà Nội.

Giuse Trần Đức Anh OP - Vatican

Đồng tế với ĐTC ngoài các vị TGM chính tòa, còn có 40 HY, hơn 80 GM và 300 linh mục, trong đó có khoảng 30 linh mục Việt Nam.

Ngoài ra có phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople theo truyền thống tốt đẹp, được gửi đến Roma nhân dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô, dưới sự hướng dẫn của Đức TGM Job cũng là Đại diện của Tòa Thượng Phụ này cạnh Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô ở Genève.

Trong số khoảng 9 ngàn tín hữu hiện diện đầy Đền thờ Thánh Phêrô, có hơn 250 tín hữu Công Giáo,



phần lớn đến từ Việt Nam, là thân nhân, giáo dân và đồng hương của Đức TGM Vũ Văn Thiên.

Chứng nhân cuộc sống, sự tha thứ và về Chúa Giêsu Trong bài giảng, ĐTC đã mô tả hai vị Tông Đồ cột trụ của Giáo hội, thánh Phêrô và Phaolô như chứng nhân về cuộc sống, về sự tha thứ và về chính Chúa Giêsu. Phêrô đã từng chối Thầy, Phaolô đã từng bách hại Giáo Hội của Chúa Kitô. Nhưng cả hai đã gặp một tình thương lớn hơn những thất bại và lỗi lầm của mình, một sự tha thứ mạnh đến độ chữa lành cả những mặc cảm tội lỗi của hai vị.

Và ĐTC nhấn nhủ các tín hữu, đứng trước hai vị chứng nhân này, chúng ta hãy tự hỏi: "Hằng ngày tôi có canh tân cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu hay không? Hay chúng ta chỉ là những người tò mò về Chúa Giêsu, chú ý đến những chuyện về Giáo Hội, những tin tức tôn giáo, và như thế chúng ta chỉ ở lại bình diện những điều thiên hạ nói, những cuộc thăm đó, quan tâm đến quá khứ. Chúa Giêsu chẳng quan tâm đến điều đó, Ngài tìm kiếm những chứng nhân đích

thực là những người nói: "Lạy Chúa, Chúa là cuộc sống của con".

ĐTC không quên nhắc lại ý nghĩa giây Pallium tượng trưng con chiên mà Vị Mục Tử vác trên vai, đó là dấu chỉ các Vị Mục Tử không sống cho mình, nhưng cho đoàn chiên.

Cuối Thánh lễ, ĐTC và Đức TGM Job đi xuống mộ thánh Phêrô và cầu nguyện ít phút. Sau đó, tại bàn thờ Đức Mẹ Sầu Bi, ĐTC đã trao dây Pallium cho các TGM chính tòa. ■

Sứ điệp video của ĐTC nhân ngày di dân: giàu càng giàu thêm

Lúc 13 giờ, thứ Ba, ngày 2 tháng 7, một sứ điệp video của ĐTC được công bố để chuẩn bị cho Ngày Thế giới người di dân và tị nạn, sẽ cử hành vào Chủ Nhật ngày 29 tháng 9 năm 2019.

Văn Yên, SJ - Vatican

Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung của sứ điệp:

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10). Điều này không chỉ nói về người di cư, mà còn về không loại trừ bất cứ ai. Thế giới hiện tại ngày càng ưu việt và ngày càng khốc liệt hơn với những người bị loại trừ.

Các nước đang phát triển tiếp tục cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người vì lợi ích của một số ít các thị trường đặc quyền. Chiến tranh chỉ ảnh hưởng đến một số khu vực trên thế giới; nhưng việc chế tạo và bán vũ khí lại diễn ra ở các khu vực khác, nơi mà sau đó họ không muốn chăm sóc người tị nạn, không muốn, không chấp nhận những người tị nạn do những xung đột đó gây ra.

Nhiều lần chúng ta nói về hòa bình, nhưng chúng ta lại bán vũ khí. Đây có thể nói là thứ ngôn ngữ đạo đức giả không? Những người phải gánh chịu hậu quả luôn là những người nhỏ bé, nghèo khổ, dễ bị tổn thương nhất, những người bị chặn lại không cho ngồi vào bàn và chỉ còn lại những “mẩu vụn” của bữa tiệc. (x. Lc 16,19-21).

Giáo hội “đi ra [...] biết thực hiện những sáng kiến mà không sợ hãi, đi đến gặp gỡ, tìm kiếm những người ở xa và đến những giao lộ để mời những người bị loại trừ” (TH Niềm vui Tin Mừng, 24), những người chúng ta loại trừ với tư cách xã hội.

Sự phát triển độc quyền làm cho người giàu càng giàu thêm và người nghèo càng nghèo thêm. Phát triển đích thực phải nhắm đến bao gồm, nó bao gồm tất cả mọi người nam nữ trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của họ và quan tâm đến các thế hệ tương lai.

Sự phát triển thực sự thì bao gồm và phong phú, hướng tới tương lai. ■

• ĐTC gọi cuộc gặp của hai lãnh đạo Trump và Kim là gương mẫu của văn hóa gặp gỡ.

ĐTC gửi lời chào đến những nhân vật chính của cuộc gặp lịch sử trên bán đảo Triều Tiên.

Hồng Thủy - Vatican

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, ĐTC nhắc đến cuộc gặp gỡ mới đây giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn, tại khu “phi quân sự” nằm ở biên giới hai miền Nam Bắc Triều Tiên.

ĐTC cầu nguyện cho hòa bình



ĐTC nói: "Trong những giờ gần đây, chúng ta đã chứng kiến một ví dụ tốt về văn hóa gặp gỡ tại Triều Tiên. Tôi chào các nhân vật chính và cầu nguyện để cử chỉ ý nghĩa này kiến tạo thêm một bước trên con đường hòa bình, không chỉ trên bán đảo đó mà còn ủng hộ toàn thế giới."

Tổng Thống Hoa kỳ đầu tiên đặt chân lên đất Bắc Hàn

Trong cuộc gặp gỡ, sau khi bắt tay nhau, Tổng thống Trump đã bước qua lãnh thổ Bắc Hàn, trở thành Tổng Thống đầu tiên của Hoa kỳ đặt chân lên quốc gia này. Sau đó hai vị lãnh đạo đã trò chuyện với nhau trong một giờ đồng hồ tại tòa nhà được gọi là "Nhà Tự do", nằm bên phần biên giới của Nam Hàn. Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in cũng hiện diện trong một ít phút.

Trong cuộc gặp trước đây tại Singapore hồi năm ngoái, Tổng Thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un đã cam kết thực hiện phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, nhưng không đi vào chi tiết cụ thể. Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Việt Nam hồi đầu năm nay, cam kết không những không tiến triển, ngược lại còn bị phá vỡ. Nhưng bây giờ hai quốc gia đồng ý thành lập các phái đoàn tái đàm phán. ■

ĐTC tặng thánh tích thánh Phêrô cho Đức Thượng phụ Bartholomêô

Đức Thánh Cha tặng thánh tích là xương thánh Phêrô lấy lên từ hầm mộ của thánh Phêrô.

Hôm 29/6, nhân dịp Phái đoàn Toà Thượng phụ Constantinople thăm Roma để tham dự Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha đã tặng một thánh tích của thánh Phêrô cho Đức Thượng phụ Bartholomêô.

Đây là thánh tích đã được vị tiền nhiệm Phaolô VI đặt trong một nhà



nguyện nhỏ ở Dinh Tông Toà. Thánh tích này là những xương đã được lấy lên từ mộ thánh Phêrô.

Từ 1939, ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức

Pio XII đã cho khai quật hầm mộ bên dưới đền thờ thánh Phêrô. Trong sứ điệp Giáng sinh 1950, Đức Pio XII đã loan trên radio rằng: "Có

Văn Yên, SJ - Vatican

thật là đã tìm thấy mộ của thánh Phêrô rồi không? Với câu hỏi đó, kết luận cuối cùng của các công trình làm việc và nghiên cứu cẩn thận đã đưa ra câu trả lời 'khẳng định' hết sức chắc chắn."

Khi nhận được tin, Đức Thượng Phụ Bartholomêô đã bất ngờ và hết sức vui mừng công bố công khai với các tín hữu trong thánh lễ cử hành kính hai thánh Tông đồ.

Trong lịch sử, các thánh tích của Thánh Phêrô luôn ở Roma và Roma là điểm đến của cuộc hành hương đối với các tín hữu Chính thống. ■

Toà Ân giải Tối cao ra Tuyên bố về ẩn tín toà giải tội

Trong bối cảnh nhiều nước ra luật buộc các linh mục giải tội phải báo cáo với cảnh sát về những gì nghe được trong toà giải tội về lạm dụng tính dục trẻ em, Toà Ân giải Tối cao ra thông cáo chính thức liên quan đến ẩn tín toà giải tội và các mức độ bí mật khác.

Sáng 1/7, Toà Ân giải Tối cao ra Tuyên bố về tầm quan trọng của toà trong và ẩn tín không thể vi phạm của BT Giải tội, được ký bởi ĐHY Mauro Piacenza, chánh án Toà Ân giải Tối cao và đức ông Krzysztof Nykiel, phó chánh án.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước ra luật buộc các linh mục giải tội phải báo cáo với cảnh sát về những gì nghe được trong toà giải tội về lạm dụng tính dục trẻ em.

Văn Yên, SJ - Vatican

Nội dung của tuyên bố đề cập đến 3 loại bí mật: ẩn tín bí tích, bí mật tự bản chất thuộc về toà trong nhưng không phải bí tích và bí mật nghề nghiệp.

(1) Trước hết về ẩn tín toà giải tội, Tuyên bố khẳng định rằng: "bí mật không thể bị vi phạm của bí tích Giải tội đến trực tiếp từ thiên luật được mạc khải và bắt nguồn từ chính bản chất của bí tích, đến nỗi không chấp nhận bất kỳ ngoại lệ nào trong bối cảnh giáo hội cũng như dân sự".

Tuyên bố lập lại giáo luật 983-984 và 1388, và giáo lý GHCG 1467: “Hội Thánh buộc mọi linh mục, khi giải tội, phải giữ kín tuyệt đối những tội hối nhân đã xưng thú. Ai vi phạm sẽ mắc vạ nặng nề... Bí mật tòa giải tội không chấp nhận luật trừ nào.” Ngay cả, “người có quyền không thể dùng những kiến thức biết được bất cứ lúc nào do việc giải tội, để lãnh đạo ở tòa ngoài, bằng bất cứ cách nào.” (GL. 984)

(2) Kế đến là tòa trong nhưng không mang tính bí tích, linh hướng. Trong linh hướng, tín hữu mở lòng cách tự do về lương tâm của mình với vị linh hướng để được hướng dẫn và nâng đỡ trong việc lắng nghe và thi hành ý Chúa. Vì vậy, cũng không được vi phạm quyền nội tâm của họ.

(3) Cuối cùng, có những điều kín cần phải giữ hay còn gọi là “bí mật nghề nghiệp”. Tự bản chất bởi luật tự nhiên, những bí mật này cũng phải giữ, trừ “trường hợp ngoại lệ nếu việc giữ bí mật sẽ gây ra cho người đã nói ra, hoặc cho người đã tiếp nhận hoặc cho một người thứ ba, những thiệt hại nặng nề và chỉ có thể tránh được khi nói sự thật” như được đề cập trong số 2491 của Giáo lý GHCG.

Như thế, trước những áp lực về thông tin, Tòa Ân giải Tối cao một lần nữa tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo về bí mật bí tích cũng như những cấp độ bí mật khác, như đã được quy định trong giáo luật và giáo lý của GHCG. ■

Chân phước Hồng y John Henry Newman

ĐHY John Henry Newman (1801-1890), nguyên là một thần học gia Anh giáo nổi tiếng, trở lại Công Giáo, thụ phong linh mục và được thăng Hồng Y. Ngài qua đời năm 1890 thọ 89 tuổi.

Hôm 1-7 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã nhóm công nghị Hồng Y tại Vatican và thông báo: Chúa nhật 13-10 tới đây, trong khuôn khổ Thượng HĐGM miền Amazzonia, ngài sẽ chủ sự lễ tôn phong 5 vị chân phước lên bậc hiển thánh. 5 chân phước thuộc 5 quốc gia khác nhau, gồm 1 nam và 4 nữ.

Trước khi trở lại Công giáo

Chân phước HY John Henry Newman sinh tại Luân đôn vào năm 1801, là trưởng nam trong gia đình có 6 anh em, thân phụ là chủ ngân hàng và mẹ gốc người Pháp di cư. Năm 16 tuổi, cậu bắt đầu học thần học tại Đại học Trinity ở Oxford và 8 năm sau, 1825, được thụ phong mục sư Anh giáo. 3 năm sau đó, Mục Sư coi sóc giáo xứ St. Mary của các giáo sư và sinh viên đại học.

Mục Sư Newman đã khởi xướng Phong trào Oxford nhằm đào sâu việc nghiên cứu thần học, đặc biệt trong lãnh vực giáo phụ, tức là nghiên cứu về nền

Giuse Trần Đức Anh
thần học trong thời kỳ Giáo Hội chưa bị chia rẽ, nhưng còn hiệp nhất giữa Đông và Tây Phương. Chính việc nghiên cứu ấy đã làm cho mục sư Newman đến gần Công Giáo và gia nhập Giáo Hội này vào năm 1845, khi đã 45 tuổi. Biến cố này đã gây kinh ngạc trong dư luận Anh giáo bấy giờ.

Sau khi trở lại Công Giáo

Năm 1847, Newman gia nhập dòng Oratoire, dòng Giảng Thuyết do thánh Philipê Neri thành lập và thụ phong linh mục tại Roma ngày 30 tháng 5 cùng năm đó. Được sự khích lệ của ĐGH Piô 9, cha Newman thành lập tu viện đầu tiên của dòng Oratoire ở Anh quốc. Năm 1854 cha được bổ nhiệm làm Viện trưởng Đại học Công Giáo tân lập ở Dublin, thủ đô Ai Len.

Cha Newman cũng gặp nhiều khó khăn và chống đối, nếu không muốn nói là đố kỵ. Thiên tài thần học của cha, chủ trương đề cao quyền tối thượng của lương tâm trên mọi chủ trương duy tín điều đã khơi lên những ghen tương và ngờ vực. Trong hàng giáo phẩm Công Giáo bấy giờ cũng không thiếu những người cho rằng cha Newman không có đủ đặc tính “Roma” và không cứng rắn đủ đối với Anh giáo mà cha đã từ bỏ. Cha Newman đã vượt qua được những thử thách đó, và luôn chủ trương rằng “10 ngàn khó khăn cũng không tạo nên một nghi ngờ, nếu tôi hiểu rõ vấn đề”.



Năm 1879, ĐGH Lê 13 phong cha Newman làm Hồng Y khi cha sắp tròn 80 tuổi. Việc bổ nhiệm này được coi như một sự nhìn nhận công trình, các tác phẩm và vai trò cao quý của cha. Khi ĐHY Newman qua đời năm 1890, Giáo Hội Công Giáo tại Anh quốc ở trong giai đoạn tái triển nở sau 3 thế kỷ bị bách hại và bị gạt ra ngoài lề xã hội.

ĐHY Newman vẫn luôn là người quyết liệt hỗ trợ sự khiết tịnh và sự độc thân linh mục, đến độ ngài định nghĩa sự độc thân này là "một bậc sống cao hơn mà đại đa số người nam không thể mong ước".

ĐHY Newman đã ảnh hưởng lớn trên nhiều thế hệ các tín hữu Công giáo Anh quốc, trong đó có rất nhiều người trở lại. Ngài cũng ảnh hưởng trên đại truyền thống văn hóa Công Giáo tại các nước Anglosaxon.

Trong cuộc viếng thăm mục vụ tại Anh quốc ĐGH Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ sáng chúa nhật 19-9 năm 2010 tại thành phố Birmingham để tôn phong ĐHY Newman lên bậc chân phước.

Phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Newman Ngày 13-2 năm nay (2019), Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận 1 phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước John Henry Newman (1801-1890). Phép lạ này là sự kiện một phụ nữ có thai ở Chicago Hoa kỳ bị xuất huyết không thể cầm hãm được, và theo các bác sĩ điều trị, sinh mạng của bà cũng như của thai nhi bị đe dọa. Bà đã cầu nguyện với ĐHY Newman xin cứu giúp và bà được lành bệnh xuất huyết một cách lạ lùng khiến các bác sĩ không thể giải thích được sự khỏi bệnh lạ lùng của bà■.

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TAM HÀ HÂN HOAN MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Vào lúc 04g30 sáng Chúa Nhật, ngày 30/06/2019 cộng đoàn giáo xứ Tam Hà cùng quy tụ tại thánh đường GX. hân hoan mừng lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của Gx.

Thánh lễ đồng tế do cha chánh xứ Giuse chủ tế, cùng đồng tế có cha phụ tá Phaolô Maria.

Hiện diện trong thánh lễ có Quý Tu sĩ nam nữ thuộc các dòng tu trong địa bàn giáo xứ: Quý Sr. dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Quý Sr. dòng Đức Mẹ Can Vê, Quý Thầy dòng Phanxicô Viện Tu, quý tu sĩ gốc Tam Hà, quý chức HĐMV, quý hội đoàn và rất đông cộng đoàn trong giáo xứ cùng hiệp thông tham dự để dâng lên Thiên Chúa lời Tạ Ơn vì biết bao những hồng ân mà Thánh Tâm Chúa Giêsu đã tuôn đổ cho giáo xứ trong suốt 64 năm qua (1955-2019). Xin Chúa lại tiếp tục nâng đỡ, gìn giữ và ban cho cộng đoàn giáo xứ được sự hiệp nhất, bình an để cùng nhau đóng góp xây dựng giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn theo như Lòng Chúa mong ước.

Trước thánh lễ, cha Chủ tế cũng mời gọi mọi người hãy luôn nhớ đến và biết ơn cũng như cầu nguyện cho quý cha, quý tu sĩ, quý chức, quý vị ân nhân, và mọi người, những người còn sống cũng như đã qua đời đã đóng góp công sức và hy sinh cách này hay cách khác trong công cuộc xây dựng Gx. để mới có được như ngày hôm nay.

Cũng với tâm tình tạ ơn và cầu nguyện trong thánh lễ đặc biệt này, cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp ý cầu nguyện cách riêng cho cha chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Trí nhân ngày kỷ niệm 18 năm chịu chức linh mục của cha (30/06/2001- 2019).■







LỚP ƠN GỌI THAM QUAN - DÃ NGOẠI

Vào lúc 06g00 ngày 02/07/2019 cha chánh xứ Giuse, cha phụ tá Phaolô Maria đã đồng hành với các em Lớp Ơn Gọi đến tham quan Đại Chung Viện Thánh Giuse, Nhà Nguyễn TCV, Phần mộ của cha Wibô sáng lập ĐCV, viếng nhà hài cốt quý cha Thừa Sai và quý cha giáo, nơi học tập của các Đức Hồng y và Giám Mục, Nhà Truyền Thống TGP, nơi an nghỉ của các ĐGM coi sóc TGP.... Tại các nơi tham quan các em được cha giáo Martinô Nguyễn Đức Trọng hướng dẫn và giới thiệu rất chi tiết từng nơi tham quan.

Sau đó, quý cha và các em đến tham quan nhà Mẹ Dòng Phanxicô Viện Tu tại Củ Chi, tại đây các em được cha Bê Trênx Tỉnh Dòng hướng dẫn đi tham quan các nơi trong nhà Dòng: Nhà các thầy học, nhà giải trí, thư viện, sân chơi thể thao, phòng ăn.... Cuối cùng, cha Bê Trênx và các em vào nhà nguyện viếng Thánh Thể, cha đã hướng dẫn các em cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau đó, các em và quý cha dùng cơm trưa tại đây. Buổi chiều các em được đến Công viên nước Củ Chi để vui chơi thư giãn.

Lớp Ơn Gọi của giáo xứ được cha chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Trí thành lập khoảng đầu tháng 09 năm 2019, ngay thời gian cha mới về nhận coi sóc giáo xứ (31/07/2019).

Hiện nay Lớp Ơn Gọi có 24 em. Linh hướng là cha chánh xứ Giuse. Phụ trách: Cha phụ tá Phaolô Maria và hai thầy dòng Phanxicô Viện Tu. Các em được học hỏi về Kinh Thánh, về Phụng vụ và giáo dục Nhân bản. Đồng thời quý cha, quý thầy cũng giúp các em định hướng về ơn gọi cũng như tìm hiểu về các nhà dòng... Thời gian sinh hoạt từ 19g30 – 20g30 các tối thứ bảy hằng tuần tại lầu 1 nhà xứ.

Bốn mạng của Lớp Ơn Gọi: Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (*Chúa Nhật thứ II Phục Sinh*)
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10, 2)

Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho Lớp Ơn Gọi của giáo xứ được uơm mầm và phát triển để gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. ■







GIÁO XỨ TAM HÀ



Thư mời



Chúng ta đang sống trong Năm Mục Vụ Gia Đình 2019:

“ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN”

Kính mời: Cộng đoàn, đặc biệt các gia đình trẻ trong giáo xứ đến tham dự buổi nói chuyện Chuyên Đề về Hôn Nhân Gia Đình tháng thứ ba với đề tài:

“NHỮNG VẤN NẠN & GIẢI PHÁP CHO CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY”

Vào lúc 19g00 tối thứ sáu, ngày 12/07/2019
tại thánh đường giáo xứ.

Do linh mục **GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC**
VÀ CÁC CHUYÊN VIÊN TÂM LÝ
TTMV Gia Đình, Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ.

Gx. Tam Hà, ngày 07/07/2019
Lm. Chánh xứ

Giuse Nguyễn Đức Trí