

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 476\* Năm 10/ 2021 \* Chúa nhật 16/ 05/ 2021

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*Ánh thư mục tử*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương*

**H**ôm nay chúng ta cùng với Giáo hội mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Chúa Giêsu về trời sau khi hoàn thành công việc cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã giao phó.

Chúa Kitô lên trời, nhưng qua lời dạy của Chúa Giêsu chúng ta không dễ xác định trời ở đâu. Theo Phúc Âm thánh Gioan thì câu được lập đi lập lại nhiều lần là : “Thầy đến cùng Chúa Cha”. Lời này được lập lại 7 lần trong khung cảnh tiệc ly (x. Ga 14, 12.28; 16, 5.10.28; 17, 11.13), đến nỗi trong số các môn đệ tự hỏi lời nói đó có ý nghĩa gì (Ga 16, 17). Như thế đối với Chúa Giêsu, trời không phải là khoảng không trên đầu chúng ta như chúng ta thường hiểu. Chúa Giêsu về trời là Người không đi đến một nơi nào cụ thể, nhưng Người đến với một Đấng, đó chính là Chúa Cha. Chúa Giêsu từ Thiên Chúa Cha đến thế gian và giờ đây Người trở về Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu coi cuộc sống ở trần gian và những hoạt động của mình như một hành trình từ Thiên Chúa Cha mà đến và giờ đây về với Chúa Cha.

Như thế, khi nói đến Chúa Giêsu về trời chúng ta dùng kiểu nói của con người chúng ta để nói Thiên Chúa. Những kiểu diễn tả như thế thường thiếu sót. Cũng thế khi nói Chúa Giêsu ngồi bên hữu của Chúa Cha thì kinh thánh muốn nói lên cảnh “ngồi trên ngai” như một phần thưởng thật lớn lao cho người chiến thắng. Các tông đồ cũng được hứa rằng họ sẽ ngự trên 12 toà mà xét xử 12 chi tộc Israel (x. Mt 19, 29), hay, khi mô tả về Cuộc Phán Xét cuối cùng thánh Mathieu viết: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người”(25, 31).

Chúa Giêsu lên trời không phải để lìa xa chúng ta nhưng Người đã đi trước, để chúng ta là những chi thể của Người tiến bước theo sau.



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

16/05/2021 CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN

### BẢO CHỨNG NIỀM HY VỌNG

**“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ.”** (Mc 16,15)

**Suy niệm:** Lễ Thăng Thiên là bảo chứng cho niềm hy vọng của người Kitô hữu. Quả thế, Chúa Giêsu về trời không phải sự chia ly vĩnh biệt, nhưng “Ngài đã đi trước mở đường dẫn chúng ta vào Nước Trời, khiến chúng ta là những chi thể của Ngài nắm chắc phân hy vọng sẽ cùng Ngài hưởng phúc vinh quang” (Lời nguyện Lễ Thăng Thiên). Chúa lên trời, tuy vắng mặt hữu hình, nhưng Người tiếp tục hiện diện và hoạt động với các Tông đồ xưa và cả chúng ta nay qua Thánh Thần của Người hầu nhân loại được cứu độ và sống đời đời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ.”

**Mời Bạn:** Cùng đích của đời người không phải là cõi đời này. Cuộc sống kiếp nhân sinh này với tất cả “hi nộ ái ố cụ ai dục” không phải là hạnh phúc bền vững đích thực. Mỗi ngày bạn tập không hám danh, cũng chẳng quá mê mải chạy theo lợi lộc, tiện nghi hưởng thụ để rồi đánh mất Chúa là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. Bạn cũng luôn ý thức được sự hiện diện của Chúa trong đời thường qua việc sống hết mình cho Chúa và tha nhân qua con đường yêu thương và phục vụ. Nhờ vậy, chính bạn và tha nhân đạt đến quê hương đích thật của chúng ta ở trên trời.

**Sống Lời Chúa:** Tôi nỗ lực sống theo Lời Chúa dạy: “Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,1).

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giêsu, xin canh tân đời sống đạo của chúng con, để chúng con có thể trở thành những chứng nhân Tin Mừng của Chúa. Amen.*



### TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **ĐTC Phanxicô chính thức thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên.**

Ngày 11.05 hôm qua, ĐTC Phanxicô đã ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc, có tên “Antiquum ministerium” – Thừa tác vụ cổ kính, qua đó ngài chính thức thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân, vì nhu cầu khẩn thiết của việc loan báo Tin Mừng trong thế giới hiện nay.

Thừa tác vụ dạy giáo lý là một thừa tác vụ mới được ĐTC thiết lập, nhưng lại có nguồn gốc từ rất lâu đời, từ thời Tân Ước. Tin Mừng thánh Luca (Lc 1,3-4) và các thư của thánh Phao-lô gửi cộng đoàn Corintô (1 Cr 12,28-31) và Galati (Gl 6,6) đã nói về hình thức khởi đầu của sứ vụ này. Do đó, Giáo

hội muốn nhìn nhận công việc phục vụ này như là một biểu hiện cụ thể của đặc sủng cá nhân, trợ giúp rất nhiều cho việc thực thi sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Giáo hội.

Quyết định thành lập thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân là kết quả của một hành trình xuất phát từ trực giác của Đức Pio XII, được Công đồng Vatican II và được các Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt là Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon nhìn nhận. Năm 1944, trong thông điệp *Mystici corporis* – Thân thể Mầu nhiệm, Đức Pio XII đã nói đến những người cha người mẹ của các gia đình, cha mẹ đỡ đầu, và đặc biệt là những giáo dân cộng tác với hàng giáo phẩm trong Giáo hội trong việc mở rộng Vương quốc của Đấng Cứu Chuộc, giữ một vị trí quan trọng trong xã hội Ki-tô giáo, được Thiên Chúa linh hứng và trợ giúp, họ có thể tiến đến đỉnh cao nhất của sự thánh thiện.

Nhận xét về vai trò của các giáo lý viên, ĐTC viết rằng: “Toàn bộ lịch sử loan báo Tin Mừng trong hai thiên niên kỷ này cho thấy bằng chứng tuyệt vời về sự hiệu quả sứ mệnh của các giáo lý viên”, những người đã đảm bảo rằng đức tin là chỗ dựa vững chắc cho đời sống cá nhân của mỗi con người. Nhiều người nam nữ trình bày một đức tin vĩ đại và những chứng tá đích thực của sự thánh thiện, thậm chí đến mức hiến dâng mạng sống.

Ngay cả ngày nay, nhiều giáo lý viên có khả năng và kiên cường thực hiện sứ mệnh không thể thay thế trong việc truyền bá và đào sâu đức tin, trong khi “một đội quân đông đảo” các giáo lý viên được tuyên phong chân phước, hiển thánh và tử đạo “đã đánh dấu sứ mạng của Giáo hội”, tạo nên một nguồn phong phú cho toàn bộ lịch sử tu đức Ki-tô giáo.

ĐTC nhắc lại số 17 của sắc lệnh “Đến với Muôn dân” của Công đồng Vatican II, trong đó khẳng định rằng đội ngũ các giáo lý viên, với công việc truyền giáo hiệu quả giữa người ngoại giáo, rất đáng khen ngợi. “Được linh hứng bởi tinh thần của các tông đồ họ hy sinh đóng góp cụ thể và không thể thay thế cho việc truyền bá đức tin và Giáo hội.” Tài liệu khẳng định rằng trong hoàn cảnh thiếu các linh mục để loan báo Tin Mừng và thi hành sứ vụ mục vụ, nhiệm vụ của giáo lý viên vô cùng quan trọng.

Trong số 5 của Tựa sắc, ĐTC nói rằng “cần nhìn nhận sự hiện diện của các giáo dân nam nữ, những người nhờ bí tích rửa tội họ cảm thấy mình được mời gọi cộng tác vào việc dạy giáo lý”. Ôn gọi loan báo Tin Mừng là tiếng gọi của Chúa Thánh Thần dành cho mỗi người để họ lên đường “gặp gỡ những người đang chờ đợi được biết chân thiện mỹ của đức tin Ki-tô giáo”. Do đó, nhiệm vụ của các mục tử là hỗ trợ hành trình này và làm phong phú đời sống của cộng đoàn Ki-tô giáo bằng việc công nhận các thừa tác vụ giáo dân có khả năng đóng góp vào sự biến đổi xã hội thông qua “sự thâm nhập

của các giá trị Ki-tô giáo vào thế giới xã hội, chính trị và kinh tế” (Evangelii gaudium, 102).

Theo giáo huấn của các Công đồng, các Thượng Hội đồng giám mục, cũng như của các Giáo hoàng, đặc biệt là Đức Phanxicô, các giáo dân không chỉ được kêu gọi thực hiện công việc thay thế vì thiếu ơn gọi linh mục, nhưng là hoạt động cách trọn vẹn và ý thức, tham gia và đồng trách nhiệm: sự hiện diện của họ thực sự cần thiết để Giáo hội hiệp thông và truyền giáo.

Qua dòng lịch sử, khi không có linh mục, đức tin vẫn được duy trì là nhờ những người cha, người mẹ, và những giáo lý viên đã dành thời gian và thường xuyên hy sinh cuộc sống cho điều này. Tuy nhiên, thừa tác vụ được thực hiện vì cộng đoàn, giúp phát triển đời sống của cộng đoàn và vì chứng tá đức tin của cộng đoàn. Do đó, thiết lập một thừa tác vụ giáo dân không có nghĩa là “giáo sĩ hóa” giáo dân. Việc lãnh nhận thừa tác vụ giáo lý viên “nhấn mạnh nhiều hơn đến sự dẫn thân truyền giáo đặc trưng của mỗi người đã được rửa tội”. ĐTC khuyên rằng nó phải diễn ra “theo cách hoàn toàn của giáo dân, không rơi vào bất kỳ biểu hiện nào của chủ nghĩa giáo sĩ trị”.

Các yêu cầu đối với giáo lý viên

Sau khi suy tư về mọi khía cạnh, ĐTC tuyên bố thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân và truyền rằng Bộ Phụng tự và kỷ luật Bí tích sẽ công bố trong thời gian ngắn Nghi thức Thiết lập thừa tác vụ này.



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

### ❖ Phong chức linh mục.

Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, ĐTGM Giuse quyết định phong chức linh mục cho 19 thầy phó tế (xin xem danh sách đính kèm cuối nhà thờ) vào lúc 08g30 ngày 11/06/2021, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn. Trong 19 thầy, có thầy Giuse Phạm Thanh Tài đang giúp họ đạo chúng ta. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và ai biết các thầy này có gì ngăn trở xin trình báo cho Tòa Giám mục hoặc cha sở.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. Cô Hà: 500.000đ. Lóp Anh Văn Thầy Phong: 1.500.000đ.