

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 3-6-2018**Chúa nhật 9 Thường niên
Lễ Mình và Máu Thánh
Chúa Kitô*****Vì muôn người*****LỜI CHÚA: Mt 14,12-16.22-26**

Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: ‘Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?’ Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta”. Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống nữa

*(xem tiếp trang 2)***Đức hồng y tân cử Becciu
được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phong Thánh**

VATICAN – Hôm 26-5-2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức hồng y tân cử Giovanni Angelo Becciu làm Bộ trưởng Bộ Phong Thánh và sẽ nhận nhiệm vụ từ cuối tháng 8 tới đây.

Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng Đức Tổng giám mục Becciu tiếp tục chu toàn nhiệm vụ Phụ Tá Quốc Vụ khanh Tòa Thánh cho đến ngày 29-

6-2018 và tiếp tục làm Đặc uỷ của Đức Thánh Cha tại Hội Hiệp Sĩ Malta.

Đức hồng y tân cử Becciu năm nay 70 tuổi (2/6/1948) sinh tại Sassari, đảo Sardegna, Italia, thụ phong linh mục năm 1972, đậu tiến sĩ giáo luật và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ ngày 1-5-1984: lần lượt tại các sứ quán Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi, Sudan, New Zealand, Liberia, Anh quốc, Pháp, và Hoa Kỳ.

Ngày 15-10-2001, ngài được thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa thánh tại Angola, rồi kiêm nhiệm Sứ thần tại São Tomé và Príncipe.

Ngày 23-7-2009, ngài được Đức Thánh

*(xem tiếp trang 4)***Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm đảo Sicilia**

VATICAN – Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: thứ Bảy ngày 15-9 năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm hai giáo phận Piazza Armerina và Palermo tại đảo Sicilia, Nam Italia, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày mất của Chân phước linh mục Pino Puglisi.

Cha Puglisi sinh năm 1937 ở ngoại ô thành Palermo, dẫn thân chống lại các tổ chức bất lương mafia bằng các công tác giáo dục và gây ý thức nơi các tín hữu về thảm họa này. Cha làm mục vụ tại xứ San Gaetano ở khu phố Brancaccio. Đây cũng là nơi tổ chức mafia “Cosa nostra” ở Palermo hoạt động. Tại đây cha thành lập “Trung Tâm Padre Nostro (Lạy Cha)”, để giáo dục chăm sóc các trẻ em và thiếu niên bụi đời. Các thủ lãnh mafia ở địa phương thù ghét hoạt động của cha nơi giới trẻ và sai tên Salvatore Grigoli bắn chết cha ngày 15-9-1993 khi cha vừa bước qua tuổi 56.

Sáng 25-5-2013, hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự lễ tôn phong Chân phước cho cha Pino Puglisi, do Đức hồng y Salvatore De Giorgi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Palermo

sở tại, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự tại Sân vận động Foro Italico ở địa phương.

Trong cuộc họp báo sáng ngày 28-5 vừa qua tại Palermo, Đức Tổng giám mục sở tại, Corrado Lorefice, cho biết Đức Thánh Cha sẽ bay đến phi trường thành phố Catania lúc 7 giờ 50 sáng ngày 15-9 như một trạm dừng kỹ thuật để đáp trực thăng bay đến giáo phận Piazza Armerina cách đó 65 kilômét lúc 8g30 và gặp gỡ các tín hữu địa phương vào lúc 9 giờ.

Tiếp đến ngài bay thêm 120 kilômét để đến thành phố Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, và cử hành thánh lễ lúc gần 12 giờ trưa, kính chân phước Pino Puglisi.

Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đến trung tâm Hy Vọng và Bác Ái để dùng bữa trưa với những người nghèo cùng với một số đại diện tù nhân và di dân vào lúc 13g30kilômét.

Ban chiều, lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ thánh Gaetano ở khu phố Braccaccio và nhà chân phước

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.

Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ôliu.

SUY NIỆM

Đại lễ Vượt qua gần đến. Chúa Giêsu ước ao ăn lễ Vượt qua lần cuối với các môn đệ trước khi chịu khổ hình (Lc 22,15). Ngài đã tiên liệu nơi tổ chức bữa tiệc. Một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã chuẩn bị sẵn sàng. Các môn đệ chỉ phải lo những gì cần cho bữa ăn: bánh không men, rượu, chiên và rau đắng. Thế nhưng chỉ mình Chúa Giêsu biết Ngài sẽ làm gì trong bữa tiệc Vượt qua này.

Bữa tiệc cuối là thánh lễ đầu tiên của Chúa. Vắt bánh đó, vắt rượu đó trên bàn tiệc. Nhưng đối với các môn đệ, thật là bất ngờ Khi Chúa Giêsu bẻ bánh, trao cho họ và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy”. Ngài còn mời họ uống rượu và nói: “Đây là Máu Thầy, Máu giao ước, đổ ra vì muôn người”. Như thế bánh rượu đã được biến đổi tận căn để trở thành Mình Máu Chúa. Ăn bánh và uống rượu trở nên hành vi thông hiệp vào cái chết sắp đến của Thầy. Ngay hôm sau, trên núi Sọ, máu Chúa đã đổ, và tấm thân Chúa bị nát tan. Hy lễ núi Sọ chỉ diễn ra một lần, nhưng ảnh hưởng trên cả dòng lịch sử. Bữa tiệc ly chỉ diễn ra một lần, nhưng Chúa muốn nó được lặp lại cho đến tận thế: “Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19).

Mỗi thánh lễ là một bữa tiệc ly, vị linh mục lặp lại cử chỉ và lời nói của Chúa. Mỗi thánh lễ là một tưởng nhớ hy tế thập giá. Cái chết cứu độ năm xưa, nay trở thành hiện tại để đem đến sự sống cho tín hữu thuộc mọi thời. Rước lễ là gặp gỡ Đấng hy sinh chịu chết, là kết hợp với Đấng đã yêu đến cùng. Ta được mời gọi sống như Đấng ta lãnh nhận, nghĩa là bẻ ra, chia sẻ, phục vụ và hiến trao. Ta không thể tiếp tục sống ích kỷ và khép kín, khi ngày ngày rước lấy Đấng đã chết vì muôn người. Rước lễ không phải chỉ là nhận Chúa vào

(xem tiếp trang 3)

Thánh tích thánh Giáo hoàng Gioan XXIII được đưa đến Bergamo

BERGAMO – Nhân kỷ niệm 60 năm thánh Giáo hoàng Gioan XXIII được bầu làm Giáo hoàng, sáng sớm thứ Năm 24/05/2018, hòm kiếng chứa thi hài của thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã được đưa ra khỏi Đền thờ thánh Phêrô ở Vatican đi đến giáo phận Bergamo và làng quê Sotto il Monte.

Bergamo là giáo phận nơi thánh Giáo hoàng Gioan XXIII phục vụ trong 40 năm đầu tiên; còn Sotto il Monte là nơi thánh nhân đã chào đời ngày 25/11/1881.

Trong nghi thức di chuyển thi hài thánh Giáo hoàng diễn ra tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Hồng y trưởng đẳng linh mục Angelo Comastri, chủ sự nghi thức, đã nhắc đến tình yêu của thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đối với nơi sinh của ngài, nơi ngài đã “*hít thở đức tin trong gương mẫu tuyệt vời của cha mẹ ngài*”. Đức Hồng y Comastri nói tiếp: “*Hôm nay, thánh Giáo hoàng XXIII thực hiện chuyến hành hương của lòng biết ơn và phúc lành về mảnh đất nơi ngài sinh ra, nơi ngài đã trưởng thành trong ơn gọi linh mục*”. Đức Hồng y cũng nhấn mạnh đến hương thơm của Thiên Chúa nơi thánh Gioan XXIII, niềm hy vọng ngài đã gieo trồng bằng việc giúp các tín hữu trở thành khí cụ bình an trong gia đình và nơi xã hội.

Sau nghi thức tại đền thờ, hòm chứa



thi hài của thánh Giáo hoàng bắt đầu chuyến du hành kéo dài 18 ngày. Đây là một sự kiện, món quà đặc biệt của Đức giáo hoàng Phanxicô. Trước đây, vào năm 1959, chính Đức giáo hoàng Gioan XXIII cũng đã cho phép đưa thi hài của thánh Giáo hoàng Piô X về thành phố Venezia.

Chuyến thánh du tại những nơi khác nhau sẽ cho phép nhiều tín hữu được sống những thời khắc cầu nguyện và kính viếng, bắt đầu từ 15g30 chiều 24/05, khi thi hài ngài được các hội đoàn và tín hữu đón tiếp tại trung tâm của Bergamo. Đầu tiên thánh tích của vị thánh Giáo hoàng sẽ dừng lại tại nhà tù Regina Coeli ở đường Gleno để ghi nhớ cuộc thăm viếng tù nhân tại nhà tù này của ngài vào ngày 26/12/1958. Sau đó thánh tích của ngài được đưa đến chủng viện và vào lúc 21 giờ tối, thánh tích sẽ được rước trọng thể vào nhà thờ chính tòa để cử hành buổi canh thức. ■

(Vatican News 24/05/2018)

Phá thai không bao giờ là một giải pháp Giới trẻ Argentina xuống đường vì sự sống

ARGENTINA – Thứ Năm ngày 24-5-2018, hơn ba triệu rưỡi người Argentina đã xuống đường để phản đối luật cho phép phá thai trong nước. Vào đầu tháng Ba, 70 thành viên của Quốc hội đã đem ra thảo luận luật cho phép phụ nữ phá thai ở 14 tuần đầu của thai kỳ. Hiện nay, phá thai trong nước là bất hợp pháp, ngoại trừ khi sức khỏe của người mẹ bị đe dọa hoặc trong trường hợp đó là hậu quả của bạo lực tình dục. Tổng thống Argentina Mauricio Macri, mặc dù là người ủng hộ sự sống, nhưng ông nói rằng ông sẽ không phủ quyết luật nếu nó được Quốc hội phê chuẩn.

Cuộc tuần hành do phong trào “Marcha Por La Vida” (Tuần hành vì sự sống) tổ chức, có 117 thành phố tham gia, tập trung hàng ngàn người

với khẩu hiệu “Hãy cứu cả hai”. Tại Buenos Aires, các nhà tổ chức sự kiện đã yêu cầu các nhà lập pháp, cả từ phía chính phủ và phe đối lập bác bỏ dự luật một cách dứt khoát. Họ tuyên bố: “Chúng tôi muốn bảo vệ cả hai sự sống. Cho dù có được thực hiện theo yêu cầu của người mẹ hay không, phá thai gây ra cho người phụ nữ và cho những người thân cận những thiệt hại, để lại những hậu quả không thể cứu vãn, nó trở thành một cuộc tấn công chống lại lợi ích chung của xã hội”.

Các nhà tổ chức cũng đã khẳng định rằng đằng sau vấn đề phá thai có những “tình cảnh khó khăn và đau đớn, bạo lực, gạt ra bên lề, nghèo đói, cô đơn và bỏ rơi; nhưng chúng tôi tin rằng phá thai không bao giờ là giải pháp”. ■

(Rei 26-5-2018)

Đức giáo hoàng Phanxicô: Giáo hội không có nhiệm vụ thay đổi chính phủ



VATICAN – Cuộc phỏng vấn Đức giáo hoàng Phanxicô cho thấy ngài có một đường lối tương tự với đường lối của vị tiền nhiệm của ngài.

Trong một cuộc trao đổi với giám đốc nhật báo *L'Eco di Bergamo* của Italia (được đăng trên báo này trong số ra ngày 24/5/2018), Đức giáo hoàng Phanxicô nói rằng ở cấp độ toàn cầu, ngài lo ngại về “tình trạng mất quân bình, vốn luôn gắn liền với nạn bóc lột vô tội vạ: bóc lột cả con người lẫn thiên nhiên”. Và ngài nói thêm: “Tuy nhiên, nhiệm vụ thực sự của Giáo hội không phải là thay đổi chính phủ, mà là đem luận lý của Tin Mừng vào tư duy và hành động của những người cầm quyền”.

Những lời soi sáng này nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh đặc biệt của Giáo hội, vì Giáo hội không phải là và không bao giờ nên được coi là một “thực thể chính trị”, và mục tiêu hành động của Giáo hội không bao giờ là thúc đẩy việc thay đổi chính quyền hay chế độ. Tất nhiên, như thế không có nghĩa là im lặng trước những bất công hay kêu gọi người Kitô hữu cứ sống bình lặng và bàng quan. Nhưng nghĩa là không bao giờ được quên bản chất thật sự của Giáo hội là gì và phải tránh đừng để cho Giáo hội bị lợi dụng.

Những lời của Đức giáo hoàng Phanxicô cho chúng ta chiếc chìa khóa để hiểu được thái độ của Tòa thánh đối với chính phủ Bắc Kinh chẳng hạn. Cuộc đàm phán lâu dài và khó khăn được tiến hành bởi các cộng sự viên gần gũi nhất của Đức giáo hoàng nhằm đạt được thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục không phải được thúc đẩy bởi bất kỳ một động cơ “chính trị” nào, mà hoàn toàn chỉ có mục tiêu Phúc âm, đó là vun trồng sự hiệp nhất của Giáo hội ở Trung Quốc qua mối liên kết không thể thiếu với người kế vị Thánh Phêrô, một yếu tố nền tảng của chính Giáo hội, và do đó cho phép tín hữu Công giáo Trung Quốc được sống đức tin của mình.

Điều này đã được Đức hồng y Quốc vụ

khánh Tòa thánh Pietro Parolin giải thích, khi nói về các cuộc đàm phán với Bắc Kinh: “Tôi muốn nhắc lại một lần nữa những lời của Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI trong Thư gửi người Công giáo Trung Quốc. Ngài dạy rằng sứ mệnh của Giáo hội không phải là thay đổi cơ cấu hay sự quản lý của Nhà nước, mà là công bố cho mọi người biết Chúa Kitô, Đấng Cứu rỗi thế gian, nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Giáo hội ở Trung Quốc không muốn thay thế Nhà nước, nhưng muốn được bình an đóng góp cách tích cực cho thiện ích của tất cả mọi người. Do đó, sứ điệp của Tòa thánh là một sứ điệp thiện chí, với hy vọng tiếp tục cuộc đối thoại đang được thực hiện để đóng góp cho đời sống của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc, cho thiện ích của người dân Trung Quốc và cho hoà bình trên thế giới”.

Đức hồng y Parolin đề cập đến cách đối thoại của Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI với Trung Quốc. Một cung cách phù hợp với những lời của Đức giáo hoàng Phanxicô. Vào tháng Mười Một 2016, Đức hồng y Jaime Ortega y Alamino, nguyên Tổng giám mục Havana, đã thổ lộ một cuộc nói chuyện của ngài với Đức giáo hoàng Ratzinger vào mùa hè năm 2012, tức là mấy tháng trước khi Đức giáo hoàng từ nhiệm. Đó là cuộc nói chuyện về Cuba và các mối quan hệ giữa Giáo hội và chính phủ Cộng sản trên đảo Caribê.

Đức hồng y Ortega nói: “Trong cuộc đàm thoại cuối cùng của chúng tôi vào tháng Sáu hay tháng Bảy 2012, Đức giáo hoàng Bênêdictô nhắc lại chuyến viếng thăm của ngài đến Cuba và nói: “Cuộc gặp gỡ Chủ tịch Raul Castro thật thú vị. Ông ấy là người muốn thực hiện nhiều thay đổi. Chúng ta phải giúp ông ấy. Giáo hội phải nhắm đến đối thoại. Giáo hội không ở trong thế gian để thay đổi các chính phủ, nhưng để đi vào trái tim của mọi người bằng Tin Mừng. Đó luôn là con đường của Giáo hội”. Ngài nói như thế khi nhìn nhận một thực tế là ngài đã có thể đến thăm Cuba, và trước đó là Đức Gioan Phaolô II, bởi vì chúng ta đã vẫn giữ quan điểm đối thoại này. Ngài nói rằng không có con đường nào khác”. Mấy tháng sau, trong Mật nghị Hồng y năm 2013, Đức hồng y Ortega kể lại lời của Đức giáo hoàng

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

miệng, mà là để Chúa chiếm lấy mọi ngõ tối của đời mình, nhờ đó đời ta được hoàn toàn biến đổi. Nhiều khi có một khoảng cách quá xa giữa thánh lễ và đời thường của người Kitô hữu. Thực sự gặp Chúa dưới hình bánh rượu sẽ đưa ta gặp Chúa nơi những người nghèo khổ, vì họ cũng là sự hiện diện thật sự của Chúa (x. Mt 25, 35). Mặt khác, càng say mê phục vụ con người, ta càng cảm thấy nhu cầu rước lấy Đấng phục vụ.

Khi dự lễ, bạn hãy đem theo hy lễ đời mình để kết hiệp với Hy lễ của Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con một tâm hồn
theo hình ảnh Tấm Bánh Thánh

Một tâm hồn trong trắng,
cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn
để luôn xứng đáng với Chúa.

Một tâm hồn khiêm hạ
tìm chiếm chỗ nhỏ bé,
nhưng luôn luôn muốn bày tỏ
một tình yêu lớn lao.

Một tâm hồn đơn sơ,
không biết đến những phức tạp
của ích kỷ,
và tìm hiến dâng mà không đòi lại.

Một tâm hồn lặng lẽ,
hạnh phúc khi thấy sự quảng đại
của mình
không được người khác biết đến.

Một tâm hồn nghèo khó,
chỉ làm giàu cho mình
nhờ chiếm được chính Chúa.

Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân,
quan tâm đến những nhu cầu và
ước muốn của họ.

Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa,
và mức lấy nguồn sống từ nơi Chúa. ■

(Cha Galot)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Ratzinger cho Đức hồng y Bergoglio, và Đức hồng y người Argentina đáp lại: “Câu nói của Đức giáo hoàng Bênêdictô cần được in trên biểu ngữ và đặt ở lối vào của mọi thành phố trên thế giới”. ■

(*Vatican Insider*, 25/5/2018)

Các nữ tu chống nạn buôn người: một buổi hội thảo giúp các nạn nhân tại tòa án



JAKARTA – Để hỗ trợ nạn nhân buôn người ở tòa án, 19 nữ tu Indonesia, một chủng sinh dòng Phanxicô, một phụ nữ Hồi giáo và một mục sư Tin Lành đã tham gia một hội thảo về các vấn đề pháp lý. Hội nghị chuyên đề diễn ra tại East Jakarta từ ngày 15-5 đến 18-5, với sự hiện diện của các chuyên gia pháp lý.

Trong nhiều năm, các nữ tu thuộc nhiều hội dòng khác nhau đã dẫn thân vào cuộc chiến chống lại nạn buôn người. Tuy nhiên, một trong những khó khăn chính cản trở công việc của họ là không thể tuân thủ các thủ tục tố tụng hình sự tại các phòng xử án, do thiếu trình độ chuyên môn cần thiết. Sơ Kristina Fransiska nói với Asia News rằng nhờ hội thảo, những người tham gia có thể hiểu được những đặc quyền nào để họ có quyền hiện diện hợp pháp tại phiên tòa.

Sơ Kristina nói: “Vì chúng tôi muốn chăm sóc nạn nhân buôn người, chúng tôi muốn tham gia tranh luận ở mỗi vụ án”. Nữ tu là một chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp và là cựu giáo sư của đại học Công giáo Widya Karya ở Malang. Sơ nói tiếp: “Trong nhiều năm chúng tôi đã bị ngăn không cho tham gia tại những phiên tòa như thế này. Điều này là một nỗi đau”.

Các chuyên gia của *Human Rights for Women* trình bày những vấn đề sẽ được đem ra thảo luận. Sơ Kristina khẳng định: “Mục đích là để có một nhận thức chung và các quy trình vận hành chuẩn khi chúng tôi phải đối phó với các vấn đề liên quan đến nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và công nhân dưới độ tuổi tối thiểu. Trong những năm gần đây, những người dễ bị tổn thương nhất là phụ nữ”. Một số chủ đề được thảo luận là: sự khác biệt về giới trong các vấn đề tình dục; quyền con người đối với phụ nữ; các phong trào, nhóm và cộng đồng để bảo

Số linh mục ở Brazil gia tăng

Theo một cuộc điều tra của Trung tâm Khảo sát xã hội và thống kê Tôn giáo (Ceris) dành cho Hội đồng các giám mục Brazil, vào năm 2017 Giáo hội Brazil có 27.300 linh mục so với 3 năm trước đó là 24.600 linh mục, tăng 11%.

Một linh mục cho 7.802 cư dân

Bước nhảy vọt này không đơn giản là kết quả của việc gia tăng dân số của quốc gia. Theo tờ báo *Folha De Sao Paulo*, trong năm 2014, một linh mục phục vụ cho 8.130 cư dân so với năm 2017 là 7.802 cư dân - ở Pháp, tỷ lệ này là một linh mục cho 5.500 cư dân.

Vào đầu những năm 2000, Giáo hội Công giáo Brazil có 16.000 linh mục.

Tuy nhiên, với số dân ở Brazil là hơn 200 triệu thì số linh mục vẫn còn khiêm tốn và có sự khác nhau giữa các vùng. Đức cha Erwin Kraütler, nguyên Giám mục của Xingu, Giáo phận lớn nhất nước, trong một buổi tiếp kiến tại Vatican vào tháng Tư năm 2014 đã trình bày với Đức Thánh Cha rằng Giáo phận này chỉ có 27 linh mục phục vụ cho 700.000 tín hữu.

On gọi muộn

Nhưng làm thế nào giải thích bước nhảy vọt này của sự gia tăng ơn gọi vì số người Công giáo trong nước có xu hướng giảm? Theo các cuộc thăm dò khác nhau thì người Công giáo dao động từ 50 đến 60% dân số. Tương tự như vậy, tỷ lệ “không tôn giáo” vẫn còn rất nhiều nơi dân tộc thiểu số, mức tăng khoảng 10%.

Sự gia tăng số linh mục được giải thích phần lớn bởi sự gia tăng của các ơn gọi trẻ. Ngày càng có nhiều người đàn ông trung niên quyết định vào chủng viện. Xu hướng này đã được

vệ phẩm giá con người; dịch vụ công cho nạn nhân; quy trình và phương pháp tư vấn; xác định các trường hợp, thủ phạm và nạn nhân; thẩm định pháp lý và các kỹ năng khác.

Trong số các nữ tu tham gia tại các buổi làm việc có sơ Vincent Pmy, một chuyên gia pháp lý, đã nhận bằng cử nhân tại đại học quốc gia Diponegoro của Semarang. Sơ nói: “Hội thảo nhằm tạo ra một bầu không khí mới cho phép công việc của chúng tôi đạt được kết quả tốt hơn. Hy vọng rằng các nữ tu tham gia vào sứ vụ đặc biệt này có thể làm hết sức mình cho các phiên tòa tại tòa án”. ■

(Asia News 25-5-2018)



thảo luận tại cuộc họp gần đây của Hội đồng Giám mục Brazil. Vì có nhiều tiến bộ trong cuộc sống của họ, các chủng sinh này đã có thể đào sâu thêm ước muốn trở thành linh mục và tăng cường sự lựa chọn của họ.

Tại buổi gặp gỡ của các Giám mục Brazil, Đức cha Jaime Spengler, Tổng Giám mục Porto Alegre hoan nghênh sự gia tăng ơn gọi trong một “bối cảnh đa nguyên tôn giáo ở Brazil”, ngay cả khi nó không “đáp ứng nhu cầu” của Giáo hội Công giáo Brazil. ■

(Sismografo 26-5-2018)

Đức hồng y tân cử Becciu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phong Thánh

Cha Bê-nê-đi-cô XVI bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba cho đến năm 2011 thì thăng Phụ tá Quốc Vụ Khanh, chức vụ này thường được coi như tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh.

Chúa nhật 20-5-2018, Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ đặt Đức Tổng giám mục Becciu làm Hồng y trong Công nghị ngày 29-6-2018 cùng với 13 vị khác, gồm 1 Thượng phụ, 9 Tổng giám mục, 2 Giám mục và 1 linh mục.

Ngài sẽ kế nhiệm Đức hồng y Angelo Amato, S.D.B., 80 tuổi, từ 10 năm nay là Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. ■

(Rei 26-5-2018)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm đảo Sicilia

Puglisi, trước khi đến Nhà thờ Chính tòa Palermo để gặp hàng giáo sĩ, tu sĩ và chủng sinh vào lúc 15g30.

Sau cùng, lúc 17 giờ, ngài gặp gỡ giới trẻ tại Quảng trường Politeamo rồi đáp máy bay trở về Roma dự kiến vào lúc 19g20 cùng ngày.

Palermo hiện có hơn 900 ngàn tín hữu Công giáo và là giáo phận lớn nhất trong số 18 giáo phận ở đảo Sicilia, Nam Italia. ■

(Rei 28-5-2018)