



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 15-10-2017

Chúa nhật 28 Thường niên

Không mặc y phục lễ cưới

LỜI CHÚA: Mt 22,1-14

Một hôm, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!’ Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các người đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới’. Đây tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?’ Người ấy cảm miệng không nói được gì. Bấy giờ, nhà

(xem tiếp trang 2)

**Hội nghị thường niên kỳ II-2017
Hội đồng Giám mục Việt Nam (9 – 13/10/2017)**



WHĐ (11.10.2017) – Hội nghị thường niên kỳ II-2017 Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Thanh Hoá, nhân dịp giáo phận kỷ niệm 85 năm thiết lập. Từ chiều ngày thứ Hai 9/10/2017 các Giám mục đã đến đông đủ, chỉ trừ Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu vắng mặt vì lý do sức khỏe. Lúc 17 giờ, giáo phận Thanh Hoá gồm các đại diện thành phần Dân Chúa đã đón tiếp Hội đồng Giám mục rất trang trọng và thân tình tại hội trường Trung tâm Mục vụ với các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Khởi đầu ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Giám quản giáo phận Thanh Hoá, là chủ nhà, khai mạc hội nghị bằng những tâm tình tri ân khi nhìn lại thời gian đã qua, từ kỳ hội nghị trước đến nay. Thiên Chúa đã tỏ tình thương trên Giáo hội Việt Nam, cho dầu có đau buồn vì sự ra đi mới đây của Đức cha cố Phanxicô X. Nguyễn Văn Sang, nhưng cũng có vui mừng vì tre già măng mọc: Đức thánh cha đã bổ nhiệm các Đức cha Đa minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục phó giáo phận Đà Lạt; Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Giuse Trần Văn Toàn, Giám mục phó giáo phận Long Xuyên và Đức cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá giáo phận Sài Gòn. Giáo hội Việt Nam cũng rất hân hoan vì Đức thánh cha vừa mới bổ nhiệm một linh mục Việt Nam làm Giám mục phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ. Niềm tri ân còn tỏ

lộ qua nhận biết và tin tưởng vào Chúa quan phòng kỳ diệu, cả qua những khó khăn như thiên tai lũ lụt miền Trung vừa qua, khai giảng Học viện Công giáo chính thức... Hội nghị sẽ làm việc tiếp tục trong hướng mục vụ ba năm, phục vụ cho chương trình năm 2018 sắp tới: Đồng hành với các gia đình trẻ.

Đức cha Tổng thư ký HĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm, trước khi phác thảo chương trình nghị sự cũng nhắc lại đúc kết của hội nghị kỳ I và các sự kiện ý nghĩa trong thời gian qua.

Sau đó, các giám mục trao đổi góp ý theo các chủ đề: tổ chức nhân sự và các hoạt động của Văn phòng HĐGM, đặc biệt về truyền thông Kinh sách và mạng lưới toàn cầu, báo cáo của Ủy ban Kinh Thánh về Hội nghị Liên hiệp Kinh Thánh CBF – SEA tại Nha Trang trong các ngày 17–23/7 vừa qua đã thành công tốt đẹp, và một số vấn đề liên quan đến Kinh Thánh. Ủy ban Giáo sĩ Chứng sinh trình bày Ratio mới về đào tạo linh mục, trung tâm bồi dưỡng và về thường huấn linh mục.

Buổi chiều, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm phụ trách tiểu ban Giáo luật trình bày về nhu cầu tái bản Bộ Giáo Luật có cập nhật. Đức cha Emmanuel, chủ tịch Ủy ban Phụng tự giới thiệu tự sắc Magnum Principium về dịch thuật các văn bản phụng vụ, vấn đề chất lượng rượu lễ, bánh lễ do các nhà cung cấp thị trường tự do hiện nay.

Buổi tối, các Đức cha vẫn họp theo giáo tỉnh như thường lệ.

Dự kiến, những ngày sau sẽ trao đổi và góp ý về các chủ đề còn lại như: trình bày của Ủy ban Giáo dân, chuẩn bị chương trình đi ad limina, báo cáo về Học viện Công giáo, về công trình La Vang, về phát hành Kinh sách, Bản Hướng dẫn về Mục vụ Di dân...

Một ngày hội nghị làm việc kết thúc thành công tốt đẹp trong tình huynh đệ trong Chúa Kitô với giờ cầu Thánh Thể và Kinh tối. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

vua bảo những người phục dịch: “Trời chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiêng rương! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.

SUY NIỆM

“Thiên Chúa chúng ta chỉ toàn đưa ra những cấm đoán”, một bạn trẻ đã bức bối nói như vậy khi anh nhớ lại nền giáo dục mình phải chịu. Thật ra Thiên Chúa không phải là người khắt khe. Ngài mời chúng ta đến dự tiệc vui, tiệc cưới. Ngài thích chia sẻ niềm vui và sự sống cho con người. Ngài cần con người đáp lại lời mời đó, để sự hiệp thông giữa đôi bên được trọn vẹn.

Có ai nếm được nỗi chờ mong của Thiên Chúa không khi khách mời không chịu đến? Có ai nếm được nỗi đau của Thiên Chúa không khi con người hờ hững trước bữa tiệc mà Ngài đã đặt vào đó cả lòng mình? Tôi có trăm ngàn lý do để từ chối lời mời: Chuyện làm ăn, chuyện học hành, chuyện gia đình, bè bạn, chuyện giải trí, chuyện lo cho sự nghiệp tương lai... Tôi có nhiều thứ ưu tiên khác nên việc đến gặp gỡ Thiên Chúa bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Biết bao lần chúng ta lỡ hẹn với Ngài, từ chối niềm vui và sự sống đích thực để chạy theo những cái bóng. Nhưng Thiên Chúa vẫn cứ sai người đi mời. Bàn tiệc lúc nào cũng sẵn sàng. Vấn đề là tôi có đến không, tôi có đặt Chúa lên trên những bận tâm về mình không?

Dân tộc Do Thái chính thức được mời dự tiệc. Thiên Chúa đã sai đến với dân Ngài yêu mến những ngôn sứ và những nhà rao giảng Tin Mừng. Nhưng họ đã khước từ và một số bị giết đi. Bữa tiệc linh đình vốn dành cho khách quý nay trở thành bữa tiệc cho mọi người mà các đầy tớ tình cờ gặp ngoài đường phố. “Từ phương đông, phương tây, nhiều người sẽ dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp...” Chúng ta là dân ngoại, được mời vào phòng tiệc, được gia nhập Hội Thánh qua phép Rửa. Có người đã vào phòng tiệc mà vẫn bị mời ra, vì không mang y phục lễ cưới. Có người theo đạo mà vẫn

(xem tiếp trang 3)

Giáo phận Thái Bình: Tang lễ Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình

Sáng nay thứ Hai 09/10/2017, sau ba ngày quàn tại Nhà thờ chính toà, linh cữu của Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình – được Chúa gọi về vào tối thứ Năm, ngày 05/10/2017 – đã được rước ra lễ đài phía trước Trung tâm Mục vụ để cử hành Thánh lễ cuối cùng.



Hiện diện trong tang lễ có quý Đức cha: Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục (HDGM) Việt Nam; Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội; Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, nguyên Đại diện Toà thánh tại Việt Nam; Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm, Phó chủ tịch HDGM Việt Nam; Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, Phó Tổng thư ký HDGM; Đức cha Vinhson Nguyễn Văn Bản, giám mục Ban Mê Thuột; Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục Đà Lạt; Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, giám mục Xuân Lộc; Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh; Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục Sài Gòn; Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục Bùi Chu; Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục Vinh; Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, giám mục Qui Nhơn; Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá Hưng Hoá; Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó Đà Lạt; Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Hà Nội; Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Nha Trang; Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Đà Nẵng; Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá Xuân Lộc; Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục Bà Rịa; Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục Hưng Hoá; Đức cha Giuse Trần Văn Toàn, giám mục phó Long Xuyên; Đức cha Giuse Châu

Ngọc Tri, giám mục Lạng Sơn; Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục Phú Cường; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá Vinh; Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yên, nguyên giám mục Phát Diệm.

Mở đầu, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay mặt HDGM bày tỏ tình huynh đệ linh mục, tinh thần liên đới hiệp thông với Đức cha Phêrô giáo phận Thái Bình. Lời phân ưu chính thức được Đức Tổng giám mục Giuse gửi đến Đức giám mục giáo phận Thái Bình, với đại gia đình giáo phận Thái Bình, với Tổng giáo phận Hà Nội và với các môn sinh của Đức cha Phanxicô Xaviê cũng như với

tang quyến, linh tông và huyết tộc của Đức cha Phanxicô Xaviê. Sau đó Đức Tổng giám mục Giuse dâng nén hương kính viếng trước linh cữu của Đức cha Phanxicô Xaviê.

Tiếp theo, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Thái Bình giới thiệu quý Đức cha, đồng thời kính chào và cảm ơn quý khách cùng cộng đoàn tham dự. Sau đó, cha Tổng đại diện giáo phận Thái Bình Phanxicô Assisi Nguyễn Tiến Tâm đọc điện thư phân ưu của Đức Thánh Cha Phanxicô và của Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo.

Sau phần đọc tiểu sử Đức cha Phanxicô Xaviê, Đức hồng y chủ tế Phêrô Nguyễn Văn Nhơn bắt đầu Thánh lễ.

Sau đây là bài chia sẻ sau Phúc âm của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng:

*“Thân trắng trong mà lòng trắng trong,
Đêm đêm giọt lệ nhỏ rờn rờn,
Muốn vì nhân thế khơi nguồn sáng
Rút ruột khêu lên ngọn lửa hồng”*

Đó là những vần thơ của thi sĩ giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, bút danh Bạch Lạp, nghĩa là Cây nến trắng. Bạch Lạp cũng là tên của bài thơ này. Đây là một trong những bài thơ tác giả rất tâm đắc; vì thế khi xây dựng Nhà thờ chính toà Thái Bình, Đức cha Phanxicô đã cho khắc trên cung thánh những vần thơ như lời tự sự của tác giả về cuộc đời mình, đồng thời cũng là một triết lý

(xem tiếp trang 3)

Giáo phận Thái Bình: Tang lễ Đức cha Phanxicô Xaviê...

sống Kitô giáo, một trải nghiệm về lý tưởng tông đồ và hành trình của đời dâng hiến.

Bài thơ Bạch Lạp như một lời tự sự phác họa cuộc đời của tác giả cũng là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Những cây nến thường đặt trên bàn thờ để tôn thờ Thiên Chúa, để tôn kính các vị thần linh hoặc ông bà cha mẹ. Ánh sáng của ngọn nến vừa để soi sáng vừa để sưởi ấm và cũng là một cử chỉ tôn thờ.

Thân trắng trong mà lòng trắng trong: màu trắng của cây nến diễn tả sự thanh tịnh, đơn sơ và thánh thiện. Sống như hình ảnh của cây nến cũng là ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thanh tẩy, vị chủ sự lễ nghi trao cho chúng ta một cây nến sáng với lời dặn

dò: hãy cố gắng sống như con cái sự sáng để góp phần chiếu sáng thế gian bằng lòng đạo hạnh và bằng những nhân đức của mình. Cây nến trắng là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên tinh tuyền thánh thiện trong lời nói, tư tưởng và việc làm của mình.

Bài thơ Bạch Lạp cũng diễn tả triết lý sống Kitô giáo. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết sống vì tha nhân, sống cho người khác và vì người khác. Như cây nến thấp sáng âm thầm chấp nhận hao mòn mỗi ngày để đem nguồn sáng cho đời, người Kitô hữu cũng phải dấn thân phục vụ anh chị em mình. Trong Tin Mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định với chúng ta: Người là hạt lúa mì gieo xuống lòng đất, chấp nhận mục nát để nảy mầm sinh hoa kết trái. Hạt lúa gieo xuống đất không chấp nhận mục nát sẽ trở vụn vô nghĩa. Ngọn nến không đón nhận lửa để thấp sáng sẽ trở nên vô dụng. Chúa Giêsu nói về hạt lúa trong bối cảnh của cuộc thương khó mà Người sắp phải trải qua, đồng thời qua đó Người khẳng định: qua cái chết Người sẽ được tôn vinh. Qua những lời này Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, những ai muốn theo Chúa phải học nơi Người bài học hy sinh, sống vì hạnh phúc của tha nhân, của anh chị em mình. Những ai cố tìm mạng sống mình, cố giữ mạng sống mình ở đời này thì sẽ mất mạng sống ấy. Và những ai sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Nước Trời, vì tha nhân, vì hạnh phúc của đồng loại, sẽ tìm lại được sự sống ấy nơi hạnh phúc vĩnh cửu.

Bài thơ Bạch Lạp cũng diễn tả với chúng ta ý nghĩa của đời dâng hiến và lý tưởng tông đồ: “Muốn vì nhân thế khơi nguồn sáng”. Cũng như cây nến chấp nhận hao mòn để tỏa sáng cho đời, người tông đồ phải lên đường mang ánh sáng của Chúa đến cho muôn dân. Công cuộc mang ánh sáng là một chuỗi những gian truân và gắn liền với thập giá, vì thế mà thân phận cây nến phải “đêm đêm giọt lệ nhỏ rờn rờn”.

Như Đức Giêsu đã rảo khắp nẻo đường xứ Palestina để rao giảng Tin



Mừng, người tông đồ cũng phải đi đến những vùng ngoại ô theo kiểu nói của Đức giáo hoàng Phanxicô để đem tình thương của Chúa đến với con người thuộc mọi tầng lớp xã hội nhất là những người bị quên lãng và loại trừ. Chẳng có cuộc lên đường nào mà không đòi hỏi phải hy sinh, không có con đường nhưng lựa dành cho nhà truyền giáo. Tác giả bài thơ đã diễn tả những hy sinh qua đó qua những hình ảnh rất sinh động: Rút ruột khêu lên ngọn lửa hồng. Đó là những lao nhọc chông gai vất vả. Đó cũng là những trải nghiệm thực tế về những hy sinh trong trách nhiệm của một người mục tử. Những hy sinh ấy không rơi vào quên lãng nhưng được khắc ghi trong trái tim của Thiên Chúa và trong lòng Giáo hội.

Cây nến trắng có tên là Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang sau 86 năm tỏa sáng, nay đã ngừng cháy. Cây nến ấy đã chiếu sáng ở nhiều cương vị khác nhau, nhiều nẻo đường đời: Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, Giám đốc và giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Tổng thư ký HĐGMVN, Phó chủ tịch HĐGMVN, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân. Với những cương vị ấy, Đức cha Phanxicô đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người đủ mọi tầng lớp, nhất là đến với những người nghèo để đem cho họ ánh sáng Tin Mừng và tình thương của Thiên Chúa. Trong 86 năm cuộc đời của Đức cha Phanxicô có 59 năm đời linh mục, 36 năm giám mục – trong đó 19 năm là Giám mục chính toà giáo phận Thái Bình. Với

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

không được vào Nước Trời vì họ đánh mất tấm áo trắng ngày Rửa tội. Chúng ta phải coi chừng kéo lại rơi vào sự tự mãn như người Do Thái. Được làm con cái Chúa, được sống trong Hội Thánh đó không phải chỉ là những ơn để nhận, mà còn là ơn để sống. Mặc y phục lễ cưới là thực sự đổi đời, là cho thấy mình coi trọng bữa tiệc của Chúa. Chúng ta phải thường xuyên tự hỏi mình có mặc y phục lễ cưới không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết con,
xin cho con biết Chúa.

Xin cho con chỉ khao khát một
mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì
Chúa.

Xin cho con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ
đến Chúa.

Ước gì con biết hãm mình và
sống trong Chúa.
Ước gì con biết nhận từ Chúa
tất cả những gì xảy đến cho con
và biết chọn theo chân Chúa luôn.

Xin đừng để điều gì quyến rũ
con, ngoài Chúa.

Xin Chúa hãy nhìn con, để con
yêu mến Chúa.

Xin Chúa hãy gọi con, để con
được thấy Chúa.

Và để con hưởng nhan Chúa đời
đời. Amen. ■

(Thánh Âu-Tinh)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

tâm niệm đời giám mục “Chân lý trong Tình yêu” và noi gương thánh bốn mạng của mình, Đức cha Phanxicô Xaviê đã vượt qua nhiều ranh giới để đối thoại với mọi tầng lớp, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến, giàu hay nghèo, học thức hay bình dân, với thao thức trình bày giáo huấn của Tin Mừng, tạo một nhịp cầu cảm thông giữa Giáo hội và các tổ chức xã hội.

Trong tinh thần đức tin, chúng ta xác tín rằng cây bạch Lạp mang tên Phanxicô Xaviê không ngừng cháy để rơi vào quên lãng và đi về cõi hư vô. Tác giả sách Khôn ngoan đã khẳng định với chúng ta như thế bởi vì: linh

(xem tiếp trang 4)

**Giáo phận Thái Bình:
Tang lễ
Đức cha Phanxicô Xaviê...**

hồn những người công chính ở trong tay Chúa và nỗi thống khổ của sự chết không đọng tới các ngài. Dưới cái nhìn của người đời có vẻ như họ ra đi vĩnh viễn nhưng thực ra các ngài đang hưởng bình an: đức tin khẳng định với chúng ta điều ấy. Vâng, ngọn nến trắng ấy ngừng cháy trong cõi tàn để khởi đầu một giai đoạn mới bừng cháy trong cõi ngàn thu, để hoà mình vào niềm vui bất diệt, nơi phụng vụ thiên quốc cùng với muôn cơ binh thiên thần ca tụng Chúa không cùng. Cuối thánh lễ này chúng ta sẽ gửi thi hài của Đức cha Phanxicô Xaviê trong lòng đất như hạt lúa gieo xuống chờ ngày nảy mầm và sinh hoa kết trái. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Thái Bình nói riêng một vị chủ chăn đã hết mình vì đoàn chiên, đầy tâm huyết như ngọn nến cháy để đem nguồn sáng cho đời. Xin cho chúng ta noi gương Đức cha Phanxicô Xaviê bước đi trong ánh sáng chính là Thiên Chúa nhờ đó chúng ta trở nên thánh thiện và tinh tuyền giữa bao gian nan thử thách của cuộc đời. Đức Kitô là ánh sáng thế gian. Tin vào Chúa là tin vào ánh sáng chân lý và đi theo chân lý ấy. Đi theo ánh sáng ngàn đời là Đức Giêsu Kitô chúng ta không sợ bị lầm lạc, không còn sống trong tối tăm và tội lỗi; đó cũng là điều thánh Gioan tông đồ khuyến nhủ chúng ta trong bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe. Một khi bước theo ánh sáng, chúng ta cũng sống tình hiệp thông với anh chị em mình và cùng với họ góp phần làm cho ánh sáng lan toả nơi trần gian.

Khi sánh ví đời mình với cây nến trắng, thi sĩ Bạch Lạp cũng gửi gắm niềm hy vọng nơi Đức Giêsu phục sinh. Người là ánh sáng bừng lên trong đêm tối. Hình ảnh này được diễn tả trong Đêm Phục sinh với cây nến Phục sinh toả sáng. Đức Giêsu đã vượt qua cái chết để đến với sự sống, đã vượt qua tăm tối để đến với ánh sáng, đã vượt qua đau khổ để đến với vinh quang. Cây nến Phục sinh được đặt bên cạnh thi hài của người tín hữu như lời tuyên xưng đức tin vào sự Phục sinh và vào sự sống đời đời. Trong thánh lễ này, cùng với của lễ trên bàn thờ là bánh và rượu, chúng ta dâng lên Chúa cuộc đời và sứ mạng của Đức cha Phanxicô Xaviê như một lời tạ ơn và như một cây nến trắng với ước nguyện cây nến ấy toả

**Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm
một linh mục Việt Nam
làm Giám mục phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ**



WHĐ (07.10.2017) – Ngày thứ Sáu 06-10-2017, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân giám mục phụ tá cho giáo phận Orange, Hoa Kỳ, như sau:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Nguyễn Thái Thành, linh mục giáo phận Saint Augustine, làm Giám mục phụ tá giáo phận Orange tại California, Hoa Kỳ với hiệu toà Acalissus. Cha Nguyễn Thái Thành hiện là chính xứ giáo xứ Saint Joseph ở Jacksonville, bang Florida.

sáng trong Nhà Chúa Cha như phần thưởng dành cho người tôi tớ trung thành.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Girelli phân ưu với Đức cha Phêrô giám mục giáo phận Thái Bình và đại gia đình giáo phận Thái Bình.

Tiếp theo, cha Tổng đại diện giáo phận Thái Bình thay lời cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận bày tỏ những tâm tình cuối cùng với Đức cha Phanxicô Xaviê, nguyên Giám mục giáo phận.

Sau lời cảm ơn của vị đại diện gia đình Đức cha Phanxicô Xaviê và của đại diện Ban tổ chức tang lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Thái Bình, chủ sự nghi thức tiễn biệt; sau đó linh cửu Đức cha Phanxicô Xaviê được di quan đến phần mộ trong Nhà thờ chính toà và Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự nghi thức tại phần mộ. ■

Cha Nguyễn Thái Thành sinh ngày 7 tháng 4 năm 1953 tại Nha Trang, Việt Nam. Gia nhập Dòng Thánh Giuse, học triết học tại Chung viện Thánh Giuse và Đại học Đà Lạt ở Đà Lạt. Năm 1975, Dòng bị giải thể. Thầy Thành rời Việt Nam năm 1979 và đến Hoa Kỳ năm 1980, sống tại Hartford, Connecticut. Sau khi theo học tại Đại học Kỹ thuật bang Hartford, thầy Thành dạy toán và khoa học tại các trường công lập ở Hartford (1981-1984).

Năm 1984, thầy Nguyễn Thái Thành gia nhập Dòng Thừa sai Đức Mẹ La Salette, và học xong chương trình đào tạo linh mục tại Merrimack College (1984-1986) và Trường Thần học Weston (1987-1990) ở Massachusetts. Thầy khấn trọng trong Dòng Thừa sai Đức Mẹ La Salette vào ngày 19 tháng 9 năm 1990 và thụ phong linh mục ngày 11 tháng 5 năm 1991.

Sau khi chịu chức linh mục, cha Thành làm phụ tá tại các giáo xứ: Thánh Tôma Tông đồ ở Smyrna, Georgia (1991-1994), Saint Ann ở Marietta, Georgia (1994-1996) và Chúa Kitô Vua ở Jacksonville, Florida (1996-1999).

Năm 1999, cha nhập giáo phận Saint Augustine, thuộc bang Florida. Trở thành linh mục giáo phận, cha tiếp tục làm phụ tá giáo xứ Chúa Kitô Vua ở Jacksonville (1999-2001). Sau đó cha làm chính xứ của giáo xứ này (2001-2014) và giáo xứ Saint Joseph ở Jacksonville (từ năm 2014). Cha cũng là thành viên của Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Linh mục của giáo phận.

Khi được tin bổ nhiệm, Đức Tân giám mục phụ tá giáo phận Orange bày tỏ tâm tình: “Tôi khiêm tốn và vinh dự đón nhận bổ nhiệm này. Tôi biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức cha Vann đã tin tưởng tôi; và tôi cầu nguyện xin cho mình biết sống theo những kỳ vọng của các ngài. Cuộc đời tôi tiếp tục được Ôn Chúa chúc lành và tôi mong đợi được gia nhập gia đình mới của tôi trong đức tin ở giáo phận Orange”. ■

(Nguồn: <http://press.vatican.va> & <http://www.rcbo.org>)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**